



9^ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Λίγα λόγια για τα μαθητές μας...



Πειραιάς, 25/12/21

Αγαπημένα μου παιδιά,
σας γράφω αυτά τα λόγια με πολλή αγάπη και θέλω
να τα διαβάσετε με προσοχή...

Αισθάνομαι περήφανη για σας, για την πρόοδό σας, για τις επιτυχίες σας και για τις προσπάθειες που κάνετε...

Χαίρομαι κάθε φορά που καταφέρνετε να πετύχετε τους στόχους σας και όταν γελάτε από χαρά, χαίρομαι διπλά...

Το τελευταίο που θέλω είναι να βλέπω κατσουφιασμένα... τα προσωπάκια σας.

Είμαστε μια ομάδα και μόνο έτσι πρέπει να λειτουργούμε για να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε... Κοιτάξτε γύρω σας να δείτε τι δημιουργείτε κάθε φορά που συνεργάζεστε!!!!

Σκεφτείτε για ποιο λόγο έρχεστε σχολείο και γιατί υπάρχουν κανόνες... Σκεφτείτε γιατί η συζήτηση

που κάνουμε αποσκοπεί στο να γίνουμε καλύτεροι και όχι να φερόμαστε ανώριμα και επικίνδυνα...

Μήπως υπάρχει άλλος δρόμος;

Νομίζω πως ξέρετε την απάντηση...

Εμείς σας δείχνουμε το δρόμο και εσείς θα αποφασίσετε....

Ευκαιρίες έχετε πολλές , αλλά αυτή τη φορά καλό είναι να συνειδητοποιήσετε την αξία τους...

Είναι μέρες αγάπης και γιορτής και εύχομαι ολόψυχα να περάσετε **ΤΕΛΕΙΑ** και να γυρίσετε υγιείς και χαρούμενοι...

Μην μείνετε πολλή ώρα μπροστά στις οθόνες.

Βγείτε βόλτα, διαβάστε ένα καλό βιβλίο...

Μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας!!!

Εύχομαι, αγαπημένα μου παιδιά, να μη χάσετε ποτέ τη φαντασία σας, να μην εγκαταλείψετε ποτέ τα όνειρά σας και να μην αφήσετε κανέναν και τίποτε να σας κλέψει την αθωότητά σας και την παιδική σας ψυχή...

Να θυμάστε σε ό,τι κι αν κάνετε, πως **κινητήρια δύναμη** είναι η **ΑΓΑΠΗ** που μας δίνει κουράγιο και υπομονή να συνεχίσουμε αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους...

Να θυμάστε πως αυτά τα Χριστούγεννα μπορούμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι ...

Παρακάτω θα βρείτε διάφορα εντυπάκια με ήθη και έθιμα από την Ελλάδα, παραδόσεις, κάλαντα κ.τ.λ. Προσπαθούμε ο πολιτισμός μας να μην σβήσει, όπως πολλοί επιδιώκουν συστηματικά...

Η Ιστορία σας δείχνει τις συνέπειες ...

Ξαναδιαβάστε τα , κρατήστε τα και διαδώστε τα...

Είναι η κληρονομιά μας ... χωρίς μασκούλα...

2021 και 2022 ευχές...



Με πολλή αγάπη και μια μεγάλη αγκαλιά

Η Διευθύντρια

Ελένη Σαββάκη

Λίγα λόγια για τους γονείς...



Αγαπητοί γονείς,

εύχομαι σε όλους σας υγεία σωματική και **ψυχική**, γιατί ζούμε απίστευτες αλλαγές, που μας επηρεάζουν αρνητικά και μας δυσκολεύουν καθημερινά...

Εξακολουθώ να πιστεύω πως το μόνο που μένει είναι να παραμείνουμε άνθρωποι, να έχουμε αισιοδοξία και ελπίδα όσο αυτό είναι εφικτό και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, μακριά από κακίες και μικρότητες.

Έρχονται ακόμη πιο δύσκολες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τις αξίες μας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα παιδιά και στην συμπεριφορά τους. **Είναι στάσεις και αξίες που θα κουβαλούν μαζί τους μια ζωή και όσο πιο καλά εφοδιασμένα είναι, τόσο πιο εύκολα θα ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής, χωρίς να το βάλουν στα πόδια με την πρώτη δυσκολία....**

Εέρετε πως είμαστε στο πλευρό σας και προσπαθούμε να μην σας φορτίζουμε με άγκη και αγωνίες...

Μακάρι η χρονιά αυτή να' ναι πιο δημιουργική, γεμάτη αγάπη και ευτυχισμένες στιγμές...

Αφήστε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να παίξουν και να γεμίσουν το πρόγραμμά τους με πράγματα που δεν κάνουν τον υπόλοιπο καιρό. Αφήστε τα να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν από τα μαθήματα. Αφιερώστε τους χρόνο ποιοτικό και μην τα αφήνετε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή...

Υπάρχουν χιλιάδες δραστηριότητες, προτάσεις για θέατρο, κινηματογράφο, εκδρομές, βόλτες... ευχάριστες που μπορείτε να κάνετε μαζί τους και να αισθανθείτε για λίγο παιδιά...

Όσο αναπνέουμε **η ζωή είναι ωραία** και αξίζει να ζούμε την κάθε στιγμή όσο πιο ευχάριστα γίνεται και στη δουλειά και στο σπίτι...

Εύχομαι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, γονείς, δάσκαλοι και να βοηθήσουμε να μη χαθεί το Όνειρο, η Ελπίδα για ένα καλύτερο και δικαιότερο αύριο... γεμάτο πραγματική Αγάπη.

Με εκτίμηση!
Η Διευθύντρια

Ελένη Σαββάκη



Ευχές για ...παππούδες και γιαγιάδες...

Αγαπημένοι παππούδες και γιαγιάδες,
δεν μπορώ να δώσω ευχές, χωρίς να σας γράψω
δυο κουβέντες...

Εύχομαι ολόψυχα να έχετε **υγεία**, δύναμη και
πολλή αγάπη ... καθώς «μεγαλώνετε».

Χαιρομαι πραγματικά, όταν σας βλέπω στο
σχολείο με τα παιδιά, να μοιράζεστε μαζί τους τα
προβλήματα τους και να προσπαθείτε να τα
κάνετε να νιώσουν καλύτερα...

Είναι σημαντικό τα παιδιά να σας έχουν δίπλα
τους και σας παρακαλώ μην αφήσετε να χαθεί η
ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο... Εσείς αντέξατε
τόσα και τόσα και τώρα πάλι δοκιμάζεστε στις
αλλαγές!!!

**Ποια «μάσκα» θα μας διακόψει το όνειρο της
ψυχής;**

Σας παρακαλώ, συνεχίστε την παράδοση,
διαβάστε αγαπημένα παραμύθια στα παιδιά,
πείτε ιστορίες, μιλήστε τους για τα ...παλιά...

Βοηθήστε να μην χαθεί η παράδοσή μας...

Ελπίζω αυτά τα Χριστούγεννα να μας κάνουν
όλους να νιώσουμε ξανά ποιο είναι το νόημα της
αληθινής ζωής και πόσο αξιζουν οι άνθρωποι που
λένε αλήθεια ...και **δεν αποσκοπούν κάπου...**

Εύχομαι να πάρετε μόνο αγάπη...



Με σεβασμό!

Η Διευθύντρια

Ελένη Σαββάκη

