

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25^Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΤΕΛΛΑ

«ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ»



Φεγγαράκι μου λαμπρό
Φέγγε μου να περπατώ
Να πηγαίνω στο σχολειό
Να μαθαίνω γράμματα
Γράμματα σπουδάγματα
Του Θεού τα πράγματα

ΑΛΕΞΙΑ- ΜΑΡΙΝΑ- ΑΓΓΕΛΟΣ

«ΘΟΥΡΙΟΣ»

Του Ρήγα Φεραίου

ΑΛΕΞΙΑ

Ως πότε παλληκάρια, θα ζούμε στα στενά
Μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες στα βουνά;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή

ΜΑΡΙΝΑ

Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά
Να φεύγουμε' απ' τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
Παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή



ΑΓΓΕΛΟΣ

Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς
Τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους του συγγενείς;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή

ΛΙΖΙ - ΝΙΑ

«ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ»

Δημοτικό τραγούδι

ΛΙΖΙ

Πότε θα κάμει ξαστεριά,
πότε θα φλεβαρίσει,
να πάρω το ντουφέκι μου,
την όμορφη πατρόνα

ΝΙΑ

να κατεβώ στον Ομαλό,
στη στράτα του Μουσούρου,
να κάμω μάνες δίχως γιους,
γυναίκες δίχως άντρες,
να κάμω και μωρά παιδιά,
να κλαιν' δίχως μανάδες,
να κλαιν' τη νύχτα για νερό,
και την αυγή για γάλα,



ΝΟΕΛ

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»

Του Διονύσιου Σολωμού

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει.
Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει.
"Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι;
Οπού 'σύ μου 'γίνες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει".

ΛΑΖΑΡΟΣ

«ΣΤΩΝ ΨΑΡΩΝ ΤΗΝ ΟΛΟΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ»

Του Διονυσίου Σολωμού

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
Περπατώντας η Δόξα μονάχη
Μελετά τα λαμπρά παλικάρια
Και στην κόμη στεφάνι φορεί
Γινομένο από λίγα χορτάρια
Που είχαν μείνει στην έρημη γη.



ΜΠΕΣΑΡΝΤΟ - ΚΑΡΑΣ

«ΤΑ ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ»

Δημοτικό

ΜΠΕΣΑΡΝΤΟ

Μάνα μου

τα κλεφτόπουλα τρώνε

και τραγουδάνε,

πίνουν και γλεντάνε.

Μα ένα μικρό κλεφτόπουλο
δεν τρώει, δεν τραγουδάει
δεν πίνει δε γλεντάει.

ΚΑΡΑΣ

Μόν' τ' άρματα κοιτάζε,

του τουφεκιού του λέει:

«Γεια σου Κίτσο μου λεβέντη,
πόσες φορές με γλίτωσες
απ' των εχθρών τα χέρια
κι απ' των Τούρκων τα μαχαίρια.

ΦΑΤΙΜΑ

«ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ»

Του Γιώργου Σεφέρη

Λίγο ακόμα να ιδούμε
Τις αμυγδαλιές να ανθίζουν
Τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
Τη θάλασσα να κυματίζει
Λίγο ακόμα να σηκωθούμε
Λίγο ψηλότερα...



ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Του Διονυσίου Σολωμού



ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βια μετράει τη γη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη
Χαίρε ω χαίρε Ελευθεριά!

