

# Ο μικρός Πάτρικ και ο Άγιος Βασίλης

**Ο**ι μαγικές μέρες των Χριστουγέννων είχαν φτάσει και ο μικρός Πάτρικ ήταν αποφασισμένος ότι αυτή τη φορά θα δει τον Άη Βασίλη από κοντά.

- Θέλω να τον δω! Θέλω να τον δω! Να μου δώσει ο ίδιος το δώρο μου, έλεγε συνέχεια.

- Μα δεν πρέπει να δούμε τον Άη Βασίλη αυτή τη ξεχωριστή βράδια. Θέλει με την ησυχία του να ξεκουραστεί, να φάει μπισκότα και να πιει το γάλα του, είπε η μαμά του.

Αλλά ο μικρός Πάτρικ είχε πειστώσει... Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά.

- Οουουφ! Αυτοί οι γονείς ποτέ δε καταλαβαίνουν, ψιθύριζε κάτω από την κουβέρτα του.

Οι γονείς του πριν κοιμηθούν πέρασαν από το δωμάτιο του, τον σκέπασαν, του χαϊδεψαν τα μαλλιά και του έδωσαν από ένα γλυκό φιλί. Αυτός ακούνητος έκανε πως κοιμόταν και με το που έκλεισε η πόρτα, πετάχτηκε με μιας, έτρεξε στο σαλόνι και κρύφτηκε κάτω από το τραπεζάκι. Και περίμενε ... και περίμενε ...

Ξαφνικά, τι να δει; Η μύτη του Ρούντολφ έλαμπε έντονα από μακριά, και μαζί με τους υπόλοιπους τράνδους έσερναν περήφανα το έλκηθρο με τον Άη Βασίλη. Ντυμένος με την κατακόκκινη στολή του, κρατούσε τον μεγάλο κατακόκκινο σάκο του.



Ο Πάτρικ ψιθύρισε μόλις τον είδε «ουαου, τι τεράστιος που είναι!». Όταν έφτασε στο σπίτι, ο μεγάλος σάκος που ήταν κοντά στον Άη Βασίλη τράβηξε αμέσως την προσοχή του Πάτρικ. Τότε σκέφτηκε ότι ήταν ευκαιρία να αρπάξει άλλο ένα δώρο μιας και είχε τόσα πολλά μέσα. Σιγά σιγά χωρίς να κάνει θόρυβο, σύρθηκε μέσα στον σάκο. Τόσα χρωματιστά κουτιά δεν είχε ξαναδει! Τότε είδε στην άκρη ένα τεράστιο κουτί πολύ όμορφα στολισμένο και χωρίς να το ξανασκεφτεί είπε «αααυτό θα πάρω». Πριν προλάβει όμως να το πάρει στα χέρια, έχασε την ισορροπία του και έπεσε κάτω, ενώ τα κουτιά άρχισαν να πέφτουν πάνω του.



Ο Άη Βασίλης είχε σηκωθεί, είχε πάρει τον σάκο του και ανηφόριζε στη καμινάδα. Άφησε τον σάκο στο πίσω μέρος του ελκήθρου, και έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουν οι τάρανδοι. Σε όλο τον ξάστερο ουρανό αντηχούσε το δυνατό του **ΧΟ ΧΟ ΧΟΟΟΟΟΟ!**

Σε λίγο έφτασε στο επόμενο σπίτι... Ακούμπησε το σάκο του δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στρογγυλοκάθισε στην τραπεζαρία να φάει τα μπισκοτάκια με το γάλα που τον περίμεναν. Ανοίγει το σάκο για να αφήσει το δώρο και σαν κοίταξε μέσα, τι να δει...



- Ποιος είσαι εσύ;, φώναξε ο Άη Βασίλης.

Τότε ο Πάτρικ τρομαγμένος, του εξήγησε τα πάντα με δάκρυα στα μάτια, του είπε για την κακή πράξη που ήθελε να κάνει, να κλέψει δηλαδή κι άλλο δώρο, και γι' αυτό παγιδεύτηκε στο σάκο. Τον παρακάλεσε να τον γυρίσει στο σπίτι του γιατί του είχαν ήδη λείψει οι γονείς του! Ο Άη Βασίλης τον άκουγε ακόμη σαστισμένος. Έπειτα τον πήρε στην αγκαλιά του, και του εξήγησε ότι δεν πρέπει να τα θέλουμε όλα δικά μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και να νιώθουμε γεμάτοι έστω και με μικρά πράγματα.

Επίσης του είπε ότι αν έπαιρνε και το άλλο δώρο, τότε κάποιο άλλο παιδάκι δε θα ήταν χαρούμενο και θα απογοητευόταν από τον Άη Βασίλη. Τέλος του είπε ότι θα τον γυρίσει στο σπίτι του παρόλο που ήταν πολύ μακριά.



Η μύτη του Ρούντολφ φώτισε και το έλκηθρο πήρε το δρόμο για το σπίτι του Πάτρικ. Όταν βρέθηκαν στην καμινάδα του σπιτιού του, ο Άη Βασίλης τον κατέβασε προσεκτικά, και τον άφησε κοντά στο δέντρο. Έκανε να φύγει και τότε ο Πάτρικ τον έπιασε από το χέρι και του είπε:

- Άγιε μου Βασίλη κατάλαβα το λάθος μου και επειδή δεν υπήρξα καλό παιδί μπορείς να πάρεις το δώρο μου πίσω. Δε θα με πειράξει. Σχεδόν καθόλου...

Τότε ο Άη Βασίλης έσκυψε του χάιδεψε τα σγουρά μαλλιά και του ψιθύρισε:

-Αφού κατάλαβες το λάθος σου το δώρο το αξίζεις! Να προσπαθείς καθημερινά να γίνεσαι καλό και υπάκουο παιδί, και του χρόνου ίσως ένα πολύ μεγάλο κουτί με πολύχρωμη κορδέλα γίνει δικό σου.

Τότε δια μαγείας εξαφανίστηκε, και το μόνο που ακούστηκε ήταν ένα δυνατό «Χοχοχο», ψηλά στον ουρανό.

Έτρεξε γρήγορα στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε. Το πρωί η μαμά του τον ξύπνησε με μια φωνή...

- Πάτρικ!!! Γιατί είναι οι πυτζάμες σου βρώμικες; Μπήκες στη καμινάδα;, του είπε.

Ο Πάτρικ κοίταξε έξω από το παράθυρο, ψηλά στον ουρανό και χαμογέλασε πονηρά...





## Συζητάμε....

















Ποιος είναι ο μικρός Πάτρικ; Τι ήθελε να κάνει;

Συνάντησε τον Άη Βασίλη;

Ποια ήταν η κακή πράξη που έκανε; Το μετάνιωσε;

Ο Άη Βασίλης του έδωσε δώρο Χριστουγέννων; Τι του είπε;

 Μετράω και συμπληρώνω τον αριθμό:

 ΔΩΡΟ	 ΔΩΡΟ	 ΕΛΑΤΟ	 ΕΛΑΤΟ	ΕΛΑΤΟ _____
 ΑΣΤΕΡΙ	 ΔΩΡΟ	 ΕΛΑΤΟ	 ΖΑΧΑΡΩΤΟ	ΔΩΡΟ _____
 ΖΑΧΑΡΩΤΟ	 ΛΑΜΠΑΚΙΑ	 ΕΛΑΤΟ	 ΜΠΑΛΑ	ΖΑΧΑΡΩΤΟ _____
 ΛΑΜΠΑΚΙΑ	 ΔΩΡΟ	 ΛΑΜΠΑΚΙΑ	 ΔΩΡΟ	ΜΠΑΛΑ _____
				ΛΑΜΠΑΚΙΑ _____

