

4^η διαδικτυακή συνάντηση



Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι, να δημιουργούμε, να χαμογελάμε...

ΑΚΟΥΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Η Άνοιξη είναι εκεί έξω... και επειδή εξακολουθούμε να είμαστε μέσα ας συναντήσουμε στα παραμύθια μας και στα τραγούδια μας πεταλούδες, πασχαλίτσες, λουλούδια.. πολλά πολύχρωμα λουλούδια... Ας ακούσουμε προσεκτικά το ακόλουθο παραμύθι, «λούλα η πεταλούδα»

Βίντεο «Λούλα η πεταλούδα» διάρκειας 4:10 '

<https://www.youtube.com/watch?v=IDgxiJSFp7s>

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ

Ελπίζω να σας άρεσε... είδατε τι πολύχρωμα λουλούδια..

«τι άρεσε στην Λούλα την πεταλούδα;»

ναι!!! Το βρήκες!!!! «τα λουλούδια»

Πάρε χαρτιά, μολύβια, μαρκαδόρους και ζωγράφισε : τι σου αρέσει...

Και μην ξεχάσεις να βάλεις τίτλο στη ζωγραφιά σου **«ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ...»**

ΠΑΙΖΟΥΜΕ

Έρθε η ώρα για παιχνίδι... παίζουμε με τα χρώματα αλλά με άλλο τρόπο.. μέσα από το ίντερνετ... θα πειραματιστούμε... σηκώστε καλά τα μανίκια για να μην λερωθούμε και το παιχνίδι ξεκινά... <http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10765?locale=el>
ΜΕΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ από μαθησιακά αντικείμενα στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ



ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ

Χελιδονίσματα

*Χελιδόνι μου γοργό,
Χελιδόνι μου γοργό,
Που 'λθες απ' την ερημό,*

*Τι καλά μας έφερες;
Την υγεία και την χαρά
Και τα κόκκινα τ' αυγά.*

Περισσότερα χελιδονίσματα (από διαφορετικές περιοχές) στο http://www.snhell.gr/kids/content.asp?id=51&cat_id=2

Τραγουδώντας τα:

- Χελιδόνισμα, από τον δίσκο Περπερούνα της Δόμνα Σαμίου <https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=507>
- Χελιδόνισμα Ρόδου, Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας https://www.youtube.com/watch?v=YZYaFFW_WL0
- Χελιδόνισμα Θράκης, Μουσικό εργαστήρι "ΝΟΤΑ", <https://www.youtube.com/watch?v=XDBP65mgWBw>

Και για το τέλος ένα τραγούδι... στο πνεύμα της Άνοιξης

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ διάρκειας 1:20'

<https://www.youtube.com/watch?v=scEPIUennEY>



Καλή συνέχεια!!! Προσέχετε !!!!Παραμείνετε υγιείς!!! Και θα τα ξαναπούμε σύντομα...