

8^ο Νηπιαγωγείο Βέροιας, τμήμα Ν3

ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΣ:

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο υλοποιήσαμε κάποιες δράσεις με τους μαθητές/τριες του τμήματός μας με σκοπό να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβασή τους στο χώρο του δημοτικού σχολείου, να μειώσουμε το άγχος τους, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες τους για το δημοτικό σχολείο και να γίνει όσο το δυνατόν αβίαστη και πιο εύκολη η μετάβασή τους σ' αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Μετά από πρόσκληση που λάβαμε από την δασκάλα της Α΄ τάξης του Α1 τμήματος κυρία Ελένη Καλτσά, παρακολουθήσαμε στις 21 Δεκεμβρίου στον χώρο του Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές /τριες της Α΄ Δημοτικού. Οι μαθητές/τριες του τμήματός μας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την γιορτή, να χαρούν μαζί με τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και να μπουένε στο εορταστικό κλίμα των ημερών.



ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Οι μαθητές /τριες της Α΄ τάξης στον αύλειο χώρο του σχολείου τραγούδησαν μαζί με τους μαθητές /τριες του Νηπιαγωγείου τα χελιδονίσματα, στις 21 Μαρτίου κι εμείς τους υποδεχθήκαμε φορώντας στεφάνια με χελιδόνια. Ακολούθησε το παραδοσιακό κέρασμα όλων των μαθητών /τριών με γλυκίσματα για τον ερχομό της Άνοιξης.



ΜΑΙΟΣ 2023

Προγραμματίσαμε την επίσκεψή μας στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου στις 3 Μαΐου και την προηγούμενη μέρα στην αίθουσα του νηπιαγωγείου υπήρξε σχετική ιδεοθύελλα από τους μαθητές/τριες για το τι πιστεύουν ότι θα συναντήσουν στο χώρο του Δημοτικού σχολείου, πως φαντάζονται ότι είναι η αίθουσα, τις ομοιότητες και τις διαφορές με την αίθουσα και το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Καταγράψαμε τις ερωτήσεις των μαθητών /τριών για να τις υποβάλλουμε στην δασκάλα της Α΄ τάξης.

Την ημέρα της επίσκεψης μας στο χώρο του Δημοτικού μας περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη , καθώς κατά την είσοδό μας στο δημοτικό σχολείο συναντήσαμε τόσο τον Διευθυντή κύριο Κυριάκο Μήτκα όσο και τον υποδιευθυντή , οι οποίοι καλωσόρισαν τους μαθητές /τριες του Νηπιαγωγείου και τους έδειξαν τους χώρους του Δημοτικού Σχολείου.

Στην συνέχεια πήγαμε στην αίθουσα Α1 όπου εκεί η δασκάλα κυρία Ελένη Καλτσά μας υποδέχθηκε με χαρά μαζί με τους μαθητές/τριές της , απάντησε στις ερωτήσεις που τις υπέβαλλαν οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου και μας παρουσίασε τόσο την αίθουσα όσο και το πρόγραμμα της Α΄ τάξης .



Κατά την επιστροφή μας στην αίθουσα του Νηπιαγωγείου , αναστοχαστήκαμε τα όσα είδαμε και ακούσαμε , διαβάσαμε την ιδεοθύελλα που είχαμε ετοιμάσει την προηγούμενη μέρα και είδαμε αν απαντήθηκαν όλα μας τα ερωτήματα και οι απορίες και τέλος οι μαθητές/τριες της τάξης μας αποτύπωσαν στο χαρτί ότι

τους εντυπωσίασε από την μετάβασή μας στον χώρο του Δημοτικού σχολείου.

Στις 17 Μαΐου οι μαθητές /τριες της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν την τάξη του Νηπιαγωγείου μετά από δική μας πρόσκληση, συζητήσαμε μαζί τους για να δούμε τι θυμούνται από την φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο, τι τους λείπει περισσότερο, αν υπήρξε κάτι που τους δυσκόλεψε στην Α΄ Δημοτικού και στη συνέχεια μαζί με τους μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου έφτιαξαν ομαδικές κατασκευές –κολάζ με θέμα την Άνοιξη , όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να χαρούν με το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Τέλος συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί στο χώρο της παρεούλας όπου ανταλλάξαμε απόψεις από τις επισκέψεις που κάναμε, την συνεργασία όλων των παιδιών για την κατασκευή του κολάζ και απολαύσαμε τα τραγούδια που μας τραγούδησαν τόσο οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου όσο και της Α΄ Δημοτικού.

