



# Τα παραμύθια μας

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  
Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση  
8<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς  
Τμήμα 2

**Ο πρίγκιπας που σώθηκε από ένα λιοντάρι**





**Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σε ένα κάστρο,  
ένας πρίγκηπας με το δεινοσαυράκι του.**



Μια μέρα πήγαν μια εκδρομή και έφτασαν σε ένα μεγάλο ποτάμι.  
Εκεί συνάντησαν ένα φοβερό δράκο που έβγαζε φωτιά από το  
στόμα του. Κινδύνευαν να καούν από τις φλόγες του.





Ευτυχώς την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκε ένα δυνατό λιοντάρι. Επιτέθηκε πίσω του και έπιασε το δράκο από το λαιμό. Έτσι το λιοντάρι έσωσε τον πρίγκηπα και έδιωξε τον δράκο. Ο πρίγκηπας τον ευχαρίστησε και με το δεινοσαυράκι του γύρισαν στο κάστρο τους. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμη καλύτερα.



Η πριγκίπισσα που σώθηκε από το δηλητηριασμένο μήλο



Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε μια βασίλισσα στο παλάτι της.



**Ήταν Άνοιξη και πήγε μια βόλτα στο δάσος. Εκεί όμως συνάντησε μια κακιά μάγισσα, που της έδωσε ένα δηλητηριασμένο μήλο. Η βασίλισσα μόλις το έφαγε έπεσε κάτω.**





**Ένας γιατρός έτυχε να πάει και αυτός μια ανοιξιιάτικη βόλτα στο δάσος. Είδε τη βασίλισσα και της έδωσε ένα μαγικό φάρμακο που είχε μαζί του. Η βασίλισσα έγινε αμέσως καλά. Τον ευχαρίστησε που την έσωσε. Επέστρεψαν μαζί στο παλάτι της και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.**



## Η γιαγιά και το μικρό κορίτσι



**Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα σπίτι στην πόλη,  
ζούσαν μια γιαγιά με την μικρή εγγονούλα της.**



**Μια μέρα πήγαν μια βόλτα στην παιδική χαρά. Ξαφνικά ξεκίνησε να φυσά ένας πολύ δυνατός άνεμος. Τα γυαλιά της γιαγιάς έπεσαν κάτω και έσπασαν. Δεν μπορούσε να δει χωρίς αυτά. Το μικρό κοριτσάκι άρχισε να κλαίει γιατί δεν μπορούσε να βοηθήσει τη γιαγιά της. Πώς θα γύριζαν πίσω στο σπίτι τους;**



**Μια καλή νεράιδα όμως άκουσε το κλάμα του μικρού κοριτσιού. Με το μαγικό της ραβδί έφτιαξε τα γυαλιά της γιαγιάς. Έτσι μπόρεσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.**

**Ο ιππότης σώζει τον πρίγκιπα από τον δράκο**





Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σε ένα παλάτι ένας πρίγκιπας, η πριγκίπισσα και το μικρό δεινοσαυράκι τους.



Μια ανοιξιιάτικη μέρα, ο πρίγκιπας με την πριγκίπισσα και το δεινοσαυράκι τους πήγαν μια εκδρομή στην εξοχή.





**Εκεί συνάντησαν έναν φοβερό δράκο που έβγαζε φωτιές από το στόμα του. Τους επιτέθηκε και χωρίς να προλάβουν τους κατασπάραξε.**



Ένας ιππότης από το παλάτι του πρίγκιπα τους είχε ακολουθήσει.  
Είδε τι έγινε και με το σπαθί του σκότωσε τον δράκο. Άνοιξε την  
κοιλιά του και τους ελευθέρωσε. Ευτυχώς ο δράκος από τη  
λαιμαργία του τους είχε καταπιεί ολόκληρους.



**Ο πρίγκιπας, με την πριγκίπισσα και το δεινοσαυράκι του ευχαρίστησαν τον καλό τους ιππότη και γύρισαν μαζί του στο παλάτι χαρούμενοι. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.**