

του διασποράς εκπίβεται στην ομοιότητα





Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βάτραχος που έψαχνε στο δάσος τον φίλο του, τον λαγό. Ο λαγός, όμως, είχε πάει στο ποτάμι για να πιει νερό. Ο βάτραχος παντού έψαχνε, μέχρι που τελικά τον βρήκε στο ποτάμι και τότε του είπε: «Ένας νέος επισκέπτης ήρθε στο δάσος!», και ο λαγός απάντησε: «Ωραία, να δώσουμε αυτά τα λουλούδια που μάζεψα στον επισκέπτη;»...κι έφυγαν για να τον βρουν.



Ο νέος επισκέπτης ήταν το γουρούνι, το οποίο έμοιαζε λίγο με πρόβατο γιατί είχε πολλά μαλλιά στο σώμα του. Το γουρούνι έσκαψε γιατί είχε μια ιδέα! Ήθελε να φυτέψει φραουλιές και λουλούδια πολύχρωμα για να τα μοιράσει στους καινούριους φίλους.



Στον δρόμο που πηγαίνανε προς το γουρούνι, οι δυο φίλοι βρήκαν τον ποντικό, ο οποίος διάβαζε ένα βιβλίο για περιπέτειες ανακάλυψης θησαυρού. Ο ποντικός δεν έδωσε μεγάλη σημασία, γιατί διάβαζε με πολλή προσοχή το βιβλίο του. “Εεε!”, είπε ο λαγός, “άφησε το βιβλίο ποντικέ για να πάμε να βρούμε τον καινούργιο φίλο!” “Ας πάμε!” απάντησε ο ποντικός και το έβαλε στην τσέπη του.



Εκεί που προχωρούσαν για το νέο φίλο άκουσαν την πάπια που τραγουδούσε. Μόλις βρεθήκαν όλοι μαζί οι φίλοι, καταλάβανε ότι βρίσκονταν κοντά στον νέο επισκέπτη, τον οποίο ήθελαν και να γνωρίσουν.



Το γουρούνι μόλις τους είδε ενθουσιάστηκε και άρχισε να χοροπηδάει και να γελάει. Βέβαια και το γουρούνι έκρυψε μια έκπληξη. Είχε έναν θησαυρό στον κήπο του, που θα το μοιραζόταν με τους νέους φίλους!..Ποιός ηταν; Μα φυσικά οι φραουλιές και τα πολύχρωμα λουλούδια.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

ДИМИТРИЙ ВАГЕЛНС АФРОДИТИ
АРЕТΗ МАЭСИМОС ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝ Π.
ΟΙΡΑΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΠΑΛΒΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΑΓΕΝΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΡΕΙΦΙΚΗ ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΙΑΣΩΝ Θ.
ΠΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΗ