

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ



Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

- ΝΑΖΙΣΜΟΣ**
- ΦΑΣΙΣΜΟΣ**
- ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ**

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ



ΔΙΩΞΕΙΣ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑ
ΦΥΛΗ

(ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια "Nordic ")

- ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
- ΕΒΡΑΙΩΝ
- ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΥΛΩΝ
- ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΛΑΩΝ (πχ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ,
ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ)



**ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ
ΔΑΒΙΔ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ
ΕΒΡΑΙΩΝ**



ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ





ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

**Το Ολοκαύτωμα ήταν η με
κρατική χορηγία συστηματική
δίωξη και εξόντωση των Εβραίων
της Ευρώπης από τη ναζιστική
Γερμανία και τους συνεργάτες της
μεταξύ των ετών 1933 και 1945.
Έξι εκατομμύρια δολοφονήθηκαν.**

ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ

Η ΕΒΡΑΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ

Μπρέχτ, Η Εβραία.mpg



ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΒΡΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

16-05-1935





3 ΓΕΝΙΕΣ ΕΒΡΑΙΩΝ ΒΙΛΝΑ 1938-39



ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ



ΕΒΡΑΪΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1939



ΤΑΞΗ ΣΕ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑ 1929-1930



RUTH KOHN ME ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ

(2ος πάνω αριστερά) ΠΡΑΓΑ 1928







**ΠΑΙΔΙΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΣΤΟ LE CHAMBON-SUR LIGNON(ΓΑΛΛΙΑ)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1942**





ΓΚΕΤΟ

**περιορισμένος χώρος μιας πόλης,
όπου υποχρεούνται να ζήσουν
τα μέλη μιας μειονότητας**



ΠΩΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΓΚΕΤΟ ΛΟΤΖ-ΠΟΛΩΝΙΑ 1941



ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΓΚΕΤΟ ΤΟΥ ΛΟΤΖ



ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΓΚΕΤΟ



ΚΟΥΚΛΑ ΑΠΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ



ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ (βρέθηκε σε Γκέτο)



ΠΑΙΔΙΚΟ ΖΑΚΕΤΑΚΙ (βρέθηκε σε Γκέτο)



ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΜΑ





ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

ΘΥΜΑΤΑ:1.500.000 ΠΑΙΔΙΑ

- **ΕΒΡΑΙΩΝ**
- **ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ**
- **ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ**
- **ΤΡΟΦΙΜΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ**
- **ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**



ΛΟΓΟΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

- ως «ανεπιθύμητα», «αντιπαραγωγικά» και «άχρηστα»
- ως «επικίνδυνα»
- η εξόντωση τους είναι μέρος της «φυλετικής πάλης»
- ως μέτρο προληπτικής ασφάλειας
- για ιδεολογικούς λόγους
- αντίποινα για πραγματικές ή υποτιθέμενες κομματικές

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



τα παιδιά σκοτώνονταν :

- από πείνα, έλλειψη ενδυμάτων, ασθένειες στα ΓΚΕΤΟ
- όταν έφταναν στα ΚΕΝΤΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (θάλαμοι αερίων, πυροβολισμοί χιλιάδων παιδιών στην άκρη ομαδικών τάφων).
- παιδιά σκοτώθηκαν αμέσως μετά τη γέννησή τους ή σε ιδρύματα
- στη διάρκεια της συγκέντρωσής τους από τους Ναζί και στα TRANSIT CAMPS (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ πχ ANNA FRANK)
- στα ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ σκοτώθηκαν όσα παιδιά επέζησαν, επειδή κρατούμενοι τα έκρυψαν
- παιδιά, συνήθως πάνω από 12 ετών, που χρησιμοποιήθηκαν ως εργάτες σε ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ως υποκείμενα σε ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ



ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΥ
- ΝΤΑΧΑΟΥ
- ΜΠΟΥΧΕΝΒΑΛΤ
- ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ
- ΖΑΞΕΝΧΑΟΥΖΕΝ
- ΜΠΡΑΪΤΕΝΑΟΥ
- ΤΡΕΜΠΛΙΝΚΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ



ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ



ΛΙΓΗ ΣΟΥΠΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ...



ΩΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ...





Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ANNAΣ ΦΡΑΝΚ

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ



Η Άννα Φρανκ γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1929 στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, κόρη του κάποτε εύπορου Οτο που έπεσε θύμα της οικονομικής κρίσης και έχασε τα χρήματά του. Όταν τον Ιανουάριο του 1933 οι ναζιστές ανήλθαν στη εξουσία αποφάσισε αμέσως να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με την οικογένεια του, τη γυναίκα του και τις δυο κόρες του Άννα και Μάργκο. Μετανάστευσαν στο Άμστερνταμ όπου εξασφάλισε τη θέση του διευθυντή σε μια εταιρεία τροφίμων στην περιοχή του Πρίσενγκρατς. Τον Μάιο του 1940 η ναζιστική Γερμανία επιβλήθηκε στην Ολλανδία και ο τρόμος επέστρεψε στη οικογένεια



Ο Οτο πρέπει για άλλη μια φορά να προστατεύσει την οικογένειά του. Αυτή τη φορά να την κρύψει. Δημιουργεί έναν χώρο διαμορφώνοντας σε δυο διαμερίσματα την αποθήκη τροφίμων στο Πρίσενγκρατς, όπου μετακομίζει τόσο η οικογένεια Φρανκ όσο και η οικογένεια του συνεργάτη του Βαν Πελ. Αργότερα πήγε κοντά τους και ο Ντάσελ, ένας ηλικιωμένος εβραίος οδοντίατρος.



- Το 1942 οι ναζιστές ανακάλυψαν το κρησφύγετο των Φρανκ. Οι δύο οικογένειες καθώς και ο ηλικιωμένος οδοντίατρος μεταφέρθηκαν στο Αουσβιτς.

- Η Άννα Φρανκ, η μητέρα της και η αδερφή της πέθαναν χτυπημένες από τύφο στο Μπέργκεν-Μπέλσεν, το στρατόπεδο στο οποίο μεταφέρθηκαν όταν το Αουσβιτς δέχθηκε επίθεση από τους Ρώσους.



© AP
Οι κρατούμενες γυναίκες έδιναν κουράγιο η μία στην άλλη. Ανάμεσά τους ήταν η Άννα Φρανκ και η αδερφή της Μαργκότ.

- Από την οικογένεια επέζησε μόνο ο πατέρας της Οτο, ο οποίος παρέλαβε το ημερολόγιο που είχε δώσει η Φρανκ στους γείτονές τους. Αποφάσισε να το εκδώσει και σήμερα έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και έχει κάνει εκατομμύρια πωλήσεις.
- Το καταφύγιο της οικογένειας στο Πρίσενγκρατς λειτουργεί σήμερα ως κέντρο νεότητας με την ονομασία «Το σπίτι της Άννας Φρανκ».
- Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το καταφύγιο κάλυπτε μια μεγάλη βιβλιοθήκη η οποία οδηγούσε στην κρυφή πόρτα των δωματίων.



ΚΡΥΣΦΗΓΕΤΟ Α. ΦΡΑΝΚ



Όταν οι ναζιστές ανακάλυψαν το κρησφύγετο αναγκάστηκαν να παραμερίσουν δεκάδες βιβλία, για να μπουν στα διαμερίσματα και να φτάσουν στην Άννα. Αυτό που δεν γνώριζαν, όταν αντίκρισαν την Άννα, ήταν ότι το κορίτσι είχε ήδη διαπραχθεί. Μέσα από ένα ημερολόγιο



Το Ημερολόγιο Της Άννας Φρονκ

Σάββατο, 20 Ιουνίου 1942

Τα μέτρα εναντίον των Εβραίων παίρνονται το ένα πάνω στ' άλλο. Οι Εβραίοι υποχρεώνονται να φορέσουν το κίτρινο πατέρν και να παραδώσουν τα ποδήλατά τους. Τους απαγορεύεται να ανεβαίνουν στα τραμ και να οδηγούν αυτοκίνητο. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις αγορές τους αποκλειστικά σε μαγαζιά σημαδεμένα με την επιγραφή «Εβραϊκό κατάστημα», και μόνο από τις τρεις έως τις πέντε το απόγευμα. Απαγορεύεται στους Εβραίους να βγαίνουν μετά τις οχτώ το βράδυ, ακόμη και στους κήπους τους, ή να μένουν σε φίλους τους. Απαγορεύεται στους Εβραίους να πηγαίνουν στο θέατρο, στον κινηματογράφο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ψυχαγωγίας. Απαγορεύεται στους Εβραίους να καταγγίνονται με οποιοδήποτε δημόσιο σπορ: απαγορεύεται να πλησιάσουν στην πισίνα, στο γήπεδο του τένις ή του χόκεϊ ή σε άλλους τόπους αθλητικών εκδηλώσεων. Απαγορεύεται στους Εβραίους να συναναστρέφονται με χριστιανούς...

Αική σου, Άννα

• Η Άννα Φρανκ, πάνω στην εφηβεία και με καταπιεσμένα αισθήματα, αφού αισθάνεται πως οι γονείς της την αδικούν σε σχέση με την αδελφή της, δημιουργεί μια φανταστική φίλη την Κίτυ, στην οποία απευθύνεται μέσα από το ημερολόγιό της. «Αγαπητή Κίτυ», γράφει στις πρώτες σελίδες του ημερολογίου της, το οποίο της δώρισε ο πατέρας της στα 13 της χρόνια, «ελπίζω ότι θα είσαι η παρηγοριά μου και το στήριγμά μου». Το ημερολόγιο





ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ Α. ΦΡΑΝΚ



ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ



- Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες αναζήτησαν σε όλη την Ευρώπη εξαφανισμένα παιδιά.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ KLOSTER INDERS DORF

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ





- **Χιλιάδες ορφανά παιδιά βρίσκονταν σε καταυλισμούς εκτοπισμένων ατόμων**
-
- **Πολλοί επιζώντες Εβραίοι εγκατέλειψαν την Ανατολική Ευρώπη και μετανάστευσαν στο Ισραήλ μετά το 1948.**

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ



Σύμβαση των Η.Ε. καθιερώνει τη «γενοκτονία» ως διεθνές έγκλημα, το οποίο τα έθνη έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν και να τιμωρούν.

- ❖ «γενοκτονία» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση να καταστρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, όπως:

(α) Δολοφονία μελών της ομάδας

(β) Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας

(γ) Η εσκεμμένη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στη φυσική εξόντωσή της, εν όλω ή εν μέρει

(δ) επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός της ομάδας



- **Στις 9 Δεκεμβρίου 1948 χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Λέμκιν τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.**
- **αποδοχή της Γενοκτονίας στο Διεθνές Δίκαιο (1944-1948)**
- **χρόνος ενεργοποίησης της Σύμβασης της**
9-12-1948 με την ίδρυση διεθνών ποινικών δικαστηρίων για τη δίωξη του εγκλήματος της γενοκτονίας (1991-1998)

ΤΕΛΟΣ

**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ02
8ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ**