

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



Το παραμύθι αυτό δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους μαθητές της Γ2 τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου, στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Μαρίας Σουλτάνη.

Οι μαθητές έγραψαν και εικονογράφησαν μόνοι τους την ιστορία:

Καρατζιώλη Μαλεβή

Λιάγος Φώτης

Ντάντου Θεοδώρα

Παρίσης Γεώργιος

Τσαγρής Κωνσταντίνος

Νέα Ιωνία, 22/5/2024

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα σπίτι όπου έμενε μια φτωχή οικογένεια. Μια μέρα, όπως περπατούσαν, συνάντησαν έναν σοφό γέροντα και τους έδωσε ένα μαγικό παιχνίδι.



Το βράδυ το παιχνίδι ζωντάνεψε και άνοιξε μια πύλη για να πάει στον κόσμο των μαγικών παιχνιδιών. Το παιχνίδι μπήκε μέσα στην πύλη. Όμως η πύλη ρούφηξε τον Ραφαήλ, τον γιο της οικογένειας.



Ο Ραφαήλ ουρλιάζοντας έπεσε πάνω σε μαλακά λούτρινα αρκουδάκια. Τότε το παιχνίδι του είπε:

-Πώς σε λένε;

-Με λένε Ραφαήλ. Εσένα πώς σε λένε;

-Εμένα με λένε Μπέλλα και μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου τα παιχνίδια.

-Εσύ δεν είσαι το παιχνίδι που μου έδωσε ο γέροντας;

-Ναι!



Μετά η Μπέλλα και ο Ραφαήλ έγιναν φίλοι.
Η Μπέλλα ήθελε να ξεναγήσει τον Ραφαήλ
στον κόσμο των μαγικών παιχνιδιών. Εκεί
που προχωρούσαν, βρήκαν κάτι περίεργα
λούτρινα αρκουδάκια. Πήγαν να τα
ρωτήσουν τι έχουν πάθει.



Τα περίεργα αρκουδάκια, μόλις είδαν τη Μπέλλα και τον Ραφαήλ, άρχισαν να τους κυνηγάνε!



Μετά από λίγο, έγινε διακοπή ρεύματος.
Ξαφνικά, άρχισε ένας δυνατός
ανεμοστρόβιλος, και μέσα από τον
ανεμοστρόβιλο, βγήκε... μια μάγισσα!



Τότε η μάγισσα είπε:

“Πέσατε στην παγίδα της μοχθηρότερης μάγισσας!”

”Ποια είσαι;” είπε ο Ραφαήλ.

“Είμαι η μάγισσα Σάρα και θα σας αιχμαλωτίσω!”



Τότε τα παιδιά κατατρόμαξαν και κρύφτηκαν μέσα σε κάτι κουτιά. Έπειτα, η μάγισσα έχασε το ραβδί της και δεν το έβρισκε!



Σε λίγο, τα παιδιά βγήκαν από τα κουτιά. Ο
Ραφαήλ βρήκε ένα ραβδί.

“Τί είναι αυτό;” ρώτησε τη Μπέλλα.



“Αυτό το ραβδί είναι της μάγισσας Σάρας”,
απάντησε η Μπέλλα.



Ο Ραφαήλ σκέφτηκε μια ιδέα και την είπε
στη Μπέλλα... Σκέφτηκε να
μεταμορφωθούν σε δεινοσαυράκια!



Τότε η Σάρα ρώτησε τα δεινοσαυράκια
μήπως έχουν δει το μαγικό της ραβδί.



Ο Ραφαήλ έβγαλε το ραβδί από την τσέπη του και μεταμόρφωσε τη Σάρα σε βάτραχο!



Και μετά, ξύπνησε για το σχολείο, και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

