

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ



Το παραμύθι αυτό δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους μαθητές της Γ2 τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου, στα πλαίσια του μαθήματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Μαρίας Σουλτάνη.

Οι μαθητές έγραψαν και εικονογράφησαν μόνοι τους την ιστορία:

Καρατζιώλη Άννα

Κουγγούλης Αλέξανδρος

Σωτήρης Νικόλαος

Τσουκάλη Κωνσταντίνα

Χρόνης Γρηγόριος

Νέα Ιωνία, 28/05/2024

Μια φορά κι έναν καιρό, μια οικογένεια ήθελε να πάει ένα μακρινό ταξίδι. Πήραν λοιπόν το αμάξι τους, και ξεκίνησαν την περιπέτειά τους...



Στο δρόμο τους, πέρασαν από βουνά και
θάλασσες. Καθώς περνούσαν εμφανίστηκε
μια μοβ πύλη!



Τότε τρόμαξαν πάρα πολύ κι ο μπαμπάς δεν πρόλαβε να πατήσει φρένο και μεταφέρθηκαν σε έναν μαγικό κόσμο... Εκεί είχε λουλούδια, πεταλούδες και μεγάλα όμορφα σπίτια!



Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και πήγανε να μαζέψουνε λουλούδια... Τα παιδιά ήθελαν να παίξουν κρυφτό.



Ξαφνικά, εμφανίστηκε μπροστά τους κάτι
μαγικό και από μέσα του, βγήκαν πολλά
ξωτικά...



Όταν είδαν τα ξωτικά, τα παιδιά τρόμαξαν
και πήγαν στους γονείς τους... Τότε οι γονείς
τους, πήγαν να βρουν τα ξωτικά...



Όταν τα βρήκαν, τα ρώτησαν:

-Πώς μπορούμε να βγούμε από δω;

-Μα... εδώ είναι ο μαγικός κόσμος... Για να βγείτε από δω, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το ηλιοβασίλεμα που θα ανοίξει η μαγική πύλη...

Και τους ξενάγησαν στον μαγικό τους κόσμο... Η οικογένεια περίμενε μέχρι το ηλιοβασίλεμα για να βγουν...



Τελικά βγήκε το ηλιοβασίλεμα, αλλά δεν πρόλαβαν να βγουν... Στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ... Έτσι, τα ξωτικά τους φιλοξένησαν σε ένα σπίτι.



Το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο και όμορφο! Το πρωί, έφαγαν το πρωινό τους και βγήκαν έξω. Τα ξωτικά έδωσαν στα παιδιά γλειφιτζούρια και δώρα και έπαιξαν μαζί τους κρυφτό και μαγικά επιτραπέζια! Περνούσαν πολύ ωραία!



Ξαφνικά, οι γονείς τους, τους φώναξαν,
γιατί είχε ανοίξει η πύλη και έπρεπε να
φύγουν...



Αμέσως μάζεψαν τα πράγματά τους,
αποχαιρέτησαν τους νέους φίλους τους και
μπήκαν στο αμάξι τους.



Ξεκίνησαν χαρούμενοι για το σπίτι τους,
γιατί είχανε κουραστεί πάρα πολύ... Και
ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

