



8ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς

# Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

Από τους μαθητές της Γ' τάξης

## Η νύχτα των Χριστουγέννων

Τη νύχτα των Χριστουγέννων ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το δρόμο του για να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά.

Καθώς οδηγούσε το έλκηθρο οι τάρανδοι σταμάτησαν κι έφυγαν μέσα στο σκοτάδι. Μόνο ένας τάρανδος έμεινε ο Μάρκος. Τότε ο άγιος Βασίλης στεναχωρημένος ξεκίνησε να τους ψάχνει.

Άρχισε να τους φωνάζει και να ανησυχεί πού ήταν. Οι τάρανδοι είχαν πάει για νερό σε μια λίμνη μέσα στο δάσος γιατί είχαν διψάσει. Όταν τους βρήκε τους τάρανδους ξεκίνησε πάλι το ταξίδι του στα σπίτια των παιδιών μοιράζοντας τα δώρα τους.

Έτσι, έφτασε στο τέλος της η πιο χαρούμενη νύχτα των Χριστουγέννων.

Μαριάννα Ιωάννου και Μιχαέλα Αντίκογλου



## Μια Χριστουγεννιάτικη βραδιά

Ήταν μια Χριστουγεννιάτικη βραδιά, εγώ, η φίλη μου κι η γάτα μου, η Νιφάδα και παίζαμε στο χιόνι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας παράξενος ήχος! Εμείς τρομάξαμε και μπήκαμε στο σπίτι μας.

Ήταν ένα μαγευτικό βράδυ.

Τότε εμείς κοιτάξαμε το παράθυρο κι είδαμε τον Άγιο Βασίλη. Το πρωί ανοίξαμε τα δώρα και στη γάτα μου πήρε ένα μπαλάκι, το μπαλάκι είχε μέσα κουδουνάκια. Σε εμένα έφερε ένα αρκουδάκι και στην φίλη μου πήρε μία κούκλα. Μετά παίξαμε με τα παιχνίδια μας. Ήρθαν οι γονείς μας και βάλουμε τα κλάματα επειδή είχαμε να τους δούμε αρκετό καιρό. Είχαν φέρει και τον σκύλο μας τον Μπόμπο. Τότε κόψαμε την μεγάλη βασιλόπιτα. Οι γονείς μας έφεραν τα δικά τους δώρα και τα ανοίξαμε. Εμένα μου έφεραν λιλά παγοπέδιλα και στη φίλη μου μοβ παγοπέδιλα. Στη γάτα μου πήραν μια ζεστή ροζ κουβέρτα κι ένα αρκουδάκι που ήταν και αυτό ροζ και της άρεσαν πολύ. Μετά πήγαμε στο πάρκο που ήταν στολισμένο τέλεια. Εκεί έγινε το άναμμα του δέντρου και ήταν πολύ όμορφα και γιορτινά. Είχε κουραμπιέδες, μελομακάρονα και δίπλες. Τα καταβροχθίσαμε όλα, αλλά μετά μας πονούσε η κοιλιά μας, ήπιαμε φάρμακο και κοιμηθήκαμε λίγο και γίναμε καλά. Δεν είδαμε τον Άγιο Βασίλη αλλά τα Χριστούγεννα για εμάς φέτος ήταν τέλεια!

Ιωάννα Δελή και Ιωάννα Κεχαγιά



## Χριστουγεννιάτικη μέρα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν Χριστούγεννα κι είχαμε ανάψει το τζάκι. Μετά από λίγη ώρα πήγαμε για ύπνο. Μόλις ξυπνήσαμε είδαμε τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Χαρήκαμε πολύ. Φωνάξαμε τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς χάρηκαν κι αυτοί πολύ. Ανοίξαμε τα δώρα κι είδαμε αυτό που θέλαμε! Αγκαλιάσαμε την μαμά και τον μπαμπά. Ο Άγιος Βασίλης είχε φάει όλα τα κουλούρια αλλά και τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Τον είδαμε, τον αγκαλιάσαμε κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Στέλλα και Γιώτα Κονταξή



## **Ο πραγματικός Άγιος Βασίλης**

Μια μέρα όταν μεγάλωσα λίγο ακόμα η μαμά μου μου είπε ότι ο Αϊ Βασίλης δεν είναι αυτός που φαντάζονται όλα τα παιδιά, με την κόκκινη φορεσιά, τις μαύρες γαλότσες και τα άσπρα γένια του.

Ο Αϊ Βασίλης είναι ένας από τους τρεις ιεράρχες και όταν μας φέρνει τα δώρα δεν τον βλέπουμε, αλλά ακούμε τους ήχους που κάνουν τα δώρα που βγαίνουν από το σάκο του. Αυτός είναι ο Αϊ Βασίλης.

## **Ιστορία με τον Αϊ Βασίλη**

Καθώς ο Αϊ Βασίλης κοίταζε τη λίστα του, άκουσε έναν παράξενο θόρυβο από την αυλή του. Βγήκε έξω και τι να δει!!!; Το έλκηθρο να λείπει. Έψαξε από 'δω, έψαξε από 'κει μα το έλκηθρο πουθενά. Έψαξε σε όλες τις γειτονιές της πόλης! Απογοητευμένος γύρισε στο σπίτι του κι άκουσε τους τάρανδούς του να τον φωνάζουν από την πίσω αυλή. Κι έτσι μοίρασε τα δώρα τούτη τη μαγική βραδιά!!!!!!!

Κάτια Τσαπαδίκου και Αναστασία Λιόντου

## Το ξωτικό

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα ξωτικό στο μακρινό βόριο πόλο που το έλεγαν Σταύρο. Ήταν πολύ λιχούδης και κανείς δεν ήξερε πότε έτρωγε μελομακάρονα, γιατί εκεί υπήρχε ένα ποτάμι με κουραμπιέδες που το είχε ανακαλύψει ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης δεν τον άφηνε αλλά αυτός βούταγε συνέχεια μελομακάρονα ώσπου τον πόνεσε πολύ η κοιλιά του και για αυτό δεν μπορούσε να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη. Έτσι δεν παραδόθηκαν όλα τα δώρα κι ο Άγιος Βασίλης θύμωσε και τον έβαλε τιμωρία. Ο Σταύρος μόλις ένωσε καλύτερα παράδωσε τα δώρα που δεν παραδόθηκαν μετά πάτησε ένα κουμπί και τον έκανε άνθρωπο κι έτσι έζησε με τους ανθρώπους για πάντα!

Πέτρος Σοφάνης και Αλέξανδρος Λιάκος



## Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά και η Νάντια

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Άγιος Βασίλης που μοίραζε δώρα σε όλα τα παιδιά της γης. Αλλά μια χρονιά έχασε τα ξωτικά του που έπαιζαν κρυφτό. Όταν πήγε 9 η ώρα συνάντησε μια όμορφη γυναίκα με ένα κόκκινο φόρεμα και ζήτησε βοήθεια με τα δώρα. Η Νάντια, όπως την έλεγαν, πήγε και βρήκε τα ξωτικά που ήταν κρυμμένα μέσα στο εργαστήρι του Άγιου Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης δε τα μάλωσε ποτέ και ανέβηκαν γρήγορα πάνω στο έλκηθρο όλοι μαζί για τη δύσκολη αποστολή που είχαν! Τα δώρα στα παιδιά! Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Μαρία Βλαχάκη, Ειρήνη Παστού και Ναταλία Καρατζά





## Οι δύο φίλες

Μια φορά κι έναν καιρό σε μία μικρή πόλη, ήταν Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης είχε ξεκινήσει το μοίρασμα των δώρων. Στο πρώτο σπιτάκι που μπήκε βρήκε ξύπνιο ένα κοριτσάκι. Όταν τον είδε χάρηκε πολύ και του είπε: «Θέλω να γίνω φίλη με το κοριτσάκι απέναντι αλλά ντρέπομαι.» Και το άλλο κοριτσάκι ζήτησε το ίδιο και τότε ο Άγιος Βασίλης πήρε το μαγικό του ραβδί, στάθηκε απέναντι από τα δύο σπιτάκια και τους έκανε να μην ντρέπονται.

Εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα αστέρια να λάμπουν και τότε τα κοριτσάκια έμαθαν τα ονόματά τους. «Γεια είμαι η Χριστίνα. Εσένα πώς σε λένε;» και το άλλο κοριτσάκι είπε «Γεια με λένε Σοφία» κι τότε άρχισαν να παίζουν χιονοπόλεμο. Τότε ήρθε ένα ξωτικό κι άρχισαν να κάνουν έναν χιονάνθρωπο. Ήρθαν κι άλλα ξωτικά κι άρχισαν να παίζουν χιονοπόλεμο κι τότε νύχτωσε κι τα κοριτσάκια παρακάλεσαν τους γονείς να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μαζί. Οι οικογένειες μαζεύτηκαν στο σπίτι της Σοφίας και χτύπησε το ρολόι 12 και τότε τα κορίτσια είδαν τα δώρα κάτω από το δέντρο. Τα άνοιξαν πολύ γρήγορα κι η Σοφία πήρε για δώρο μια κούκλα μπρατς κι η Χριστίνα ένα πιάνο.

Την άλλη μέρα έκοψαν στο σπίτι της Χριστίνας τη βασιλόπιτα και μαντέψτε ποιος πέτυχε το φλουρί!!! Το πέτυχε μισό μισό η Χριστίνα κι η Σοφία κι όλο τον χρόνο ήταν τυχερές κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Σοφία Μοσκοφίδου και Χριστίνα Χατζηπλή



## **Το ελαφάκι του Άγιου Βασίλη**

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα ελαφάκι που είχε χρυσά κέρατα, και το έλεγαν Φωτεινή. Δεν ήταν ένα απλό ελάφι γιατί ήταν βοηθός του Άγιου Βασίλη. Ζούσε στον Βόρειο πόλο με την οικογένειά της, τη μαμά της που την έλεγαν Ελισάβετ, τον μπαμπά που τον έλεγαν Στάθη, την αδερφή της την Κωνσταντίνα και τον αδερφό της τον Κώστα.

Την Πρωτοχρονιά έπρεπε να φύγει από το σπίτι της για να μοιράσει τα δώρα με τον Άγιο Βασίλη. Είχε πολύ χιόνι έξω και δυσκολευόταν να προχωρήσει. Το χιόνι όμως ήταν πολύ κρύο και πάγωναν τα πόδια της. Κι όταν έφτασε στην Αμερική έγινε κάτι συναρπαστικό!

Είδε από ψηλά τα πιο πολλά, λαμπερά και πολύχρωμα λαμπιόνια που είχε δει ποτέ της!

Αυτή η νύχτα θα τη θυμάται για πάντα μαζί και τα παιδιά που πήραν τα δώρα τους!

Αφροδίτη Βεργίνη και Εβιάννα Διαμαντή

## Τα περίεργα γλυκά

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Άγιος Βασίλης με τα ξωτικά του στον βόριο πόλο. Σαν παιδιά που περιμένουν τα δώρα από τον Άγιο Βασίλη του είχαμε βάλει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο πολλά μαγικά μπισκότα που πετούν, μελομακάρονα που τρέχουν, κουραμπιέδες που μιλούν και μια μεγάλη κανάτα γάλα.

Όταν έφτασε η μεγάλη νύχτα των Χριστουγέννων ο Άγιος Βασίλης έφαγε όλα αυτά τα περίεργα γλυκά και καθώς ανέβαινε στο έλκηθρο έπεσε ένα δώρο που ήταν το πιο μεγάλο που αυτό θα το πήγαινε σε ένα φτωχό παιδάκι.

Όταν το είδε το πρωί ο Άγιος Βασίλης στεναχωρήθηκε πολύ αλλά πρόλαβε πριν ξυπνήσει το παιδάκι και του το έβαλε κάτω από το δέντρο. Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Παναγιώτης Δήμου και Βαγγέλης Ποντικόπουλος

## **Τα δικά μου Χριστούγεννα**

Ο Άγιος Βασίλης είναι ο αγαπημένος μου ήρωας. Μερικές φορές μου φέρνει δώρα αλλά μερικές φορές κάρβουνα. Όμως δεν πειράζει έχει πολλά ελάφια όπως τον Ρούντολφ και έχει ένα έλκηθρο που έχει βάλει τα ελάφια του και έτσι ΠΕΤΑΕΙ!

Τα Χριστούγεννα στολίζω το δέντρο και αν είμαι καλός μου φέρνει δώρα. Τρώω μελομακάρονα με την οικογένειά μου και μετά ΜΠΑΜ! Ήρθε ο Άγιος Βασίλης! «Μαμά ήρθε ο Άγιος Βασίλης!». «Γεια σου Γιώργο σου έφερα δώρα ΝΑΙ!». Κι αυτό έγινε στην Λειβαδιά 12:00 το βράδυ.

Γιώργος Μάκκα

## Χριστούγεννα

Έφτασαν τα Χριστούγεννα οι καλεσμένοι ήρθαν για το εορταστικό τραπέζι. Το γατάκι τρέχει και χοροπηδά απ' την χαρά του. Τώρα ετοιμάσαμε το τραπέζι για να φάμε δίπλα από το δέντρο. Τα παιδιά ανυπομονούν να κόψουμε την βασιλόπιτα.

Κόψαμε την βασιλόπιτα κι ακούστηκε ένα μπαμ! Βγήκαμε από το σπίτι αλλά τελικά ήταν τα βεγγαλικά για τον καινούριο χρόνο. Η βασιλόπιτα είχε δύο φλουριά, το ένα το έτυχε η Ευαγγελία και το άλλο η Άννα. Τα παιδιά έπεσαν για ύπνο, όμως οι μεγάλοι κάθισαν λίγο ακόμα. Μόλις έφυγαν οι καλεσμένοι έπεσαν και οι μεγάλοι για ύπνο.

Τα παιδιά ξύπνησαν χαράματα γιατί είχαν ανυπομονησία να ανοίξουν τα δώρα τους. Ο Άγιος Βασίλης έφερε και στις δύο ένα tablet. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν με τα δώρα τους. Ο Άγιος Βασίλης μόνο που ξέχασε να φέρει δώρο στο γατάκι. Δύο Ιανουαρίου είχε γενέθλια η μαμά κι ο μπαμπάς της έφερε λουλούδια. Εκείνη η ημέρα ήταν πολύ ρομαντική.

Εβελίνα Καρακώστα και Άννα Ζωγράφου

