

## ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



Απ' άκρη σ' άκρη, όλη η Ελλάδα γιορτάζει αύριο τη μεγάλη επέτειο της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου. Αύριο ολόκληρος ο Ελληνισμός τιμά, πανηγυρίζει και προσκυνά. Τιμά τους ήρωες του '21, πανηγυρίζει την ανεξαρτησία της χώρας και προσκυνά ευλαβικά το Θεό.

Αύριο όλα τα καμπαναριά των εκκλησιών θα ηχήσουν, για να ειδοποιήσουν τους χριστιανούς ότι σαν σήμερα ο Θεός πήρε τη μεγάλη Του απόφαση. Διάλεξε την Παρθένο Μαρία, για να φέρει στον κόσμο το Γιο Του, το Χριστό.

Αύριο όλα τα κανόνια της πατρίδας μας θα ηχήσουν, για να ειδοποιήσουν τους Έλληνες, ότι σαν σήμερα μια χούφτα ραγιάδες, ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν τον ανελέητο τουρκικό ζυγό.

Η φαντασία μας πλανάται τη μέρα αυτή από τη μυροβόλο Ναζαρέτ ως την τρισένδοξη Αγία Λαύρα. Στην πρώτη ακούμε τον αρχάγγελο Γαβριήλ να ανακοινώνει στην Παρθένο Μαρία το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Χριστού... Στη δεύτερη ακούμε τα γενναία παλικάρια να ορκίζονται με υψωμένα τα γυμνωμένα τους σπαθιά:

«Ελευθερία ή Θάνατος»

**29 Μαΐου 1453:** Η χρονολογία εφιάλτης για ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Ένα τσούρμο άπιστων Τούρκων καταφέρνει να μπει στη Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη. Τούτη τη χρονολογία να τη θυμάστε για πάντα. Αυτό το 1453 θυμίζει 400 χρόνια σκλαβιάς. Θυμίζει παιδομάζωμα, γενίτσαρους, βασανιστήρια, σφαγές, ταπεινώσεις, εξευτελισμούς.

Τα 400 λοιπόν χρόνια της σκλαβιάς δεν ήταν μόνο χρόνια υποταγής αλλά και χρόνια αγώνα και αντίστασης κατά των τυράννων. Πράγματι, όσοι Έλληνες δεν μπορούσαν ν'

αντέξουν το ζυγό της δουλείας, ανέβηκαν στα βουνά κι άρχισαν τον ανελέητο αγώνα κατά των κατακτητών.

Το 19<sup>ο</sup> αιώνα είχε ωριμάσει η ιδέα ότι με τις δικές τους κυρίως, δυνάμεις θα απελευθερώνονταν οι Έλληνες. Έτσι, το **1814** συναντήθηκαν στην Οδησό της Ρωσίας ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος οι οποίοι έμελλε να γίνουν οι πρωτεργάτες του Αγώνα.

Αποφάσισαν να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση που την ονόμασαν «Φιλική Εταιρεία». Σκοπός της Εταιρείας ήταν ο αγώνας για απελευθέρωση και η μύηση νέων μελών γινόταν κρυφά. .

Και η μέρα πλησιάζει! Προετοιμασμένες και φλογισμένες οι καρδιές από το κρυφό σχολειό, τους Δασκάλους του Γένους, τα τραγούδια του Ρήγα και τους φλογερούς κήρυκες της Φιλικής Εταιρείας, πήραν την απόφαση του γενικού ξεσηκωμού.

Άρπαξαν στα χέρια τ' άρματα, άναψαν τα καριοφίλια, έλαμψαν τα γιαταγάνια, γέμισαν μπαρούτι οι αποθήκες, τα πυρπολικά πήραν μπουρλότο.

Είναι η **25<sup>η</sup> του Μάρτη του 1821**. Εκείνη τη μέρα που ξέσπασε η ελληνική ψυχή, για να γκρεμίσει ό,τι έχτιζε ο τύραννος επί αιώνες.

Εκείνο το πρωινό που γιόρταζε η Παναγιά, το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας έγινε τα άγια των αγίων της φυλής μας. Εκεί ο ιεράρχης Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης και όλοι, σπλαρχηγοί, αρματολοί, κλέφτες, κλήρος και λαός ορκίστηκαν:

**«Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μήτε στον κόσμο ολό»**

Και η λευτεριά που ξεπήδησε μέσα από ερείπια και θρήνους και καπνούς και αίματα κι απ' τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων, τρέχει τώρα παντού. Από βουνό σε βουνό, από κάμπο σε κάμπο, από θάλασσες σε νησιά. Με το σπαθί στο χέρι χτυπά ανελέητα τον εχθρό. Σταματούσε μόνο ή για να κλάψει το θάνατο παλικαριών ή για να στεφανώσει τους αμέτρητους ήρωες.

Βηματίζει γρήγορα στην άλωση της Τριπολιτσάς, στο θρίαμβο το Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια, του Παπανικολή στη Λέσβο, του Κανάρη στη Χίο, του Μιαούλη σ' ολόκληρο το Αιγαίο.

Λαβώνεται στην Αλαμάνια με το μαρτυρικό θάνατο του Διάκου, αποθεώνεται όμως στο Χάνι της Γραβιάς με τον Ανδρούτσο.

Κάθεται πικραμένη στην καταστροφή της Χίου, στου Πέτα τη συμφορά, στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, στου Μεσολογγίου το ολοκαύτωμα, στου Φαλήρου την πανωλεθρία, για να πυργωθεί και να ριζώσει στη θάλασσα του Ναυαρίνου.

Οι Ελληνίδες γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια της Επανάστασης με έναν πρωτόγνωρο γλυκό δυναμισμό και μια αυτοθυσία που δεν έχει προηγούμενο, έδωσαν τη φλόγα και την ορμή στον αγώνα.

Γυναίκες – σύζυγοι, γυναίκες – μάνες, γυναίκες- καπετάνισσες.

Η μορφή της μάνας Σουλιώτισσας συνάντησε την καπετάνισσα Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και την αρχόντισσα Μαντώ Μαυρογένους. Ενώθηκαν στα μάτια και στην ψυχή χιλιάδων γυναικών και έγιναν φωτιά που θέριαψε και υψώθηκε πεισματικά ενάντια στην καταπίεση του κατακτητή.

Οχτώ περίπου χρόνια πολεμούσαν οι Έλληνες ενάντια στην πανίσχυρη αυτοκρατορία. Τα αθάνατα κατορθώματά τους, σαν εκείνα των αρχαίων προγόνων τους, προκάλεσαν το δέος και το θαυμασμό όλου του πολιτισμένου κόσμου.

Προκάλεσαν ένα μεγάλο κίνημα φιλελληνισμού στην Ευρώπη.

Γιατί ήταν ο λαός μας μικρός και άοπλος και φτωχός και ανοργάνωτος. Όταν αρχίσαμε την επανάσταση δεν είχαμε όπλα. Διώξαμε στην αρχή τους Τούρκους με πέτρες, ξύλα και αλωνιστικά εργαλεία. Ο Κολοκοτρώνης στρατολογούσε ανθρώπους με ένα ταγάριαελιές και ένα καρβέλι ψωμί. Ο θρυλικός Γέρος του Μοριά έλεγε:...

Με την πίστη οι Έλληνες πέτυχαν το ακατόρθωτο. Γιατί δεν είχαν μόνο να αντιμετωπίσουν τον κολοσσό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αντίδραση της απολυταρχικής Ευρώπης, καθώς και τις έριδες, το τοπικιστικό πνεύμα, την έλλειψη πειθαρχίας, τα μίσια, τα πάθη και τη διχόνοια, που κάθε τόσο κάποια μοίρα τη φέρνει στο δρόμο των ιστορικών πεπρωμένων της φυλής μας. Τα ελαττώματα αυτά της φυλής μας, που δε λείπουν δυστυχώς ούτε στις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας, θόλωναν πολλές φορές το νου και την καρδιά των αγωνιστών.

Το '21 λοιπόν, άλλοτε το στεφάνωνε η λεβεντιά και η θυσία κι άλλοτε το υποδούλωνε η μικρότητα και η προδοσία.

Κλείνοντας την Επανάσταση του '21, αξίζει να αναφέρουμε ότι στις 8 Οκτωβρίου 1827, ο ξένος συμμαχικός στόλος Άγγλων, Γάλλων και Ρώσων στο λιμάνι του Ναυαρίνου, διαλύει τον τουρκο – αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ, που σήμαινε ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Μετά από 4 περίπου αιώνες σκλαβιάς, η μικρή Ελλάδα, που την αποτελούσαν μόνο η Πελοπόννησος και η Στερεά, αναπνέει ελεύθερα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Σήμερα πρέπει να νιώθουμε όλοι υπερήφανοι, γιατί γεννηθήκαμε Έλληνες.

Το «Ελευθερία ή Θάνατος» είναι η φυσική συνέχεια του «Μολών Λαβέ», του σταθερού «ΟΧΙ» των Ελλήνων προς κάθε εισβολέα ή κατακτητή. Είμαστε όλοι απόγονοι των ηρώων του '21. Ζούμε στη γη που ανέθρεψε ήρωες. Τους ήρωες αυτούς ας φέρουμε όλοι με σεβασμό στο νου μας, για να αντλήσουμε διδάγματα για το παρόν και το μέλλον της φυλής μας, που επί χιλιετηρίδες ολόκληρες στάθηκε, στέκεται και θα παραμένει λαμπρός φάρος για όλη την ανθρωπότητα.

Ας παραδειγματιστούμε από τα υπέροχα κατορθώματα και τα ολέθρια σφάλματα τους και ας αντλήσουμε πίστη, υπερηφάνεια και θάρρος για να συμβάλλουμε, όσο μπορούμε, στην προκοπή, την ευημερία και την ακεραιότητα της πατρίδας μας που με τόσους αγώνες και θυσίες μας εξασφάλισαν οι πρόγονοί μας.

