





Αγαπημένοι μου φίλοι γεια σας,  
Με λένε Ιφιγένεια και είμαι ένα μικρό  
δελφίνι που ζω στο Αιγαίο μαζί με την  
οικογένεια και τους φίλους μου.  
Ζω στη θάλασσα και μου αρέσει πολύ  
το κολύμπι αλλά δεν είμαι ψάρι. Είμαι

θηλαστικό και βγαίνω στην επιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσω  
με τα ρουθούνια μου, που είναι στο πάνω μέρος του κεφαλιού μου. Στο  
μέτωπό μου, βρίσκεται ακόμη ένα σύστημα που με βοηθάει να  
επικοινωνώ με την οικογένεια και τους φίλους μου, αλλά και να βρίσκω  
την τροφή μου. Μερικοί φίλοι μου έχουν πει ότι αυτόν τον τρόπο  
επικοινωνίας τον ζηλεύουν οι άνθρωποι και προσπαθούν να τον  
καταλάβουν και να τον αντιγράψουν. Έμαθα μάλιστα, ότι κάτι παρόμοιο  
έχουν στα καράβια με κάτι ειδικά μηχανήματα.

Όμως ο λόγος που σας γράφω, δεν είναι να σας πω για τον εαυτό μου,  
αλλά να σας μιλήσω για προβλήματα τα δικά μου και της οικογένειάς  
μου, που είναι πολλά. Κινδυνεύουμε φίλοι μου. Κινδυνεύουμε από τους  
ψαράδες που πιάνουν πολλούς από εμάς στα δίχτυα τους ή μας  
σκοτώνουν με τους δυναμίτες που ρίχνουν στη θάλασσα. Επίσης,  
κινδυνεύουμε από τη ρύπανση της θάλασσας ή τα μολυσμένα από τις  
τοξίνες ψάρια που τρώμε χωρίς να το θέλουμε. Συχνά όμως δε βρίσκουμε  
ούτε να φάμε γιατί οι ψαράδες έχουν ψαρέψει τα περισσότερα ψάρια.

Αφήστε φίλοι μου τα προβλήματά μας είναι πολλά. Δεν ξέρω βέβαια τι  
προβλήματα έχετε και εσείς αλλά η δική μας η ζωή έχει γίνει πολύ  
δύσκολη και ήθελα να ζητήσω τη βοήθειά σας. Αλήθεια, εσείς μπορείτε  
να κάνετε κάτι για να μας βοηθήσετε; Περιμένουμε νέα σας με αγωνία.

Με αγάπη

Ιφιγένεια



Αγαπημένη μου Ιφιγένεια,

Είμαστε οι μαθητές της Δ1 τάξης του 8<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού. Λάβαμε το γράμμα σου και είμαστε συγκλονισμένοι καθώς δεν είναι συνηθισμένο να λαμβάνει κανείς γράμμα από ένα δελφίни, αλλά και συγκινημένοι που μας εμπιστεύτηκες! Συζητήσαμε τα προβλήματά σου στην τάξη και αποφασίσαμε να δράσουμε άμεσα. Σου γράφουμε , λοιπόν, αυτό το γράμμα για να μάθεις τι σκοπεύουμε να κάνουμε.

Αρχικά θα προωθήσουμε την επιστολή σου στο ιστολόγιο του σχολείου μας για να γνωστοποιήσουμε τα προβλήματά σου. Ξέρεις, Ιφιγένεια, το ιστολόγιό μας το διαβάζουν πολλοί άνθρωποι , μικροί και μεγάλοι, και μαθητές από άλλα σχολεία της χώρας κι έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να θελήσουν να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. Σκοπεύουμε να οργανώσουμε διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις στο σχολείο μας, όπως μια εκδήλωση με θέμα « Σώστε τα δελφίνια - σώστε το περιβάλλον» ή ακόμα και μια θεατρική παράσταση με κεντρικό θέμα την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και να τις παρουσιάσουμε στο σχολείο αλλά και στο δήμο μας για να ευαισθητοποιήσουμε κι άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αφίσες τις οποίες θα κολλήσουμε έξω από το σχολείο, αλλά και στις γειτονιές μας για να περάσουμε μηνύματα και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Κατά την άνοιξη που θα το επιτρέπει κι ο καιρός θα καλέσουμε κι άλλα σχολεία να επισκεφτούμε κοντινές παραλίες και να τις καθαρίσουμε συλλέγοντας ό,τι σκουπίδια βρούμε, τα οποία θα στείλουμε για ανακύκλωση, αν ανακυκλώνονται. Α!! Μην το ξεχάσουμε!! Με αφορμή την επιστολή σου, μιλήσαμε για το πρόβλημα των σκουπιδιών στον πλανήτη και τη σημασία της ανακύκλωσης και φτιάξαμε με το δικό μας ανακυκλωμένο χαρτί. Τέλος, συζητάμε, τώρα που μάθαμε πια να γράφουμε επιστολές, να στείλουμε μία στο υπουργείο και να ζητάμε να αυξηθούν οι έλεγχοι του λιμενικού στις θάλασσες για να προστατεύσουν το βυθό από τους δυναμίτες ασυνείδητων ψαράδων. Εμείς , τα παιδιά, ίσως τους συγκινήσουμε και μας ακούσουν.

Η γνωστοποίηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών πιστεύουμε ότι θα είναι η αφορμή της συλλογικής δράσης για τη διάσωση της θαλάσσιας ζωής. Να δεις που θα υπάρξει ενσυναίσθηση από όλους και θα βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί. Ελπίζουμε , Ιφιγένεια, να σου φανούμε χρήσιμοι και να έχουμε νέα σου σύντομα.

Με πολλή αγάπη,

Οι μαθητές του Δ1