

ΣΤ τάξη

Αγαπημένα μου παιδιά,

σας στέλνω κάποια ενδιαφέροντα links που σχετίζονται με το μάθημά μας καθώς και τρία από τα τραγούδια που ετοιμάσαμε φέτος στο σχολείο για να τραγουδάτε και σας κρατάνε συντροφιά. Εύχομαι να είστε υγιείς, χαρούμενοι και χαρούμενες και σύντομα να ξαναβρεθούμε και να ενώσουμε ξανά τις φωνές μας μέσα στην σχολική τάξη!

Μέχρι τότε να τραγουδάτε! Κάνει καλό!

Η δασκάλα της μουσικής

Μαρία Κοψιδά

1.Τραγούδια:

- Βίρα τις άγκυρες: https://www.youtube.com/watch?v=bvPGSNncw3M&list=PLjysnbSW1gxMqX15Zo-ZUIkLoUSG_RWDY&index=3&t=0s
- Ριρίκα: https://www.youtube.com/watch?v=5vFVuHkgRZ4&list=PLjysnbSW1gxMqX15Zo-ZUIkLoUSG_RWDY&index=16&t=0s
- Μάμπο Μπραζιλέρο https://www.youtube.com/watch?v=GqNfironco8&list=PLjysnbSW1gxMqX15Zo-ZUIkLoUSG_RWDY&index=6&t=0s

2. Χρήσιμα κι ενδιαφέροντα:

- Τί είναι ο ήχος;

<https://www.youtube.com/watch?v=QmL6KsR8yIQ>

- Πώς ακούμε;

<https://www.youtube.com/watch?v=rC1dsTa4bs8>

- Τεστ ακοής: εσύ πόσο καλά ακούς;

<https://www.youtube.com/watch?v= bsoOLSDFOc>

ΒΙΡΑ ΤΙΣ ΑΓΚΥΡΕΣ

Μουσική/Στίχοι: Μουζάκης Γιώργος/Αγγελόπουλος Αλέκος

Παλιά Ελληνικά Τραγούδια - Οπερέττες

Foxtrot

Έτος: 1949

Μέσ' τη φτώχεια και την απονιά
έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια
γι αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά
γιά να φύγω απ' αυτόν τον ντουινιά.

Βίρα τις άγκυρες για ξένους τόπους
να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους
σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη
μας πάει πρίμα μακριά τ' αγέρι

Βίρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη
μακριά απ' το έρημο το φτωχοχώρι

Ριρίκα

από την οπερέτα των Στάθη Μάστορα & Γιάννη Πρινέα «Η ΡΙΡΙΚΑ ΜΑΣ»

Της Ριρίκας το τραγούδι το ονομαστό,
είναι ξακουστό και πολύ γνωστό
στη σκηνή όταν τραγουδάω με σουζέ και bis
έλα να την δεις θα ευχαριστηθείς.

*Στο πάλκο σαν προβάλλω, έχω σουζέ μεγάλο
ποδάρι, σκέρτσο, νάζι καθέννας με θαυμάζει
με πόθο με κοιτάζει κι όλο μου τραγουδεί:*

Ριρή, Ριρή, Ριρίκα

εσύ `σαι πράμα παιδί μου γερό.

Αχ όποιος νιώσει του φιλιού σου λίγη γλύκα

θα το θυμάται Ριρίκα για καιρό,

αχ όποιος νιώσει του φιλιού σου λίγη γλύκα

θα το θυμάται Ριρίκα για καιρό.

Ριρή, Ριρή, Ριρίκα

εσύ `σαι πράμα παιδί μου γερό.

Που ξεπερνάς τη Κοτοπούλη τη Μαρίκα

εις το τραγούδι, στα σκέρτσα, στο χορό

Που ξεπερνάς τη Κοτοπούλη τη Μαρίκα

εις το τραγούδι, στα σκέρτσα, στο χορό

Μάμπο μπραζιλέρο.

Μουσική/Στίχοι: Μουζάκης Γιώργος/Πρετεντέρης Κώστας

Να 'ρθεις αυτή την όμορφη βραδιά
και σαν δυο ξένοιαστα παιδιά να φύγουμε γι αλλού
Να 'ρθεις και με πιλότο την καρδιά
να βρούμε μια άγνωστη αμμουδιά κάποιου χρυσού γιαλού

Θα γίνω βραζιλιάνα με το σομπρέρος μου
θα 'σαι ο καμπαλέρος μου
κι όταν αρχίσει ο έρωσ μου για σένα
Θ' αρχίσουν οι μαράκες ρυθμό να δίνουνε
τ' άστρα θα τρεμοσβήνουνε
κι όλα χορός να γίνουνε θα λες

Αυτό το μάμπο το μπραζιλέρο
μου δίνει κέφι, μου δίνει στίλ
Και βραζιλιάνο με κάνει βέρο
αυτό το μάμπο απ' τη Μπραζίλ