

Ε τάξη

Αγαπημένα μου παιδιά,

σας στέλνω κάποια ενδιαφέροντα μικρά βίντεο για να θυμηθείτε χρήσιμα κι ενδιαφέροντα πράγματα που έχουμε συζητήσει φέτος μέσα στην τάξη καθώς και τραγούδια που μάθαμε στο σχολείο. Εύχομαι να είστε υγιείς, χαρούμενοι και χαρούμενες και σύντομα να ξαναβρεθούμε και να ενώσουμε ξανά τις φωνές μας μέσα στην σχολική τάξη!

Μέχρι τότε να τραγουδάτε! Κάνει καλό!

Η δασκάλα της μουσικής

Μαρία Κοψιδά

Χρήσιμα κι ενδιαφέροντα:

- Τί είναι ο ήχος;

<https://www.youtube.com/watch?v=QmL6KsR8ylQ>

- Πώς ακούμε;

<https://www.youtube.com/watch?v=rC1dsTa4bs8>

- Τεστ ακοής: εσύ πόσο καλά ακούς;

<https://www.youtube.com/watch?v= bsoOLSDFOc>

Τραγούδια

- Ο κύριος Γρουσουζέλος https://www.youtube.com/watch?v=z110eudr_hE
- Το παραμύθι https://www.youtube.com/watch?v=v_2wDucd0XA

Ο κύριος Γρουσουζέλος

Στίχοι: Έμη Σίνη

Μουσική: Άγγελος Αγγέλου

Όταν δει έξω λιακάδα
βάζει το μαγιό και τρέχει
μα σαν πάει να βουτήξει
ξαφνικά καρέκλες βρέχει !
Και ταξίδι όταν πάει
όλο χάνεται η βαλίτσα
και θα βρει πάντα μια τρίχα
όταν πάει να φάει πίτσα !
Όταν πάει τουαλέτα
πάντοτε υπάρχει άλλος
κι όταν παίρνει στην Αγγλία
πάντοτε απαντάει Γάλλος !

**Ο κύριος ο Γρουσουζέλος
πάντα γκαντέμης κι ατυχής
δε θα έχει καλό τέλος
να μου το θυμηθείς !**

Και θα χύσει τον καφέ του
στο κατάλευκο κουστούμι
και στα μπαρ πάντα του
βάζουν
τζιν ποτό αντί για ρούμι.
Κι όταν παίζει τριάντα μία
πάντοτε αυτός κερδίζει !
Μα σαν μπει στο λεωφορείο
πάντα κάποιος τον ξαφρίζει !
Όταν πάει να πληρώσει
τα ταμεία έχουν κλείσει
και στ' αμάξι σαν γυρίζει
βλέπει στο παρμπρίζ μια
κλήση.

**Ο κύριος ο Γρουσουζέλος
πάντα γκαντέμης κι ατυχής
δε θα έχει καλό τέλος
να μου το θυμηθείς !**

Μα ο κύριος Γρουσουζέλος
αν και είναι ατυχής
μ' όλες τις αναποδιές του
πάντα είναι ευτυχής !
Λέει "χω την υγεία μου
κι έτσι δε με ενδιαφέρει
αν στην τουαλέτα αργήσω
κι αν στην κίνηση κολλήσω
και χαρούμενο με κάνει,
που μπορώ σε σας να πω
τις μικρές μου ατυχίες
και μαζί σας να γελώ !"

**Ο κύριος ο Γρουσουζέλος
πάντα γκαντέμης, μα ευτυχής
κάποτε θα τον γνωρίσεις
να μου το θυμηθείς !
Κι εσύ θα τον γνωρίσεις
να μου το θυμηθείς !**

Παραμύθι

Μουσική/Στίχοι: Περίδης Ορφέας

Τον ήλιο, το φεγγάρι, την θάλασσα
ρωτάω μην την είδαν, αντάμωσαν
κι ο ήλιος μ' απαντάει απ' το βουνό
θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω

Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά
στης μάνας της κοιμάται την αγκαλιά
Εγώ θα την ξυπνήσω όταν την δω
εμένανε μ' ακούει σαν της μιλώ

Κι η θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της
εσύ θα 'σαι για πάντα η αγάπη της
τα κύματα θα στείλω του ωκεανού
να παν να της δροσίσουν καρδιά και νου

Κι η θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της
εσύ θα 'σαι για πάντα η αγάπη της
εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ
τα δυο τα κάνω ένα γη κ' ουρανό.