

Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου στην τάξη μας, τις προηγούμενες μέρες, παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο σχετικά βίντεο:

<https://www.youtube.com/watch?v=vT71KeoA8pk>- “ Η εξέγερση του Πολυτεχνείου - 17η Νοεμβρίου 1973 - Τι γιορτάζουμε ;» - Μαθαίνουμε κι αλλιώς-YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=p070vROo3Zc> – «Επέτειος του πολυτεχνείου: Τι γιορτάζουμε; (Νηπιαγωγείο)-Thalia v-YouTube

Είδαμε ψηφιακό και έντυπο φωτογραφικό υλικό της εποχής σχετικό με τα γεγονότα. Ακούσαμε και μάθαμε τραγούδια <https://www.youtube.com/watch?v=yJWz1PpHeAk> – «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο – στίχοι»- Μαθαίνω Διασκεδάζοντας -YouTube και επεξεργαστήκαμε την έννοια του ανάμεσα- «στη μέση» αποδίδοντας την και με ζωγραφιές μας.

Μάθαμε συνθήματα που ακούστηκαν στο Πολυτεχνείο



Διαβάσαμε παραμύθια και προσπαθήσαμε μέσα από αυτά, να προσεγγίσουμε τις έννοιες της Δημοκρατία και της Δικτατορία.



Ζωγραφίσαμε ότι μας έκανε εντύπωση από το παραμύθι «στο δάσος» της Σοφίας Ζαραμπούκα



Με αφορμή το παραμύθι «Η κυρά Δημοκρατία» μιλήσαμε για τα καλά της Δημοκρατίας και τα δεινά που φέρνει η Δικτατορία στους πολίτες μιας χώρας και φτιάξαμε εννοιολογικούς χάρτες για κάθε έννοια.

Περιεργαστήκαμε τον πίνακα του Α. Φασιανού «Δημοκρατία» και φτιάξαμε αφίσες



Με αφορμή το τραγούδι «Το ακορντεόν» του Μ. Λοΐζου, τα παιδιά κατασκεύασαν το δικό τους ακορντεόν από χαρτί, ζωγραφίζοντας κάθετα σε κάθε πτυχή/στήλη του, στοιχεία με ζωηρά και χαρούμενα χρώματα φτιάχνοντας το τραγούδι της Δημοκρατίας



Την ημέρα του εορτασμού της επετείου τα παιδιά παρακολούθησαν σε κουκλοθέατρο το παραμύθι "Ντενεκεδούπολη" της Ευγενίας Φακίνου, που έπαιξαν οι νηπιαγωγοί των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.



Στη συνέχεια τα παιδιά στην τάξη, παρουσίασαν και ζωγράρισαν τους ήρωες της ιστορίας

