

Τις πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο μας γνωρίσαμε τους συμμαθητές/τριες μας μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, εξοικειωθήκαμε με τις καθημερινές ρουτίνες της τάξης (ημερολόγιο, καιρός, παρουσίες/απουσίες παιδιών) και μάθαμε σχετικά τραγούδια. Γνωρίσαμε τους χώρους του σχολείου και της τάξης μας, μάθαμε να χρησιμοποιούμε υλικά της τάξης στις δραστηριότητες μας (Ζωγραφική, κατασκευές, παιχνίδι κα) καθώς και τις περιοχές της τάξης που αναπτύσσονται οι διάφορες δράσεις (Συζήτηση, φαγητό, παιχνίδι, εικαστικές δραστηριότητες).

Αναγνωρίσαμε την καρτέλα με το όνομά μας και μάθαμε να την τοποθετούμε στο παρουσιολόγιο της τάξης.

Βρήκαμε πόσες συλλαβές έχει το όνομα μας χτυπώντας παλαμάκια για κάθε συλλαβή και τοποθετήσαμε την καρτέλα στον αντίστοιχο πύργο του κάστρου της τάξης μας (Ένα χτύπημα/συλλαβή στον πύργο του 1, δύο στον πύργο του 2...κτλ).



Ζωγραφίσαμε το χνάρι της παλάμης μας, γράψαμε το όνομά μας (όπως μπορούσε ο καθένας) το κόψαμε και αφού το πλαστικοποιήσαμε το κρεμάσαμε στην τσάντα μας.



Αναγνωρίσαμε το αρχικό γράμμα του ονόματος μας, το χρωματίσαμε με τα αγαπημένα μας χρώματα, εντοπίσαμε τα παιδιά που έχουν το ίδιο αρχικό γράμμα και διακοσμήσαμε την τάξη με αυτά.



Παίξαμε ψαρεύοντας το αρχικό γράμμα του ονόματος μας και το αντιστοιχίσαμε στην καρτέλα μας.



Μέσα από χειροτεχνία/κολάζ όπου αναφέρονταν το όνομα, η ηλικία, το χρώμα, το φαγητό, οι δραστηριότητες/παιχνίδια που μας αρέσουν, καθώς και το πορτρέτο μας, παρουσιάσαμε τον εαυτό μας στους συμμαθητές μας.



Μετά προβολή βίντεο, ανάγνωση βιβλίων, συζητήσαμε στην ολομέλεια και συντάξαμε τους κανόνες της τάξης, όπως αυτοί προέκυψαν από τις προτάσεις των παιδιών. Το κάθε παιδί ζωγράφισε τον κανόνα που πρότεινε. Στο τέλος έγραψε το όνομα του και

«υπέγραψε» με τον τρόπο του το «**Συμβόλαιο της τάξης**». Οι κανόνες αναρτήθηκαν στην τάξη και σε χώρους του σχολείου.



Στη συνέχεια ζωγράρισαν σε φύλλο εργασίας έναν από τους κανόνες της τάξης (αυτόν που τους άρεσε περισσότερο)



Κατασκευάσαμε το **μικρό βιβλίο** με τίτλο «Οι κανόνες της τάξης μας» με τους κανόνες και αντίστοιχες ζωγραφιές.





Με σύνθημά μας «Για σώμα και μυαλό γερό διαλέγω τον Αθλητισμό» συμμετείχαμε στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με παιχνίδια και αθλήματα στην αυλή του σχολείου μας.



Φτιάξαμε κάρτες, για να ευχηθούμε στον παππού και στη γιαγιά για την **Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας**, γράψαμε τα Χρόνια μας Πολλά, ευχαριστώντας τους με τον τρόπο μας για την αγάπη, τη φροντίδα, τις ιστορίες, τα παραμύθια και τη στοργή που μας χαρίζουνε.

