

Ένα δωράκι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μικρούς μας φίλους με ευχές για μια χαρούμενη και δημιουργική χρονιά!!!!



Το ταξίδι μας ξεκινά με παιχνίδια γνωριμίας, παρουσίαση του εαυτού μας,



παιχνίδια και δραστηριότητες με το όνομά τους.....  
Αναγνωρίζουν και βρίσκουν την καρτέλα που γράφει το όνομά τους.



Γίνονται ντεντέκιτς και με τα «σούπερ» ραβδιά τους βρίσκουν την καρτέλα με το όνομά τους. (Τα μικρότερα έχουν για βοήθεια μια δεύτερη καρτέλα στο χέρι με το όνομά τους)  
 \*Την ιδέα την πήραμε από το διαδίκτυο



Κτυπάνε ρυθμικά το όνομα τους και ανάλογα με το πόσα είναι τα κτυπήματα που ακούστηκαν τοποθετούν την καρτέλα τους στο στεφάνι με τον αντίστοιχο αριθμό.



Φτιάχνουν το «Κάστρο της τάξης»





Διακοσμούν το αρχικό τους με την τεχνική του κολλάζ (με κομμάτια από χαρτί γλασέ)



Συνθέτουν τα γράμματα του ονόματός τους και φτιάχνουν την «Πόλη των Ονομάτων». Μετρούν τα γράμματα. Συζητούν για το πιο όνομα έχει τα περισσότερα γράμματα, ποιο τα λιγότερα, ποια έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμάτων, ποια έχουν το ίδιο αρχικό, ονομάζουν τα χρώματα που βλέπουν, ποιο «σπιτάκι» είναι το πιο ψηλό, πιο είναι το πιο χαμηλό, πόσα είναι τα «σπιτάκια» της πόλης μας.....



Μιλήσαμε για τα χρώματα, χωρισμένα σε ομάδες βρίσκουν αντικείμενα της τάξης στο χρώμα της ομάδας τους (Η κόκκινη ομάδα-κόκκινα, η κίτρινη ομάδα-κίτρινα κ.ά)

Ανακαλύψαμε ότι το πιο δημοφιλές χρώμα στην τάξη μας είναι....



Φτιάξαμε δωράκια για τον παππού και τη γιαγιά για την ημέρα της γιορτής τους.



Για την παγκόσμια ημέρα προστασίας των ζώων



\* Την ιδέα την πήραμε από το Krokotak