

7^ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου- Greece

«Το μεθυσμένο σπουργίτι»





Σ' ένα αμπέλι ζούσε ένα σπουργίτι.
Κάθε μέρα διάλεγε κι' έτρωγε τα καλύτερα και πιο
ώριμα σταφύλια.



Μια μέρα όμως έφαγε πάρα πολλά και μέθυσε.

Άρχισε να τραγουδάει κελαηδιστά, να χορεύει να φτιάχνει τούμπες και χίλια δυο χαζά.



Έχω το καλύτερο αμπέλι έλεγε. Κάνει σταφύλια κόκκινα, σταφύλια ροζ, σταφύλια κίτρινα, σταφύλια μαύρα, σταφύλια με ρόγες στρόγγυλες, με ρόγες μακρουλές, με ρόγες τετράγωνες και τρίγωνες και παραλληλόγραμμες και οβάλ και...και... δεν πρόλαβε να πει κι' άλλα τέτοια γιατί του ήρθε ένας δυνατός αέρας, μα τόσο δυνατός που του έφυγαν όλα τα πούπουλα. Δηλαδή ξεπουπουλίστηκε.



Ο Θεός Αίολος, ο Θεός του ανέμου τον παρακολουθούσε πολύ ώρα. Γελούσε με τα χαζά που έβλεπε και άκουγε από το σπυργίτι, και για να διασκεδάσει περισσότερο φύσηξε δυνατά φουσκώνοντας τα δυο του μάγουλα και φσσστ....



Ο δυνατός αέρας ξεπουπούλισε το σπουργίτι.

Άρχισε να γελάει ο Θεός Αίολος βλέποντας το σπουργίτι τσίτσιδο.

Γιατί γελάς του είπε το σπουργίτι. Δεν βλέπεις ότι ετοιμάζομαι να κάνω μπάνιο; Τι ήθελες με τα ρούχα να μπω στο νερό!



Σε λίγο όμως άρχισε να βρέχει. Το σπυργίτι κρύωνε και δεν ήθελε να βραχεί.

Περπατώντας πήγε και βρήκε ένα δέντρο με πλατιά φύλλα, κάθισε κάτω από ένα πλατύ φύλλο για να προφυλαχτεί από τη βροχή.



Εκεί που περίμενε να σταματήσει η βροχή και κοιτάζε το ωραίο δέντρο παρατήρησε κάτω από τα φύλλα να κρέμονται κάτι μεγάλα και ώριμα φρούτα.

Άρχισε να τσιμπολογάει τους ώριμους καρπούς που ήταν γεμάτοι με σπόρους. Έφαγε όμως πάρα πολύ.



Η κοιλιά του φούσκωσε. Στο μεταξύ η βροχή σταμάτησε και το σπυργίτι ήθελε να περπατήσει να χωνέψει και να κάνει κακά. Περπάτησε στο βουνό πολλές ώρες, έκανε παντού τα κακά του. Όταν νύχτωσε γύρισε στη φωλιά του.



Σε λίγο καιρό από όπου πέρασε το σπυργίτι και έκανε κακά φύτευσαν δέντρα και έγινε ένα μεγάλο δάσος.

Τα σποράκια που έφαγε το σπυργίτι από τα ώριμα φρούτα βγήκαν μαζί με τα κακά του και όπου έκανε κακά φύτευσε κι' ένα δέντρο.



Τα δέντρα του δάσους μεγάλωσαν, γέμισε πουλιά, ζώακια, σκίουροι, λαγουδάκια, ελαφάκια αρκουδάκια χελώνες σκαντζόχοιροι, αλεπούδες και πολλά άλλα που ζουν χαρούμενα κι' ευτυχισμένα.



ΤΕΛΟΣ