

7^ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης -Σχ. Έτος 2022-2023

Εμείς τα παιδιά θα κάνουμε τον κόσμο παραμύθι...

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ!!!



Συγγραφική ομάδα: Όλα τα παιδιά του του 7^{ου} Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

Εικονογράφοι: Όλα τα παιδιά .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 7^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νηπιαγωγοί: Κορνέζου Αλεξία, Πλυταριά Βίκυ, Σμυρνιού Βασιλική, Χρήστου Ιωάννα.

Μάιος 2023



Μια φορά και ένα καιρό, ήταν μια μάγισσα που ζούσε σε ένα καταραμένο σπίτι κοντά στο δάσος. Είχε ένα σκυλάκι την Μπλούι. Μια μέρα πήγε να την επισκεφτεί ο Σούπερμαν γιατί ήταν φίλοι. Από ένα ψηλό κτίριο που ήταν κοντά εκεί που έμενε η μάγισσα, τους είδε ο Κινγκ Κονγκ και πήγε να τους επισκεφτεί.



Φοβηθήκανε η μάγισσα και η Μπλούι όταν τον είδαν, αλλά όχι ο Σούπερμαν. Φάγανε και ήπιαν ένα τσάι. Η Μπλούι κρύωσε και η μάγισσα της έδωσε φαρμακάκι για σκυλάκια.

Μετά είχε γίνει βράδυ και η μάγισσα με την Μπλούι πήγαν για ύπνο και ο Κινγκ Κονγκ με τον Σούπερμαν πήγαν στα κανονικά τους σπίτια.



Όταν ξημέρωσε την άλλη μέρα η μάγισσα πήγε στη δουλειά στο Πανεπιστήμιο για να μάθει να φτιάχνει σούπες με πράσινο φίλτρο. Πιο πριν άφησε την Μπλούι στο Σκυλοσχολείο.



Όμως όσο δούλευε η μάγισσα, ο κακός δεινόσαυρος πήγε στο Πανεπιστήμιο και τα διέλυσε όλα, γιατί ήθελε να τους κλέψει όλα τα λεφτά για να είναι ο πιο πλούσιος και να αράζει στο Ντουμπάι!!!



Η μάγισσα που την έλεγαν Μαρινέλα, ήθελε να πάρει εκδίκηση. Έκανε ένα ξόρκι και μεταμόρφωσε τον δεινόσαυρο σε βάτραχο.



Ύστερα κάλεσε σε βοήθεια τη φίλη της τη νεράιδα Χρυσή και αυτή εξόρισε το βάτραχο σε ένα κλουβί στο δάσος. Μια αλεπού που περνούσε από εκεί τον βοήθησε να βγει με την ουρά της.



Η μάγισσα όταν το έμαθε εξοργίστηκε. Πήγε στο μαγικό της καζάνι, ανακάτεψε ένα μωβ φίλτρο, βρήκε το βάτραχο του το έδωσε και κοιμήθηκε. Τότε του έβαλε χειροπέδες και τον ξαναπήγε στο δάσος.



Ένας λύκος που περνούσε από εκεί, έσπασε τις αλυσίδες με τα δόντια του, κουβάλησε το βάτραχο στην πλάτη του και τον ανέβασε στη σκεπή του σπιτιού του.



Πάνω στη σκεπή υπήρχε μια αράχνη. Μόλις είδε το βάτραχο τον τύλιξε με τον ιστό της για να τον φάει.

Ένα καλόκαρδο λιοντάρι που παρακολουθούσε κρυμμένο πίσω από κάτι φυλλωσιές, είδε τι έγινε, πλησίασε και τράβηξε τον ιστό για να πέσει ο βάτραχος από τη σκεπή και να τον ελευθερώσει.



Το λιοντάρι που είχε κάνει μαθήματα μαγείας,
έβγαλε το φίλτρο και ο βάτραχος μεταμορφώθηκε
ξανά σε δεινόσαυρο, αλλά αυτή τη φορά σε καλό
δεινόσαυρο.



Η μάγισσα είδε από τη μαγική της σφαίρα τι έγινε και θύμωσε πολύ. Κοκκίνησε και άρχισε να βγάζει φωτιές από τα μάτια. Όμως δεν ήξερε ότι ο δεινόσαυρος άλλαξε και έγινε καλός.



Η μάγισσα τότε τηλεφώνησε στον Σούπερμαν και ζήτησε θυμωμένα βοήθεια, γιατί ο κακός δεινόσαυρος της χάλασε το Πανεπιστήμιο.
 -« Έλα Σούπερμαν...Μου χάλασε το Πανεπιστήμιο»
 -«Έρχομαι στο άψε σβήσε να σε βοηθήσω».
 Τη βοήθησε και της το έφτιαξε.



Τότε η μάγισσα ζήτησε και κάτι άλλο από τον Σούπερμαν.

-«Μπορείς να με κάνεις καλύτερη;» Ο Σούπερμαν της απάντησε: «Κάνε καλές πράξεις για να γίνεις καλύτερη». Τότε η μάγισσα πήγε στον δεινόσαυρο, του ζήτησε συγγνώμη και ξαφνικά..!! Δεν πέρασε ούτε λεπτό και η μάγισσα είχε χρωματιστά ρούχα! Τα μαύρα ρούχα της άλλαξαν κατευθείαν. Έγιναν φίλοι με τον δεινόσαυρο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.-

Η ιστορία αυτή μας λέει, ότι οι φίλοι:

- Δεν εκδικούνται τον άλλο.
- Δεν τον προδίδουν.
- Δεν τον χτυπούν.

Πρέπει να είμαστε καλοί με τον άλλο, μέχρι να αλλάξει η καρδιά του και να είναι και εκείνος καλός.



Όλοι εμείς οι μαθητές
στο 7^ο Νηπιαγωγείο
για την Κυρία Νταρίλλη
φτιάξαμε,
με φαντασία και αγάπη,
ετούτο το βιβλίο.

Σας ευχαριστούμε...

Οι Νηπιαγωγοί και οι μαθητές του 7^{ου} Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.