

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

2ος Κύκλος : ΕΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Τίτλος : Τα δικαιώματα του παιδιού

Αρχικά παρουσιάσαμε στα παιδιά εικόνες της unicef και ακολούθησε συζήτηση για την καθημερινή ζωή των παιδιών του τρίτου κόσμου, την έλλειψη αγαθών τα οποία είναι αναγκαία για την επιβίωση, όπως καθαρό/πόσιμο νερό, την επαρκή και ποιοτική τροφή για τα ίδια και τις οικογένειές τους, για τις δυσκολίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, για τη δυσκολία στέγασης καθώς και για τον δύσκολο αγώνα να επιβιώσουν λόγω των εχθροπραξιών στις περιοχές που ζουν.

Τα παιδιά προβληματίστηκαν για το πόσο σημαντικό είναι να έχουν όλα τα παιδιά νερό, φαγητό, στέγη, οικογένεια, αγάπη, παιχνίδι και ασφάλεια και σκεφτήκαμε τρόπους και λύσεις για το πώς θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις οργανώσεις που συμβάλλουν στον σκοπό αυτό (Unicef, Action Aid) και αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ολοκληρώνοντας τα παιδιά ζωγράφισαν το δικαίωμα που θεωρούν πιο σημαντικό.

Συζητήσαμε ποια θα είναι η δική μας δράση και αποφασίσαμε να σαρώσουμε τις ζωγραφιές των παιδιών, να δημιουργήσουμε μία παρουσίαση προβολής (power point) την οποία στείλαμε με email στο 4ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τα παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου.

Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε το video της unicef «The box» <https://www.youtube.com/watch?v=KwCtWfwYlkw> και ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις τι έγινε στο τέλος, πού πήγε το παιδί με τη βάρκα του. Μπήκαν στην αυτοσχέδια βάρκα μας από χαρτόκουτο και εξιστόρησαν τη δική τους εκδοχή την οποία και ζωγράφισαν.



Είδαμε στο διαδίκτυο φωτογραφίες για τους πρόσφυγες (“Πρόσφυγες στο Αιγαίο στη δύση του ήλιου”, “Πρόσφυγες σε βάρκα στο Αιγαίο”, “Πατέρας πρόσφυγας προσπαθεί να σώσει το παιδί του στη θάλασσα”) του Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιάννη Μπεχράκη και δημιουργήσαμε το δικό μας έργο αντιγράφοντας την πρώτη φωτογραφία.



Εντοπίσαμε στον παγκόσμιο χάρτη την Ελλάδα και τη Συρία.



Κατασκευάσαμε με ανακυκλώσιμα υλικά ένα καραβάκι με τίτλο “Το καράβι με τα δικαιώματα” που για πανιά και σημαιούλες είχε τα δικαιώματα των παιδιών, τη φωτογραφία του οποίου στείλαμε σε άλλα νηπιαγωγεία.

