

## 3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ “ ΤΟΝ Κ.Ο.Κ. ΑΓΑΠΩ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΩΡΩ”

Ξεκινήσαμε το εργαστήριό μας ζωγραφίζοντας τη διαδρομή που πραγματοποιούμε από το σπίτι μας μέχρι το σχολείο.



Μιλήσαμε για τα σήματα της τροχαίας και τα κατηγοριοποιήσαμε (προειδοποιητικά, απαγορευτικά, υποχρεωτικά, πληροφοριακά).



Διαβάσαμε το βιβλίο “Ο ΚΥΡΙΟΣ Κ.Ο.Κ.”, τονίσαμε πόσο σημαντικό και απαραίτητο είναι να τηρούμε τους κανόνες έξω στο δρόμο. Ζωγραφίσαμε έναν κανόνα όπως μας έμαθε ο κύριος Κ.Ο.Κ. και σχολιάσαμε και ανάλογη αφίσα.



Ζητήθηκε από τα παιδιά να παρατηρήσουν στη διαδρομή τους ή στη γειτονιά τους σήματα και να τα ζωγραφίσουν στην τάξη.



Παρατηρήσαμε τα διάφορα σχήματα των σημάτων και συμπληρώσαμε πίνακα διπλής εισόδου και ανάλογα φύλλα εργασίας.



Μάθαμε και για τους κανόνες των πεζών. Μάθαμε πως περμάνε έναν δρόμο με τη βοήθεια των πέντε δαχτύλων (για να το θυμόμαστε εύκολα).



Συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας, κατασκευάσαμε και παίξαμε με τα φανάρια που αφορούν πεζούς και οδηγούς.



## Παίξαμε με τους κανόνες



Αναφερθήκαμε φυσικά και στους κανόνες με το ποδήλατο και τον εξοπλισμό του. Διαβάσαμε το βιβλίο "Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΟΔΗΛΑΤΑΚΙΑΣ".





Επισκεφθήκαμε το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου μας.



Φυσικά δεν παραλείψαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του πάρκου, ετοιμάζοντας μια ευχαριστήρια ομαδική αφίσα.

