

Αγαπητά μας παιδιά της Γ΄

Η διαδρομή που είχαμε από κοινού, στη γνώση και στην εκπαίδευση, τα τελευταία τρία χρόνια, οδεύει προς το τέλος της. Σας αναλάβαμε «παιδιά» και τώρα φεύγετε από το σχολείο, μάλλον «ενήλικοι».

Θεωρώ και πιστεύω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε -στο πλαίσιο των κάθε είδους υπαρχουσών συνθηκών- για να σας μεταδώσουμε γνώσεις, αγωγή και παιδεία. Και ο καθένας μας το έκανε με εκείνον τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί καλύτερο με βάση τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του απόψεις για τον ρόλο του σχολείου και τη δική του παιδαγωγική αντίληψη. Άλλωστε αυτό ακριβώς σημαίνει «δημοκρατικό σχολείο», από την πλευρά των διδασκόντων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος για το πόσα πολλά «γράμματα» σας μάθαμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η νεανική σας ευαισθησία και οι αρχές που σας έδωσαν οι γονείς σας, θα σας επιτρέψουν να μη δυσκολευτείτε να μας συγχωρήσετε –και πρώτον από όλους εμένα, αφού έχω το «προνόμιο» να είμαι ο «επικεφαλής του σχολείου»– για αστοχίες, λάθη και παραλείψεις που ίσως κάναμε αυτά τα τρία χρόνια της «συνεργασίας» μας, έναντι κάποιων (ελάχιστων, λίγων, ή αρκετών) από εσάς. Σίγουρα δεν είχαμε πρόθεση να σας πληγώσουμε ή να σας «μειώσουμε». Αλλά κάποιες φορές η ταχύτητα ροής της σχολικής ζωής και η συγκυρία, δεν βοηθούν στο να φερόμαστε όλοι (κι εγώ είμαστε ενήλικες) με την «ποιότητα», την αισθητική, την ευθυκρισία, τη νηφαλιότητα και την πραότητα που αρμόζει στο εκπαιδευτικό λειτουργήμα.

Σχετικά δε με τις Πανελλαδικές, αν και μάλλον δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για σας και τους γονείς σας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω ότι, λόγω κάποιου προσωπικού-οικογενειακού μου κωλύματος, ζήτησα από την αρμόδια Υπηρεσία να μην αναλάβω φέτος τον ρόλο (και την ευθύνη) του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του σχολείου μας (δηλαδή του Προέδρου του σχολείου μας ως Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων), όπως και κανενός άλλου σχολείου. Έτσι, δεν θα με βλέπετε και δεν θα σας βλέπω τις ημέρες των Πανελλαδικών. Εννοείται, όμως ότι τόσο εγώ, όσο και ο κ. Παπακαμμένος και η κ. Νταραντάνη που θα υπηρετούν στο σχολείο μας τις μέρες και ώρες των Πανελλαδικών –όπως, βέβαια, και το λοιπό προσωπικό του σχολείου μας- έχουμε προετοιμάσει άψογα και με κάθε λεπτομέρεια ό,τι είναι απαραίτητο για να «πάνε καλά» οι εξετάσεις σας. Και σας παρακαλώ και εσείς, από τη μεριά σας, να μετάσχετε σε αυτές τις Εξετάσεις με τον πιο καλό, ήρεμο και αξιοπρεπή τρόπο, για να μας βγάλετε όλους «ασπροπρόσωπους», κατά το κοινώς λεγόμενο.

Εύχομαι, όπως και όλοι οι καθηγητές και οι καθηγήτριές σας, να «πάτε καλά» στις Εξετάσεις που αρχίζουν αύριο, για να έχετε ένα «αύριο» όπως το επιθυμείτε, και όχι όπως θα το φτιάξουν κάποιοι άλλοι για σας. Ωστόσο, πριν κλείσω αυτή την «επιστολή» που πληκτρολογή με τη γραφίδα της καρδιάς και του μυαλού, θέλω, ως

δάσκαλος, ως ασχολούμενος επί μακρόν με τα γράμματα και τις επιστήμες, αλλά και ως πολλά χρόνια μεγαλύτερός σας, να σας επισημάνω ότι οι Γνώσεις –άρα και οι τίτλοι των τριτοβάθμιων σπουδών–, δυστυχώς δεν μας λύνουν τα περισσότερα από τα προβλήματα της ζωή μας. Έχουν μεγάλη αξία όμως και χρησιμότητα, γιατί μας βοηθούν να συνειδητοποιούμε καλύτερα, τι συμβαίνει *γύρω μας, μέσα μας* αλλά και *σε σχέση με εμάς* και με το μέλλον, τόσο το δικό μας, όσο και του κόσμου μας – φυσικού και κοινωνικού. Οπότε, ας πορευτείτε με παρέα τις Γνώσεις, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στις επικείμενες Εξετάσεις σας.

Κλείνοντας, σας εύχομαι μέσα απ' την ψυχή μου, να' στε καλότυχες/-οι, υγιείς και πάντα γελαστές/-οί σαν «παιδιά», και να έχετε πάντα διάθεση για χιούμορ, να έχετε τη δύναμη να συγχωρείτε τους άλλους και το σθένος να αγωνίζεστε για τους στόχους που θέτετε *οι ίδιοι* για τη ζωή σας. Και εύχομαι στους γονείς σας και σ' εμάς τους δασκάλους σας, να είμαστε υγιείς για πολλά χρόνια ακόμα, ώστε να αισθανόμαστε χρήσιμοι και σημαντικοί, κάθε φορά που θα ζητάτε να σας βοηθήσουμε ή να σας συμβουλευόμαστε σε κάτι (γιατί θα' μαστε πάντα «εδώ» για εσάς – δηλαδή *πλάι σας*), ή κάθε φορά που θα *νομίζουμε* ή θα διαπιστώνουμε ότι κάναμε κάτι «καλό για σας».

Ο επικεφαλής του σχολείου σας

Γιώργος Μπίκος