

" 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή - Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων "

Φέτος, το σχολείο μας, για να τιμήσει την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων (19^η Μαΐου) και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή, είχε τη χαρά να συνεργαστεί με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να δημιουργήσουν από κοινού όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία μία **σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων με κεντρικό θέμα τον «Διωγμό των Ελλήνων της Ανατολής»**, ο οποίος ξεκίνησε το 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και συνεχίζεται δυστυχώς έως και σήμερα.

Η δημιουργία των κινουμένων σχεδίων βασίστηκε στις ζωγραφιές, τις ηχογραφήσεις και τις αγγλικές μεταφράσεις που έκαναν μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Cartoon Animator 4 με την επιμέλεια του κυρίου Αντρέα Χανιώτη, εκπαιδευτικού μουσικής.

Κάθε σχολείο είχε την ελευθερία να επιλέξει με τι τρόπο θα συμμετάσχει στην ταινία. Οι τρόποι αυτοί ήταν είτε με ζωγραφιές σκηνικών, ηρώων και αντικειμένων, είτε με κάποιο τραγούδι, είτε με απαγγελία κάποιου κειμένου ή κάποιου σκετς, είτε με τη μετάφραση κάποιου κειμένου στα Αγγλικά, καθώς συμμετέχουν και σχολεία από το εξωτερικό (Η.Π.Α, Αρμενία, Γεωργία).

Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε'1 και Ε'2 τάξεων, οι οποίοι επέλεξαν να συμμετάσχουν με μουσικό τρόπο:

Δημιούργησαν, με την καθοδήγηση της **δασκάλας της μουσικής, κυρίας Αναστασίας Νικολακάκη**, μία σχολική χορωδία και μία σχολική ορχήστρα η οποία αποτελείται από τα εξής μουσικά όργανα: δύο λύρες, ένα λαούτο, μία κιθάρα, ένα μπουζούκι, έξι μεταλλόφωνα, δύο μελόντικες, ένα πιάνο και κρουστά (τουμπερλέκι, τύμπανο, ξυλάκια, ντέφι).

Μετά από πρόβες, στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, η **ορχήστρα και χορωδία της Ε' τάξης ερμήνευσε και ηχογράφησε το παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι « Έχε γεια Παναγιά»**, καθώς και τρία μεμονωμένα **μουσικά αποσπάσματα**, στα οποία ακούγονται αντίστοιχα: πιάνο μαζί με μεταλλόφωνα, πιάνο μαζί με έγχορδα (δύο λύρες, λαούτο, κιθάρα, μπουζούκι) και πιάνο μαζί με δύο μελόντικες. Το **πιάνο παίζει ένα παιδί της Στ'1 τάξης**, το οποίο συμμετείχε με μεγάλη προθυμία κι ενθουσιασμό στην ορχήστρα της Ε' τάξης.

Τα μουσικά αποσπάσματα και το τραγούδι «Έχε γεια Παναγιά», που ηχογραφήθηκαν από τους μαθητές της Ε' τάξης, εντάχθηκαν ως ηχητικό υλικό στην σπονδυλωτή ταινία κινουμένων σχεδίων, **«Ο Διωγμός των Ελλήνων της Ανατολής»**, η οποία δημιουργήθηκε από τις συμμετοχές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων.

Στα σχολεία που συνεργάστηκαν για την ταινία αυτή περιλαμβάνονται και σχολεία του εξωτερικού κι έτσι η ταινία αυτή ταξίδεψε και προβλήθηκε σε αρκετά μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα σχολεία που συνεργάστηκαν για την ταινία «Ο Διωγμός των Ελλήνων της Ανατολής» είναι τα παρακάτω:

7^ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

7^ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης"

12^ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής

13^ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ηρακλείου Αττικής

4^ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού

1^ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας

Neue Schule Athen- Ελληνογερμανικό Σχολείο Αθηνών

Athena Hellenic Schools, Morton Grove, ILLINOIS, USA.

50στο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

8/θ Πειραματικό Δημοτικού Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού Αγίου Νικολάου Κρήτης

Ένωση ελληνικών κοινοτήτων Αρμενίας

Ένωση ελληνικών κοινοτήτων Γεωργίας

6^ο Δημοτικό Σχολείο Λευκών Πάρου

Δείτε την σπονδυλωτή ταινία «Ο Διωγμός των Ελλήνων της Ανατολής» η οποία είναι αφιερωμένη στην γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και στην επέτειο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή.:

<https://video.link/w/Fauwd>