

17-2-2022

☺ «Η αξία της φιλίας στη ζωή μας» ♥

Δεν υπάρχει πιο απαραίτητο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου από έναν φίλο. Είναι δύσκολο να τον ξεχωρίσεις ανάμεσα στους άλλους, να τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, να του εμπιστευτείς την καρδιά σου. Φιλία είναι η αγάπη και η συμπάθεια που συνδέει δύο ψυχές. Ο αληθινός μας φίλος είναι ο δειξέρας εαυτός μας. Μας υποστηρίζει σε όλες τις δυσκολίες μας και είναι χαρούμενος με την δική μας χαρά.

Αν όμως η φιλία είναι κάτι σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου τότε η σωστή επιλογή φίλου είναι ακόμα πιο σημαντική. Δεν είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς φίλους. Το δύσκολο είναι διαλέγει τους καλούς φίλους και να διατηρεί τη φιλία τους. Ο άνθρωπος που θα επιλέξουμε πρέπει να μας καταλαβαίνει, να νιώσει μαζί

μας την χαρά και τη λύπη, να μας συμπαραβταθεί στα προβλήματα μας και να ξεπεράσουμε μαζί κάθε δοκιμασία.

Γνωριστήκαμε σε μία παρέα και αρχίσαμε να συζητάμε σαν να την ήξευ-
χρόνια. Ήταν ψηλή, με περιέργο πι-
πάτημα, μεγάλα χέρια και ευλύγιστο
κορμί. Με κοιτούσε με περιέργια κο-
ήταν πρόθυμη να μάθει τα πάντα
για εμένα. Της αρέσει να ακούει μου-
σική, να διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία
να παρακολουθεί θέατρο και να κ-
νει ενόργανη - γυμναστική.

Ήμουν πολύ τυχερή που Βριόλα είναι
άνθρωπο για να μοιραίσω τις σκέ-
ψεις μου, τους στόχους μου, τα ενδ-
υέροντά μου και τα όνειρά μου. Ε-
πειδή δεν έχω αδελφή έχει πάρει
την θέση της. Είναι πάντα δίπλα μου.
Όταν τελειώνουμε τα μαθήματα
πηγαίνουμε βόλτες, ακούμε μουσική
και συζητάμε για διάφορα θέματα.

Νομίζω ότι η γηλιά μας είναι τόσο
μεγάλη που δεν τη χωράει όλος ο κό-
σμος. Δεν θα τη δυχίσει τίποτα.
Η δύναμη μας είναι η γηλιά μας
και η γηλιά μας δύναμη μας.!!



← Ρεφα

Εύγε

Ρεφα