

Γράμμα προς τον Αϊ Βασίλη

Από τον Ματθαίο: Θα ήθελα ένα PS5 ένα Mercedes θέλω
Porsche gt3



Από τον Γιώργο: Θα ήθελα ένα ps5 και ένα setup pc.



ΕΠΙΣΗΣ ήμουν καλό παιδάκι φέτος και θα σε κεράσω COCA-COLA αντί για γάλα αλλά πρώτα τα δώρα και μετά αφού τα φέρεις θα σε κεράσουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.



Γιώργος Νικολόπουλος και Ματθαίος Δαΐρης

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Αγαπητέ, ευγενικό και καλόκαρδο Αϊ Βασίλη για τα φετινά Χριστούγεννα σου ζητάω να μου φέρεις το Jakks Pacific Sonic the Hedgehog Pinball Track Set και να ξέρετε ότι είστε φανταστικός και δεν κάνω πλάκα. Επίσης φέτος ήμουν καλό παιδί.



Κωνσταντίνος Κόσαρης

Η Χριστουγεννιάτικη ιστορία

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι ο Φρέντ. Ο Φρέντ ήθελε να μάθει αν ο Αϊ-Βασίλης υπάρχει. Για αυτό κατέστρωσε ένα σχέδιο την παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Αϊ-Βασίλης όταν πήγε να του αφήσει το δώρο, ο Φρέντ τρύπωσε στο έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη. Ο Αϊ-Βασίλης δεν κατάλαβε ότι ο Φρέντ ήταν στο έλκηθρο του και συνέχισε το μοίρασμα των δώρων.



Όταν τελείωσε το μοίρασμα των δώρων επέστρεψε στο βόρειο πόλο και ο Φρέντ κατέβηκε και μπήκε στο σπίτι του. Ο Αϊ Βασίλης τον είδε και του είπε:

- Τι κάνεις εδώ Φρέντ;
- Ήθελα να μάθω αν υπάρχουν.
- Εντάξει. Θέλεις να σε πάω σπίτι σου;
- Ναι.

Και έτσι ο Φρέντ γύρισε πίσω στο σπίτι του.

ΤΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Μια μέρα ο Αϊ Βασίλης έπινε το τσάι του και πήγε για ύπνο και μόλις πάτησε το πόδι του στο δωμάτιο, έπεσε σε μια τρύπα και κάτι κλέφτες τον απήγαγαν και τον πήγαν στο κρησφύγετό τους.

Εκεί τον απειλούσαν να δώσει όλα τα δώρα.

Ο Αϊ Βασίλης αρνήθηκε να τα δώσει τα δώρα γιατί κάθε παιδί άξιζε να πάρει το δικό του.

Οι κλέφτες προχώρησαν σε πιο σκληρά μέτρα κι έβγαλαν ένα ψεύτικο όπλο, ο Αϊ Βασίλης τρόμαξε μα δεν υποχώρησε και δεν έδωσε τα δώρα. Οι κλέφτες νευριάσανε πάρα, πάρα πολύ και συνέχισαν τις απειλές με άλλα ψεύτικα αντικείμενα όμως μετά από λίγο κουράστηκαν και τον άφησαν , να ξεδεθεί και έφυγε να μοιράσει τα δώρα.

Αυτοί ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



ΜΙΑ ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία κορίτσια που λαχταρούσαν να έρθουν τα Χριστούγεννα. Οι δρόμοι ήταν στολισμένοι και όταν ξύπνησε η Κατερίνα και η Μάγια άνοιξαν την πόρτα και τις ήρθαν προσκλήσεις για την Χαβάη. Η Άννα στενοχωρήθηκε γιατί δεν έχει τόσο χριστουγεννιάτικο θέμα εκεί αλλά θα πηγαίνανε γιατί ήταν το όνειρό τους από μικρές.

Όταν προσγειωθήκαν ανακάλυψαν ότι γιόρταζαν κάτι εξίσου σημαντικό και θέλανε να μιλήσουν σε αυτούς από την Χαβάη για το πώς περνάνε τα Χριστούγεννα στην πατρίδα τους. Το βράδυ όταν κάτσανε γύρω από την φωτιά τους περιέγραψαν πως κάνουν τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες όπως και στην δικιά τους.

Έτσι κάθε χρόνο πήγαιναν εκεί για να αφηγούνται σε μικρούς και μεγάλους τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και όταν ξαναγύρισαν στην πατρίδα τους ανακάλυψαν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι σε πάρα πολλές χώρες έχουν διαφορετικές παραδόσεις.

Μάγια Ζ., Κατερίνα Γ. και Άννα Κ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΑΡΑΝΔΟΣ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν πρωτοχρονιά , ήταν βράδυ και όλη η οικογένεια είχε κοιμηθεί.

Ο Άγιος Βασίλης θα πήγαινε τα δώρα στα δυο παιδιά της οικογένειας αλλά έγινε κάτι κακό: ο Άγιος Βασίλης έχασε τους τάρανδους και τους έψαχνε σε όλη την πόλη.

Είχαν χαθεί, αλλά τελικά βρήκε τον έναν κι αυτός ο ένας φώναξε και τους άλλους και τελικά μοίρασε τα δώρα αλλά δεν είχε πολύ χρόνο.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ



ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι που το έλεγαν Νικόλα. Είχε την ιδέα να μείνει ξάγρυπνος για να δει τον Άγιο Βασίλη. Τότε λοιπόν έφαγε το φαγητό του και ξάπλωσε δίχως να το έχει πει στους γονείς του. Καθώς κοιμόταν άκουσε έναν ήχο. Κατευθείαν σηκώθηκε από το κρεβάτι του και κατέβηκε τις σκάλες του σπιτιού του και έτρεξε προς το δέντρο όμως δεν είδε τίποτα μόνο δώρα. Στενοχωρήθηκε πολύ επειδή το σχέδιο του απέτυχε.

Ξαφνικά άκουσε έναν ήχο στο τζάκι του. Ήταν ο άγιος Βασίλης. Το πρωί, όταν ξύπνησε συνειδητοποίησε ότι ήταν ένα όνειρο.

Νικόλας Κοκονός Νικόλας Κουκουβάνης





ΧΡΗΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είχε χιονίσει και ήτανε δυο κολλητές η Ηλιάνα και η Ανδριανή και γράφανε το γράμμα για τον Αϊ Βασίλη. Η Ηλιάνα ζήτησε ένα τάμπλετ ενώ η Ανδριανή ζήτησε ένα κινητό και μετά βγήκανε έξω για να παίξουνε χιονοπόλεμο και φτιάξανε ωραίο χιονάνθρωπο. Μετά από 10 μέρες λέει η Κλεοπάτρα ήρθε ο Αϊ Βασίλης!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! και πάνε κάτω από το δέντρο και βλέπουνε πολλά δώρα, περισσότερα από ότι είχαν ζητήσει, ανοίγουν τα δώρα και βλέπουν το τάμπλετ και το κινητό αλλά και διάφορα άλλα πράγματα .

Ανδριανη και Ηλιάνα