

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Καλοκαίρι, πως μ' αρέσει του Θεού η εποχή!
φρούτα άφθονα και υγεία,
στην ωραία εξοχή.

Μαριαλένα

Τα καβούρια την
πάτησαν στο χορό
αλλά δεν ακούσαν τίποτα,
αλλά είδαν τον παππού καβούρι.

Ορέστης

Στον γυαλό παίζουνε παιδιά,
μα γεμίζουνε χαρά,
και τρώνε παγωτά.

Ματ ους βλέπουνε οι μεγάλοι και είναι όλο χαρά,
αφού είσαι αλατισμένη θάλασσα,
δεν σε αντέχω άλλο πια.

Ο Θοδωρής, ο Κωνσταντίνος και όλοι οι άλλοι φίλοι.

Κωνσταντίνος

Σελίδα 1

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Γυαλό να έρθεις, γυαλό να φύγεις και να ξαναγυρίσεις.

Στην θάλασσα να ταξιδέψεις
καθαρό αέρα να αναπνεύσεις.

Στη θάλασσα κολυμπώ, γεμίζω
το κουβαδάκι μου με νερό
και η μαμά μου πίνει χυμό.

Με τα τραγούδια και τη σαλάτα μαγειρεύω
τραγουδοσαλάτα.

Καλοκαίρι μου μυρίζει
και η μαμά μου τηγανίζει
ύστερα από το μπανάκι
πατατούλες και ψαράκι.

Λιλιάννα

Σελίδα 2

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Μετά ανακατεύω το
Λάδι και το ξύδι και
τα κάνω ένα τραγούδι
που λέγεται το λαδόξιδο.
Τέλος θα βάλω στη σαλάτα μου μπόλικες
νότες για να την κάνω
τραγουδιστή.
Ορέστης

Ανεβαίνω, κατεβαίνω
Και στο σπίτι μπαίνω βγαίνω.
Τη μουσούδα μου πλένω
Φιόγκο στην ουρά μου δένω,
Ήσυχη ποτέ δε μένω.
Όταν θυμώνω, με τη γάτα
μαλώνω και μετά φιλιώνω.
Ορέστης

Σελίδα 3

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Αχ θάλασσα, ωραία και
νερουλή ψάρια, αχινοί πόσο μου αρέσει, θάλασσα
ωραία. Έχεις στεριά.

Παναγιώτα

Θάλασσα ωραία
θάλασσά μου έχεις ψάρια πολλά! έχεις θάλασσα
ωρέα.

Παναγιώτα

Στο χωριό

Όταν πάω στο χωριό
Χαίρομαι και τραγουδώ
Κάνω πράγματα πολλά
Με τον παππού και την γιαγιά.

Παίζω μ' όλα τα ζώακια
Και ταΐζω τ' αρνάκια
Τα κουνέλια κυνηγώ
Και τις πάπιες στο νερό.

Σελίδα 4

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Να τη η Παναγιά στην ασημένα της ποδιά πέντε ομάδες κόκκινα σταφύλια.

Άννα

Ποίημα για τη θάλασσα

Θάλασσα είσαι όμορφη
λαμπερή και γαλανή
το καλοκαίρι που θα'ρθει
περιμένω με υπομονή
βουτιές και παιχνίδια να κάνω

Όταν γυρίζω στην Αθήνα

όλα είναι τόσο γκριζα

και συνέχεια ρωτώ πότε θα πάω πάλι στο χωριό.

Ένα ποίημα για το βιβλίο

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου
διαβάζω για ήρωες πολλούς
αχ! να γινότανε για λίγο
να μπω κι εγώ μέσα σ' αυτούς!

Σελίδα 5

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

στα κύματά σου πάνω

Περσέας

Η πεταλουδοσαλάτα

Αχ! Άνοιξη τι εποχή! με λουλούδια
Γεμίζει όλη η γη! Τα άνθη με πεταλούδες γεμάτα,
αχ! Και να είχα μια πεταλουδοσαλάτα!

Ρο, κίτρινες και κόκκινες
πετούν εδώ κι εκεί, μπλε, άσπρες, πράσινες τις
μαζεύω στο κλουβί!

Το βιβλίο μου κρατά
συντροφιά πολύ καλή
δε χορταίνω να διαβάζω
πιο μετά τι θα συμβεί!

Άννα

Σελίδα 6

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Φτερουγίσματα πολλά και χρώματα φανταχτερά δε
μου βαστά η καρδιά να τις κρατήσω για σαλάτα!

Τις αφήνω να πετούν
να ομορφαίνουν τη ζωή
στα λουλούδια για να βρουν
τη γλυκιά τους την τροφή!

Η Σαλατοσοκολάτα

Υλικά: μαύρη σοκολάτα
λευκή σοκολάτα
φράουλα
κομματάκια καραμέλας

Το Παγωτό

Παγωτό παγωτό

πόσο σε αγαπώ.

Τόσες γεύσεις διαφορετικές

όλες καταπληκτικές.

Η φράουλα είναι νόστιμη

η σοκολάτα είναι γλυκιά

και η κρέμα είναι φανταστική!

Το χωνάκι είναι τραγανό και όλο μαζί είναι
φανταστικό.

Σελίδα 7

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Είναι η λευκή και η μαύρη σοκολάτα που θέλουν να μπουν στη σαλάτα. Η λευκή σοκολάτα είναι ήρεμη, η μαύρη σοκολάτα είναι ήρεμη, η μαύρη σοκολάτα είναι ζόρικη και κάνει αταξίες.

Πειράζει τη λευκή σοκολάτα γιατί θέλει αυτή να είναι περισσότερη. Η λευκή σοκολάτα ζητάει από τη φράουλα να σταματήσουν τη μαύρη σοκολάτα.

Η μαύρη σοκολάτα πηγαίνει στα κομμάτια της καραμέλας και τους ζητάει βοήθεια. Η σαλάτα είναι καταταραγμένη.

Τότε έρχεται το κουτάλι και τους ενώνει όλους μαζί. Έτσι γίνεται το γλυκό με λευκή και μαύρη

Παναγιώτα

Αχινοσαλάτα

Αχινοσαλάτα είσαι δροσερή
και ο αχινός σου σε κάνει πιο δροσερή.

Τα παιδιά την τρώνε πολύ παρά πολύ'

ακόμη και ο σκύλος μου ο φλάφισ του έρχεται να ορμήξει

στην αχινοσαλάτα μου να την φάει!

Σελίδα 8

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

σοκολάτα, φράουλα και κομματάκια καραμέλας, η σαλατοσοκολάτα. *Γεράσιμος*

Συννεφένια όνειρα

Που πουλάνε συννεφένια όνειρα;
Στων παιδιών τη φαντασία, που είναι όλα όμορφα.
Γεράσιμος

Μαρουλοσαλάτα

Η Αγαπημένη μου σαλάτα
είναι η μαρουλοσαλάτα.
Μου αρέσει να την τρώω
μαζί με παξιμάδι.

Όταν ο ήλιος φεύγει,
έρχονται τα σύννεφα.

Άλλα είναι άσπρα και απαλά σαν πούπουλα και άλλα
γκρι και θυμωμένα.

Τα πουπουλένια σύννεφα
όλα τα αγαπώ, τα θυμωμένα

Σελίδα 9

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Στης γης και του ουρανού
τα χρώματα
το όνειρο σε ταξιδεύει
με φτερωτά παπλώματα
πετάς και σε μαγεύει.

Τα σύννεφα τα πουλάνε στα παζάρια
και έρχεται ο κυνηγός με χάρδια.
Το σύννεφο έφερε βροχή,
γιατί φοβήθηκε πολύ.

όλοι τα μισούν.

Τα παιδιά φωνάζουν δυνατά,
τα θυμωμένα κρύβονται.

Ο ήλιος έρχεται ξανά
και όλοι γεμίζουν με χαρά.

Κωνσταντίνος

Σελίδα 10

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πολύ όμορφη πεταλούδα. Είχε ωραία χρωματιστά φτερά ροζ, κίτρινα και μωβ. Την έλεγαν Σοφία.

Της άρεσαν τα ταξίδια και κάθε πρωί πήγαινε στα λουλούδια. Πετούσε από λουλούδι σε λουλούδι, σε τουλίπες, σε παπαρόνες, σε τριαντάφυλλα και ήλιους.

Αγαπούσε την ωραία μυρωδιά τους.

Κάθε βράδυ γυρνούσε στη φωλιά της πολύ κουρασμένη αλλά και χαρούμενη που είχε παίξει στη φύση.

Κατερίνα

Σελίδα 11

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Μια μέρα είχαμε πάει εκδρομή στο παναθηναϊκό στάδιο. Μαζί με το σχολείο. Εκεί είδαμε ένα τούνελ που είχε διάφορους πίνακες. Περάσαμε από σκάλες, ανεβήκαμε σκάλες, κατεβήκαμε σκάλες και είχε τους τοίχους ζωγραφισμένους. Οι αρχαιολόγοι μας έλεγαν ό,τι έβλεπαν. Μας εξηγούσαν ό,τι ήταν το καθένα. Περάσαμε πολύ ωραία αυτή την ημέρα, όλοι ήμασταν χαρούμενοι στο τέλος.

Λυδία

Οι πλανήτες είναι στο διάστημα. Είναι στρογγυλοί, άλλοι είναι μεγάλοι και άλλοι μικροί. Οι πλανήτες έχουν διαφορετικά χρώματα. Η γη είναι πολύχρωμη, επειδή, έχει θάλασσα, βουνά, λίμνες, ποτάμια και πολλά δέντρα και λουλούδια.

Στους υπόλοιπους πλανήτες δεν ζουν άνθρωποι, ούτε δέντρα και φυτά, καθώς οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

Λυδία

Σελίδα 12

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Η αχινোসαλάτα

Μια τρίτη ο μπαμπάς πήγε για ψάρεμα.

Έπιασε τρεις αχινούς, τους έφερε στο σπίτι και η μαμά τους μαγείρευε αχινোসαλάτα και ήταν μ νόστιμη. Ελπίζω να ξαναφάω!

Τα ζώα του πάρκου

Μια ηλιόλουστη Κυριακή πήγαμε με την οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου, τον Εφραίμ και τον Παναγιώτη. Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Μόλις μπήκαμε, πήγαμε, καθίσαμε και είδαμε την παράσταση. Το αγαπημένο μου άλμα ήταν του Ερμή.

Παγωτοσαλάτα

Μια μέρα στο σπίτι όταν παίζαμε με τον αδερφό μου ήρθε η μαμά μου και μας είπε ότι θα μας φτιάξει παγωτοσαλάτα. Έβαλε μέσα παγωτό βανίλια, σοκολάτα, καραμέλα, φυστίκι και φράουλα. Έβαλε και δυο μπισκότα στην κορυφή. Ξεχαστήκαμε όμως και η σαλάτα έλιωσε . Πήραμε δυο καλαμάκια και τη ρουφήξαμε από το πιάτο.

Σελίδα 13

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Η παράσταση είχε θέμα τα δελφίνια και το πιο αγαπημένο άλμα το έκανε το δελφίνιο, που λεγόταν “Ερμής”.

Το μελισσάκι

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μελισσάκι, που ήθελε να γίνει βασίλισσα. Δούλευε κάθε μέρα για να φτιάξει το στέμμα και τα τακούνια της. Η βασίλισσα θύμωσε πολύ μαζί της και την έδιωξε από το μελίσσι. Πέταξε πολύ μακριά και βρήκε μια

Η ιστορία της ζωής μου

Το όνομά μου είναι Κατερίνα και γεννήθηκα το 2007. Τη μαμά μου τη λένε Ιουλία και τον μπαμπά μου τον λένε Χάρη. Έχω και έναν αδερφό τον Παναγιώτη που είναι μικρότερος από μένα. Μένουμε στο Γαλάτσι σε ένα όμορφο σπίτι που έχει μεγάλο μπαλκόνι.

Στο σχολείο πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Τα

Σελίδα 14

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

άλλη κυψέλη που την καλοδέχτηκαν.

Μια φορά και έναν καιρό η μαμά έφτιαξε μια φρουτοσαλάτα. Μέσα στο μπολ έβαλε πολλά λαχταριστά φρούτα. Φώναξε τα παιδιά της να πάνε να φάνε. Τα παιδιά για να μην στενοχωρήσουν είπαν πως τους άρεσε. Δεν ήξεραν πως η μαμά είχε και δεύτερο μπολ. Τα παιδιά είχαν ένα βοηθό τον Μπανανούλη τον σκύλο που τρελαίνεται για φρούτα.

αγαπημένα μου μαθήματα είναι η ευέλικτη ζώνη, η γυμναστική και τα εικαστικά.

Οι καλύτερές μου φίλες είναι η Νάσια, η Άννα και η Νίκη. Παίζουμε μαζί και περνάμε πολύ ωραία.

Αυτή είναι η ζωή μου και νιώθω ευτυχισμένη.

Σελίδα 15

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Η φαγητοσαλάτα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια σαλάτα μέσα σ'ένα μπόλ. Δεν ήταν μια απλή σαλάτα όπως οι άλλες που βλέπουμε κάθε μέρα στα τραπέζια! Αυτή η σαλάτα έχει αντί για λαχανικά φαγητά. Έχει μπριζόλες, σουβλάκια, παϊδάκια, πίτσα, σούπα και άλλα πολλά. Όποιος την βλέπει, θέλει να τη φάει. Αυτή η σαλάτα είναι μαγική. Δεν τελειώνει ποτέ! Μακάρι να την είχα εγώ για να χορτάσουν όλα τα παιδιά!

Μια μέρα ήρθαν οι φίλοι μου στο σπίτι για τα γενέθλιά μου. Όταν ήρθαν μου έδωσαν τα δώρα και αρχίσαμε να παίζουμε. Στην αρχή παίζαμε

Ο Ρούντολφ, η πεταλούδα και η μέλισσα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό ελαφάκι, που το 'λεγαν Ρούντολφ. Ο Ρούντολφ είχε χαθεί και έψαχνε τον Άγιο Βασίλη. Στον δρόμο του συνάντησε μια πεταλούδα και μια μέλισσα. Τις ρώτησε πως τις λένε. "Εμένα με λένε μέλισσα". "Κι εμένα με λένε πεταλούδα. Εσένα πώς σε λένε;". "Με λένε Ρούντολφ και ψάχνω τον Άγιο Βασίλη. Κοντεύουν Χριστούγεννα και πρέπει να ετοιμάσουμε τα δώρα."

Οι δύο φίλες αποφάσισαν να τον βοηθήσουν. Σήκωσαν τον Ρούντολφ και πετούσαν πάνω από πόλεις και χωριά. Μετά από πολύ δρόμο έφτασαν στο σπίτι του Άγιου Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης τις ευχαρίστησε που έφεραν τον Ρούντολφ και τους έδωσε ένα ωραίο δώρο. Ήταν πολύ χαρούμενοι και η

Σελίδα 16

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

επιτραπέζια. Μετά παίξαμε με κάτι όπλα που είχα. Με τόσο παιχνίδι που είχα πεινάσαμε και γι' αυτό κάτσαμε να φάμε. Αφού παίξαμε κι άλλο, ήρθε η ώρα να σβήσω τα κεράκια μου.

Η τούρτα μου είχε πάνω “playmobil” με ένα πειρατικό καράβι. Ήταν πολύ νόστιμη και άρεσε σε όλους. Μετά χορέψαμε και ήταν πολύ ωραία. Όταν έφυγαν οι φίλοι μου, τους έδωσα από ένα δώρο. Μετά ήταν η ώρα να σκουπίσουμε το σπίτι. Περάσαμε φανταστικά!

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο πάρκο που είχε μια παιδική χαρά και εκεί είδαν λουλούδια στα λιβάδια. Εκεί γνώρισα καινούριους φίλους.

πεταλούδα, η μέλισσα και ο Ρούντολφ θα είναι για πάντα φίλοι!

Τα μαγεμένα γλυκά.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν διάφορα γλυκά. Τούρτες, σοκολάτα, γλυφιντζούρια. Μια μέρα εμφανίστηκε ένας μάγος που μάγεψε τα γλυκά και τα γλυκά άρχισαν να ενώνονται σε μια τεράστια τούρτα...

Τα λαχανικά, τα φρούτα και τα γλυκά.

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα σπίτι υγιεινό ζούσαν διάφορες σαλάτες με ντομάτες, αγγούρια και κρεμμύδια αλλά αυτό το σπίτι είχε και φρούτα, μήλα, αχλάδια, μπανάνες, πορτοκάλια, καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, βερύκοκα, σύκα, φράουλες, κεράσια,

Σελίδα 17

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Ήμουν χαρούμενος και πέρασα πολύ ωραία.
Ορέστης

Το όνειρό μου

Ένα βράδυ είδα ένα όνειρο με μια μέλισσα. Η μέλισσα ήταν κατακόκκινη και όχι κίτρινη σαν τις άλλες. Εγώ την έπιασα και της έκανα μάγια. Έτσι τη μεταμόρφωσα σε πεταλούδα. Ήταν πολύχρωμη και στα φτερά της είχε ουράνια τόξα. Μετά πετάξαμε και είδα το χωριό που είναι το χωριό μου. Τότε άκουσα μια δυνατή φωνή να μου λέει “σήκω, έχεις σχολείο”.

βατόμουρα.

Όμως μια μέρα εμφανίστηκαν και πολλά γλυκά, τούρτες, σοκολάτες και παγωτά.

Τα λαχανικά και τα φρούτα θύμωσαν πολύ και αποφάσισαν να τα διώξουν και έτσι αποφάσισαν να κάνουν ένα σχέδιο. Και έτσι τα λαχανικά και τα φρούτα μια μέρα κρύφτηκαν πίσω από τα έπιπλα του σπιτιού. Τα γλυκά τρόμαξαν πολύ και έφυγαν από το σπίτι.

Σελίδα 18

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Ένα πρωί, ξεκινήσαμε με την μαμά μου, την θεία μου, την νονά μου και τη γιαγιά μου, για να πάμε στην Αίγινα. Πήραμε το τρένο και μετά το καράβι. Μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στον Άγιο Νεκτάριο, αφού προσκυνήσαμε στο μοναστήρι. Ύστερα πήγαμε να φάμε και πήραμε το πλοίο. Καθώς πηγαίναμε σπίτι, πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας εκατό γλάροι και τους ταΐζαμε κουλούρι. Ήταν μια ωραία μέρα.

Χαρά

Το μαγικό μολύβι

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μαγικό μολύβι. Το μολύβι είχε βαρεθεί να είναι συνέχεια μέσα σε μια κασετίνα.

Έτσι το μολύβι μάζεψε όλα τα πράγματα της κασετίνας και συζήτησαν ένα σχέδιο διαφυγής. Μια μέρα το παιδάκι είχε ξεχάσει την κασετίνα στο σχολείο του. Έτσι η ροζ ξυλομπογιά είπε: “πεδίο ελεύθερο”. Τότε όλα τα πράγματα της κασετίνας βγήκαν έξω. Το μολύβι με τις μαγικές δυνάμεις του έκανε όλα τα πράγματα της κασετίνας να πετάξουν ψηλά και επιτέλους βρήκαν την ελευθερία τους!

Σελίδα 19

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

...πράγματι, μεγάλη χαρά και ομορφιά νιώσαμε εκείνη την ημέρα...

κ.Ελένη

Μια Κυριακή στο Αττικό πάρκο

Μια μέρα είχα πάει με τους γονείς μου στο ζωολογικό κήπο, ξεκινήσαμε πρωί πρωί και πήγαμε με τον προαστιακό. Όταν φθάσαμε εκεί ήμουν πολύ χαρούμενη και ένιωθα ανυπομονησία για να δω τα ζώα. Πήραμε τα εισιτήρια και μπήκανε μέσα.

Εκεί είδαμε ροζ φλαμίγκο, λιοντάρια, αρκούδες,

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

Ένα βράδυ, όταν πήγα στο δωμάτιό μου για να κοιμηθώ είδα τούτο το όμορφο όνειρο. Είχα βρεθεί σ' ένα λιβάδι ονειρικό. Είχε πολλά λουλούδια με διάφορα χρώματα που όταν τα μύριζες, σου έρχονταν να τα κόψεις για να τα πάρεις στο σπίτι σου.

Επίσης σε αυτόν τον μαγικό τόπο, είχε πολλά ζωάκια καλά, κακά, όμορφα και άσχημα. Υπήρχαν πάρα πολλές νεράιδες, μικρούτσικες σαν πασχαλίτσες, που φορούσαν ρούχα από φύλλα δέντρων και τα φτερά τους είχαν πάνω διάφορα σχέδια. Οι νεραϊδούλες πετούσαν γύρω γύρω από τα λουλουδάκια, παίζοντας και τραγουδώντας.

Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ, που έπαιξα

Σελίδα 20

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

καμήλες, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, κροκόδειλοι, φίδια που αηδιάζουν την μαμά, μαϊμούδες που έπαιζαν και μας κορόιδευαν και πολλά άλλα ζώα. Επίσης είδαμε μπλε και κόκκινους μακάο. Στο τέλος είδαμε και δελφίνια που πιτσιλούσαν, χτυπώντας την ουρά τους στο νερό.

Τα δελφίνια έκαναν κολπάκια πηδώντας μέσα και έξω από το νερό και μας διασκέδασαν πολύ. Φεύγοντας από τον βιότοπο των δελφινιών φάγαμε ο καθένας μας από ένα παγωτό και μετά φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι μας. Ένωσα πάρα πολύ ωραία και πολύ μεγάλη χαρά.

Χαρά

μαζί με τις νεραϊδούλες και τραγουδούσα. Τότε ξαφνικά έβρεξε λαχταριστά παγωτά με διαφορετικές γεύσεις. Εγώ είχα ανοίξει το στόμα μου για να φάω τα παγωτά. Μετά έκοψα ένα μεγάλο φύλλο και τις σκέπασα να τις προστατεύσω. Τότε ξαφνικά ακούστηκε μια γλυκειά φωνή, ήταν η μανούλα μου. Μου φώναξε να σηκωθώ από το κρεβάτι για να πάω στο σχολείο. Αντίο όνειρά μου, θα τα ξαναπούμε την άλλη νύχτα που μας έρχεται.

Χαρά

Σελίδα 21

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλασίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Μια φορά όταν ήμουν στη Ρόδο, ο μπαμπάς μου έφερε ένα σκυλάκι που το έλεγαν Σποτ.

Τα απογεύματα βγαίναμε στην αυλή και παίζαμε μπάλα. Ο Σποτ χαρούμενος κουνούσε την ουρά του και έτρεχε να πιάσει την μπάλα.

Περσέας

Ήταν κάποτε ένας ληστής που έκλεβε τους άλλους ανθρώπους. Όμως ήρθε ο άνθρωπος Αστραπή που έτρεχε πολύ γρήγορα, έπιασε τον ληστή και τον έβαλε φυλακή. Από τότε όλοι οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισμένοι.

Γεράσιμος

Θα ήθελα να είχα ένα καράβι, το οποίο θα ήθελα να έχει ένα μεγάλο μπλε φουγάρο. Μια μαύρη άγκυρα και άσπρα πανιά. Στην πλώρη θα ήθελα να έχω μια γοργόνα να ταξιδεύει σε ωκεανούς και να αντέχει σε μεγάλα κύματα.

Σελίδα 22

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ποιητές και ποιήτριες της Πρώτης Τάξης του Α2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου δημιουργούν ποιήματα αλλά και ιστορίες ειρήνης.

Το κουνέλι αστροναύτης

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κουνέλι που ήθελε να γίνει αστροναύτης. Ήθελε να είναι το πρώτο ζώο που θα πατήσει στο φεγγάρι. Το κουνέλι πήγε στην διαστημική σχολή. Εκεί έμαθε πολλά πράγματα για το φεγγάρι! Όταν τελείωσε τα μαθήματα αποφάσισε να πάει στο φεγγάρι. Όταν έφτασε εκεί συνάντησε δέκα εξωγήινους. Το κουνέλι τους συμπάθησε και έγιναν φίλοι. Έτσι πέρασε πολύ ωραία στο πρώτο του ταξίδι!

Πέρυσι ήρθαν στο σχολείο μας δύο κυρίες και μας μίλησαν για το ηλιακό μας σύστημα.

Αποτελείται από τον ήλιο και οχτώ πλανήτες. Η Γη μας είναι ο τρίτος πλανήτης στη σειρά και ο δορυφόρος της είναι η Σελήνη. Μετά πήγαμε στο σπίτι και είδαμε στο ίντερνετ για τους πλανήτες' μου άρεσε ο Άρης. Μου άρεσε γιατί ήταν καυτός.

Περσέας

Σελίδα 23

ΑΝΟΙΞΗ 2016