

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΑΞΗ Δ2
(2023 - 2024)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
«ΠΟΙΗΑΔΑ»


- **ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ**
ΣΤΟ Δ2
- **Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ**

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

***ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΧΕΥΣΕ ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ***

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ2:



ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ:

- ❖ **ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ» ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ**
- ❖ **ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΙΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**
- ❖ **ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ**

ΑΞΙΕΣ-ΣΤΑΣΕΙΣ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ:

- ❖ **ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ**
- ❖ **ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ**
- ❖ **ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ Η ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥΣ**

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ:

- ❖ **ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ**

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

- ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΤΑΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
- Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
- Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΦΟΥΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

ΠΟΙΗΣΗ – ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

ΓΛΩΣΣΑ
(ΠΟΙΗΣΗ)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ/ΔΡΑΜΑ
ΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
& ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΝΤΑΛΙ-ΠΙΚΑΣΣΟ-
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-
ΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
(Μυθολογία, Περιβάλλον,
Ιστορία , Λογοτεχνία
κ.ά)

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ &
ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»-ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΟΣ-ΔΡΑΜΑ

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ

**ΚΑΒΑΦΗΣ-
ΣΕΦΕΡΗΣ**

**ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ**

**ΟΔ. ΕΛΥΤΗ
ΑΝΔΡ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ
ΝΙΚ. ΓΚΑΤΣΟΥ**

ΡΙΤΣΟΣ

**ΠΟΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

- «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ» :

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών

(θάλασσα, εποχές, φύση, Μυθολογία, Ιστορία,

επετειακές ή Εθνικές εορτές, Λογοτεχνία ...κ.ά.)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΡΟΣ



ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΟΙ 3 ΤΡΑΓΙΚΟΙ
(ΑΙΣΧΥΛΟΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ-
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)



ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΜΩΔΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ



ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΣ
(ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ)



**«ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ» (στο κέντρο ο Κ.
Παλαμάς - Εθνικός ποιητής)**



Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ



ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
(ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ - 1963)



ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ - 1979



ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / -ΤΡΙΕΣ :

- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΤΖΙΑΝΙ ΡΟΝΤΑΡΙ
- ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ
 - ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΑΣ, ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
- ΕΙΔΑΝ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙ, ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

•

(ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ)

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

1. ΝΤΑΛΙ





2. ΠΙΚΑΣΣΟ-ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ-Η ΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ



3.ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ





ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ :

1. ΤΕΤΡΑΜΕΛΕΙΣ Ή ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

2. ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ!!!

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Δ2 ΜΕ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

«ΠΟΙΗΔΑ»

(οι μαθητές/-τριες πρότειναν διάφορους τίτλους αλλά ψήφισαν , στην Ολομέλεια της Τάξης ,την πρόταση του μαθητή, Γιώργου Τσούλα, γιατί η κατάληξη του τίτλου είναι όπως «Ιλι-άδα»)

Δ2 ΤΜΗΜΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

(η παρουσίαση των ονομάτων είναι με αλφαβητική σειρά)

Λυδία Γούλα, Γιώργος Δρίβας,
Σοφία Μακρή,
Συμεών Πηλαβάκης,
Βασίλης Τσούλας

ΑΣΤΡΑ

Τα άστρα πετούν στον κρυστάλλινο ουρανό
Με το φεγγάρι και τους πλανήτες
Τα άστρα χορεύουν στη Γη
Και το φεγγάρι τραγουδάει με τον Ήλιο
Βαθιά βαθιά στον ουρανό
Μακριά μακριά απ' τη Γη
Εσείς που ντύνετε τον ουρανό
Εσείς που συντροφεύετε τη Σελήνη
Χαίρετε που μας ζωγραφίζετε ψυχές
Χαίρετε άστρα και ουρανοί!



Θωμάς Καραστέργιος, Νεφέλη Μαντζαβέλα,
Λυδία - Ιωάννα Τέντα,
Γιώργος Τσούλας

Ωκεανός

Ω, ωκεανέ με τα παρδαλά ψαράκια
Άσπρα τα σύννεφά σου που διπλώνουν τη στεριά
Διότι τα τρυφερά κοχύλια σου
Σκάβουν τα δάκρυά μας
Εσύ, που σε πάτησαν τόσες τριήρεις
Εσύ, που αγκάλιασες τόσα βράχια
Εσύ, που μίλαγες με τα αστέρια
Χαίρε που έπαιξες τα πρωινά με την άμμο
Χαίρε που δε φοβήθηκες ποτέ τους Αργοναύτες!



Θάνος Κολοβός, Μιχαήλ Κουγιουμτζής,

Κοραλία Κουρογιάννη, Ναόμι Μπέλου

ΑΡΓΩ

Ω, Αργώ που πλέεις στα γυάλινα νερά
Με τη γαλανόλευκη στο χέρι
Λευκό το σώμα σου και μπλε τα πόδια
Διότι κουράστηκες να κοιμάσαι μες στα λιμάνια
Και αποφάσισες στον ουρανό να ταξιδέψεις
Εσύ που ήθελες τα σύννεφα να χαϊδέψεις
Εσύ που ήθελες τα αστέρια να ενωθούν
Χαίρε που πάλεψες με το φεγγάρι
Χαίρε που όργωσες τη θάλασσα!



**Ελεονώρα Γιδά, Θεοδώρα Μουζούρη,
Άρης Ξυδάκης,
Ορέστης Σένια,
Ουρανία Τσατσάκου**

ΣΗΜΑΙΑ

Ω, γαλανόλευκη σημαία που χορεύεις στον αέρα
Σε χτυπάνε οι άνεμοι, γιατί είναι γοητευμένοι
Κουβεντιάζεις με τα σύννεφα, κολυμπάς στον αέρα
Εσύ που δε φοβάσαι τις μελανές ώρες
Εσύ που κολυμπάς στην έννοια της ελευθερίας
Χαίρε που δε σ' έδεσε ποτέ η εξουσία
Χαίρε που έχτισες τη δημοκρατία!



**Γιώργος Δοίβας. Σοφία Μακρή,
Συμεών Πηλαβάκης.
Ουρανία Τσατσάκου,
Γιώργος Τσούλας**

ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΦΟΡΤΩΜΕΝΗ

Γαϊδουράκι πλάτη φορτωμένη
Πονεμένα πόδια όνειρο ακούραστο
Φορτία βαριά για σένα
Πλάτη του σίδερου πόδια του μετάλλου
Εάδελφος του χώματος και αδελφός του ήλιου!

Κοντά σου έλιωσε ο μικρός καρπός του δέντρου
Άκουσες να ψέλνει ένα αηδόνι
Τα πιο ζεστά τοπία ζεστά τοπία που συνάντησες

Τα πιο φωτεινά

Ψηλά ψηλά του αετού η κούρσα

Πάνω πάνω το πέπλο του ήλιου

Κοντά κοντά ο αγώνας του βοριά

Γαϊδουράκι πλάτη ακούραστη
Τα μάτια σου μελιά και η γούνα σου γκρι
Δερμάτινο κολλάρο με δύο καμπανάκια
Πόδια της πέτρας μαργαριτάρι του αγαθού
Της εργασίας πολύτιμο διαμάντι
Και της τεμπελιάς εχθρός!



Ελεονώρα Γιδά, Κοραλία Κουρογιάννη,
Ναόμι Μπέλου, Άρης Ξυδάκης,
Ορέστης Σένια

ΤΟ ΣΚΙΟΥΡΑΚΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

Το σκιουράκι με το βελανίδι
Μιλάει με το δέντρο
Και ξεσκονίζοντας με την ουρά του
Σκαλίζει σκανταλιές στα άνθη
Καπελάκι του καρυδιού μπλούζα από
κλαδί
Σκιουράκι του βοριά!

Κοντά σου είδες να τραγουδάνε τα
κοτσύφια

Μέσα η ψυχή χαϊδεύει την ευτυχία
της ζωής

Οι πιο απόκρυφες λίμνες που
αγγίζεις

Τις πιο τρελές λίμνες που ακούς

Που μαγειρεύεις στα κρυστάλλινα
νερά τους

Πάνω πάνω στο δεντράκι κοιμούνται

Το σκιουράκι με το βελανίδι
Μιλάει με το δέντρο
Και κουνώντας την ουρά του
Σκαλίζει σκανταλιές στα άνθη
Καπελάκι του καρυδιού μπλούζα από
κλαδί
Σκιουράκι της βροχής!



Λυδία Γούλα, Θωμάς Καραστέργιος,
Μιχαήλ Κουγιουμτζής, Λυδία- Ιωάννα

Τέντα

ΟΙ 5 ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΚΑΙ Η ΧΑΜΕΝΗ

ΑΔΕΛΦΗ

Είναι χωρισμένες όνειρο η ένωση

Κεφάλι με κρυστάλλινες
πλεξούδες

Καρδιά γυάλινη

Μαλλιά του ήλιου κόρη της
τέχνης

Καρδιά της γλυπτικής

Ψυχή του Παρθενώνα!

Άκουσες τους Αθηναίους να
ζωγραφίζουν

Την Ιστορία στην αγορά

Κοντά σας είδατε να σας κλέβουν

Την ψυχή της μιας σας αδελφής

Τους μεγαλύτερους φιλοσόφους

Ψηλά -ψηλά το αέτωμα

Φτερού αετού μαρμάρινου

Απέναντι- απέναντι

Ο Παρθενώνας ξεπροβάλλει

Κάτω- κάτω η Αθήνα

Απ' τον Ήλιο βγαίνει!



Θάνος Κολοβός, Νεφέλη Μαντζαβέλα,
Θεοδώρα Μουζούρη, Βασίλης Τσούλας

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ

Παρθενώνας ο Πεντελικός
Ταξιδεύει με τον ήλιο διαφωνεί
με το φεγγάρι
Πλέει στον ουρανό μαρμάρινος
ζωγράφος
Με τα καράβια σύννεφα και τ'
αστέρια ναύτες!

Πάνω- πάνω στον βράχο
Ξεδιπλώνεται ο ναός
Άκουσες τα μάρμαρα να τραγουδούν
Τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια
κελαηδούν
Μέσα- μέσα στην καρδιά της Γης
Έξω - έξω στον ορίζοντα του

Παρθενώνας ο ταλαντούχος
Βασιλεύει με τον Ήλιο
Φιλονικεί με το φεγγάρι
Πλέει στον ουρανό μαρμάρινος
ζωγράφος
Με τα καράβια σύννεφα
Και τ' αστέρια ναύτες!



ΑΤΟΜΙΚΑ

ΥΠΕΡΡΕΑΣΤΙΚΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

(με αλφαβητική σειρά)

1. Γιδά Ελεονώρα

ανθίζουν»

«Λουλούδια που

Τα λουλούδια που ανθίζουν μες στα δάση
Τρέχουν τα πιγκουινάκια γύρω γύρω
Ο χώρος να ομορφύνει με τα άνθη και τα γέλια
Τα πιγκουινάκια χαμογελώντας τρέχουν στα άνθη
Και τα περιστέρια από μόνα τους πετάνε
Γίνεται πιο όμορφη η φύση!

2. Γούλα Λυδία

«Ηλιοβασίλεμα»

Αχ, ηλιοβασίλεμα, πόσο σε αγαπώ

Έχεις τριανταφυλλένια χρώματα που κολυμπούν στον ουρανό
Φαναράκια να πετάξω να πιάσεις κι, όταν τα πιάσεις, να
λάμψεις

Και τη θάλασσα να αγγίξεις και να κολυμπήσεις

Κι όταν το δέντρο αγγίξεις, να ανθίσει

Σαν λουλούδι να γίνεις που είναι στον ουρανό

Πάνω απ' όλα θα πετάξεις κι όλα θα ανθίσουν

Σαν λιβάδι θα γίνεις και τη φύση θα αγαπήσεις

Τα δέντρα θα ψηλώσουν όταν τα αγγίξεις

Τα λουλούδια θα γίνουν ζωγραφιές χαμογελαστές

Τον χειμώνα θα κοιμηθείς και θα ζωγραφιστείς

2. Δρίβας Γιώργος

«ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ»

Ω, Παρθενώνα με τα μορφωμένα σου τα λόγια
Ανοιχτό βιβλίο ο Παρθενώνας που γνώσεις σέρνει!
Απορρόφησες τόσες επιθέσεις
Σου έκλεψαν την ανιψιά σου την Καρυάτιδα
Έχασες και την κόρη σου τη χρυσελεφάντινη Αθηνά
Ζεις στο σπίτι σου το θεϊκό με νέκταρ κι
αμβροσία
Βράχε της Ακρόπολης
Όλοι θέλουν να σε ακούσουν να φιλοσοφείς!

4. Καραστέργιος Θωμάς

«Η

άνοιξη και τα χελιδόνια»

Την άνοιξη τα χελιδόνια φυτρώνουν
Ο ήλιος ο λαμπερός τα λουλούδια ανθίζει
Το αεράκι το γλυκό ομορφαίνει τη θάλασσα
Αχ, κύριε Ήλιε που κάνεις τους ανθρώπους
να μένουν μες στις φωλιές τους.

Όμορφα κι ωραία χελιδόνια
Αρπάζετε τα «μαρτάκια» των ανθρώπων
για να φτιάξετε τα όμορφα σπιτάκια σας
τον όμορφο μήνα της Άνοιξης
με τον πιο λαμπερό ήλιο

και τον πιο καλό αέρα ήλιο και σπανάκι!

5. Κολοβός Θάνος

«Η

Ελλάδα πετάει»

Η Ελλάδα η σοφή
Με το μπλε και το άσπρο ν' ανεμίζει
Η σημαία πάνω απ' τις πόλεις μέχρι σήμερα πετάει
Εκεί ψηλά με την ελευθερία από δίπλα να νικά!

Ο ουρανός με κοιτά και τραγουδά
Με όλα τα θέματα και τα εκθέματα
Με την Ακρόπολη τη φωτεινή
και την Αθήνα της Αθηνάς!

6. Κουγιουμτζής Μιχαήλ

«Η Επανάσταση που έδιωξε τη
μαυριλα»

Πριν 203 χρόνια άναψε μια
σπίθα

Που γέννησε ο Ήλιος κι έγινε
φωτιά

Άναψε την καρδιά όλων των
Ελλήνων.

Τα λουλούδια από γύρη
φτιάξανε πιστόλες και
γιαταγάνια

Σηκώθηκε ο Λεωνίδας, ο
Μιλτιάδης,

ο Θεμιστοκλής...

Να διώξουν τον χειμώνα

Τα μαύρα σύννεφα,
στη μέση να κόψουν!

Ο Κολοκοτρώνης με 300
Σπαρτιάτες

10.000 Αθηναίους...

Εεκίνησε προς την Τριπολιτσά
την Άνοιξη να φέρει

Πολέμησαν τα κανόνια

Τους πέταγαν τις μπάλες

Σαν τον δράκο που πετάει τη
φωτιά.

Το Μεσολόγγι τυλίχτηκε
από άχαρο χειμώνα

Θέλησαν να πεθάνουν

Και δέντρα φύτρωσαν

μέσα από τις πύλες και τις
έσπασαν

Κι έναν έναν στον ουρανό τους
ανέβασαν

7. Κουρογιάννη Κοραλία

«Το

δάσος που ονειρεύεται»

Ω, δάσος με τα σγουρά δέντρα
Από τα μάτια σου αλλάζει σελίδα ο κόσμος
Ονειρεύεσαι αφάνταστα χωρίς σταματημό
Κι απ' τα χέρια σου φυσάει το όνειρό σου το γλυκό.

Θες να κολυπήσεις στον κόσμο
Μα για κακή σου τύχη ψάρεψες στον βαθύ γκρεμό
Δεν μπορείς να ταξιδέψεις ούτε στον ουρανό τον αστραφτερό.

Με τα «κότσια» που έχεις τίποτα δεν καταφέρνεις
Κι όταν κλαις κανείς δε σε βλέπει
Κι όταν ανεβαίνεις επίπεδο, ξαναπέφτεις
Και η ταραχή ανεβαίνει!

8. Μακρή Σοφία

«Χταπόδι με τα 9

πλοκάμια»

Το χταπόδι που γαντζώνει τον ουρανό με τα 9 του πόδια

Φέρνει τη μέρα διώχνει τη νύχτα

Πετάει μες στον γαλανό ουρανό

Ρίχνει το μαύρο σκοτάδι

κι αγκαλιάζει τα γαμψά βράχια

Φυτρώνει μες στο παλάτι του Μίνωα

Αιώνια κοιμάται στον χρυσό ωκεανό!

9. Μαντζαβέλα Νεφέλη

«Περίεργη φύση»

Λουλούδια χωρίς πέταλα
Δέντρα με ρίζες δέντρα χωρίς ρίζες
Γρασίδι με γυάλινα πέταλα
που αντανακλούν στον Ήλιο
Οι ακτίνες του ήλιου δίχως φως
Και τα σύννεφα με φτερά
που ζωγραφίζουν τον ουρανό!

10. Μουζούρη Θεοδώρα

«Τα

ψηλά λουλούδια»

Τα λουλούδια τα ψηλά
Που ακουμπούν τα σύννεφα
Ο ουρανός τα χαιρετά
Κι όταν στο δάσος πετούν οι άνθρωποι
Τρομάζουν και κατεβαίνουν
Όταν φεύγουν οι άνθρωποι
Ξαναψηλώνουν και χαιρετούν τα δέντρα!

11. Μπέλου Ναόμι

«Βιβλίο που

πετάς»

Ω, βιβλίο που πετάς

Ριγέ το σώμα σου και γραμμένα τα χέρια

Διότι βαρέθηκες το ξύλινο λημέρι σου

Εσύ, που ένιωσες την ανάσα της γης

Εσύ, που δε χάλασες χαρτί για να γραφτείς

Ατσάλινος κορμός χέρια από φύλλα

Παιδάκι του δέντρου!

12. Ξυδάκης Άρης

« Τα άτακτα γεωμετρικά »

Αμάν το έσκασαν τα σχήματα
Απ' το σχηματοσπίτι
Και πάνε σε όλο το χωριό
Ωχ, τι να σκαρώνουν πάλι;

Τετράγωνος ελέφαντας με τρίγωνο κεφάλι
Μια γατούλα κυκλική σαν μπαλόνι
Και βιβλία είναι οβάλ...
Ωχ, ωχ ...θα μας τρελάνουν ξανά!

Τρίγωνες μπάλες ορθογώνιοι γλάροι
Σε λίγο εγώ θα γίνω ρόμβος
πάνω σε στρογγυλό χορτάρι
Όλα είναι αλλόκοτα πριν τους πάρουνε χαμπάρι!

13. Πηλαβάκης Συμεών

«Ακούραστος

ταξιδιώτης»

Πλοίο πολυταξιδεμένο
Βαριά φορτία όνειρο αφόρτωτο
Φουγάρα με πολύ καπνό
Φίλοι δελφίνια μητέρα η θάλασσα
Αδερφάκι του ψαριού
Σπίτι σπηλιά!

14. Σένια Ορέστης

«Ουράνια

συμφωνία της θάλασσας»

Στον παράλογο του ύπνου η θάλασσα ξεσπά
Κύματα χορεύουν σε μια συμφωνία από άλλο κόσμο
Ψάρια χορεύουν στην ατελείωτη σιωπή του βυθού
Κι οι φάλαινες ξεδιπλώνουν μια ιστορία απ' το πέρασμα του
χρόνου!

Στο αντί φάσμα της φαντασίας η θάλασσα αντηχεί
Κύματα σκαρφαλώνουν στον ουρανό με αέρινη χορευτική
Ψάρια αγκαλιάζουν τα ουράνια σώματα των αστεριών
Κι οι φάλαινες ζωγραφίζουν το μέλλον σε κάθε κύμα!

Στη απaráμιλλη ομορφιά η θάλασσα αναδύεται
Κύματα χορεύουν στη σιωπή του αιώνα με αρμονία
Ψάρια αφηγούνται μύθους από χρόνους ξεχασμένους

15. Τέντα Λυδία-Ιωάννα

«Ουρανός»

Αχ, ουρανέ με τα λευκά σου τα βαμβάκια
Γυάλινα τα χρώματά σου και βαριά τα κύματα
Εσύ που φώναζες κι έτρεμε όλη η γη
Εσύ που έκλαιγες τα βράδια με το φεγγάρι
Εσύ που γέλαγες και χόρευαν τα δέντρα
Μπράβο που έπαιζες τις μέρες κρυφτούλι με τ' αστέρια
Μπράβο που εξόντωσες πολέμους κι εκστρατείες
Χαίρε που βοήθαγες τους αγρότες να σπείρουν!

16. Τσατσάκου Ουρανία

«Απόμερο νησάκι»

Φτερουγίσματα στον ουρανό είναι ακόμα
Πάνω απ' του ωκεανού τον μυστηριώδη κόσμο
και την καμαρωτή σπηλιά
Που εκεί στο κρύο ξεροσταλιάζει
Και τα καβούρια πάνε εκεί, όταν τα τρώει το μαράζι
Τα πλοκάμια κάθε χταποδιού κάτω απ' το μπλε σκαλίζουν
Καθώς τους ανθρώπους προσπαθούν να καταλάβουν
Και μονολογούν: «Τι τους φταίξαμε κι εμείς κι όλο μας
μαλώνουν;»

17. Τσούλας Βασίλης

«Ελευθερία»

Ελευθερία φωνάζουν τα πουλιά μαζί με τα παιδιά
Κελαηδούν τα λουλούδια στου κόσμου τον ουρανό
Τα χόρτα αγριόχορτα φυτρώνουν στο παρτέρι του σύννεφου
Ελευθερία-Ελευθερία ο στρατός της μόρφωσης τραγουδά
Από κει που είχαμε Κατοχή τώρα ανεξέλεγκτοι τρέχουμε
στον αέρα
Το δέντρο ψηλά χαιρετά τον κόσμο τον μικρό
Ελευθερία...αυτή είναι η ξενοιασιά του κόσμου!

18. Τσούλας Γιώργος

«Η θάλασσα

και τα ψαράκια της»

Τα κύματα της θάλασσας πουλιά που κελαηδάνε
Κι όταν οι πέτρες χαϊδεύουν η μία την άλλη
Είναι όπως η φωτιά ψήνει τα ευαίσθητα τα δέντρα
Κι όταν οι ψαράδες γαντζώνουν τα ψαράκια
Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες των ψαριών
κλαίνε για ώρες ολόκληρες!

Οι Μαθητές/-τριες εμπνέονται από τα δικά τους ατομικά ποιήματα και τα προσεγγίζουν εικαστικά...

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

(με αλφαβητική σειρά)

1. ΓΙΔΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΕΛΕΟΝΩΡΑ



2. ΓΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ



4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ



5. ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΑΝΟΣ



6. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ



8. ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ

Το χταπόδι που αγγίζει τον άνεμο



9. ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑ ΝΕΦΕΛΗ



10. ΜΟΥΖΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ



Θεοδώρα

11.ΜΠΕΛΟΥ ΝΑΟΜΙ



12. ΑΡΗΣ ΞΥΔΑΚΗΣ



13. ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Συμεών



14. ΣΕΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ

Ορέστης

Στίχους: Στο, αντίφασμα της φα-
ντασίας η θάλασσα αντικαί
κύματα σκαρφαλώνουν στον ουρανό
με αφρινη χορευτική
ψάρια αγκαλιάζουν τα ουρανια σώματα
των αστεριών
Κι οι, ψάλαινες ζωγραφίζουν το μάλλον
σε κάθε κύμα



15. ΤΕΝΤΑ ΛΥΔΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ



17. ΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



18. ΤΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

