



«Από το Βόρειο Πόλο στην Κνωσό και καταδύσεις στο βυθό με μία συγγραφέα οδηγό... για το Περιβάλλον νοιάζομαι και δρω! »



Επίσκεψη συγγραφέα στο νηπιαγωγείο μας!!!

Επίσκεψη συγγραφέα στο νηπιαγωγείο μας!!!

Ένα συναρπαστικό ταξίδι,
«Από το Βόρειο Πόλο στην Κνωσό και καταδύσεις στο βυθό με μία συγγραφέα οδηγό... για το Περιβάλλον νοιάζομαι και δρω», ξεκινά με ειρήνη και χαρά στου 6^{ου} Νηπιαγωγείου την αγκαλιά.

(ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, στη θεματολογία: Λογοτεχνία για παιδιά. Γνωριμία με συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας, με προεκτάσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοχή της διαφορετικότητας)

Τι ζήσαμε σήμερα!!! Η αγαπημένη μας συγγραφέας κι όχι μόνο... κυρία Νίκη Δεληκανάκη, παρέα με τον Άκη Παγάκη, ένα νέο φίλο, άρτι αφιχθέντα από το Βόρειο Πόλο, επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο μας... κι ο Άκης Παγάκης θα μείνει μαζί μας, στην κατάψυξή μας, με πολλές έγνοιες και προβληματισμούς!!!

Όλα τα είχε η σημερινή μέρα... φαντασία κι όνειρο, παιχνίδι και χαρά, δράση κι αλληλεπίδραση, σκέψη και δημιουργία και στρατηγική των σκεπτόμενων καπέλων του Edward De Bono για επίλυση προβλήματος, ανταλλαγή δώρων, σε μια ατμόσφαιρα με μπόλικη αστερόσκηνη και χιονονιφάδες των Χριστουγέννων!!!





«Από το βιβλίο Πάλο στην
Κυρία και καταλάβαμε στο
βιβλίο με μια συγγραφέα
αδελφή... για το Γερβόλλικον
καταλάβαμε και λίγο!»



Επισκεφθή συγγραφείς στα ημερίαιμαγεία μας!!!







Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νίκη!!!