

Παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ρεβύθι...

παραμύθι με λέξεις μαγικές...

Ο κόκορας και το χρυσό φτερό



Νηπιαγωγεία Αυλωναρίου & Ιο Λουτρών Αιδηψού.

*Μια φορά ένας κόκορας  
κόκορας κατάμαυρος  
μες στα μαύρα πούπουλα  
έκρυβε χρυσό φτερό  
και το είχε μυστικό*

## Νηπιαγωγεία 100ο Αθηνών & 2ο Νέας Αρτάκης..

Και αυτός ο κόκορας, ο κόκορας ο κατάμαυρος, που είχε το χρυσό φτερό και το είχε μυστικό, σε καλύβα έμενε που ήταν από άχυρα, είχε και παράθυρα κι έβλεπε την αλεπού που όλο και ερχότανε και να παίξουν του 'λεγε και να τρέξουν του 'λεγε και να κολυμπήσουνε.. Και παίξανε και τρέξανε, στη γούρνα κολυμπήσανε, μέχρι που το έχασε, το χρυσό του το φτερό που το είχε μυστικό.

## Νηπιαγωγεία Μαντουδίου και Πηλίου.

Ψάχνει εδώ ψάχνει εκεί, το φτερό του για να βρει,  
το χρυσό του το φτερό

που το είχε μυστικό. Αυτός ο μαύρος κόκορας και  
δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει και την γούρνα πίσω αφήνει.  
Στην αχυρένια καλύβα φτάνει και μες στο μπαούλο ψάχνει...

Ψάχνει, βρίσκει ένα σπόρο, ένα σπόρο όλο κι όλο.

Τρώει το σπόρο και θυμάται, πως αν φορέσει  
το μαγικό παπούτσι του το γκρι θα τον βοηθήσει στη στιγμή.

Τότε αμέσως το φοράει, πάει στη γούρνα, κολυμπάει  
για να ψάξει το φτερό, το χρυσό του το φτερό, που το είχε μυστικό.

Νηπιαγωγεία.Καράβου και Δημοτικό Σχολείο Ξυλοφάγου Ά

Αυτός ο κόκορας, ο κόκορας ο κατάμαυρος, μες στη γούρνα  
κολυμπάει, κι έτσι όπως κολυμπάει, τι να δει μπροστά του! Μια  
χήνα κουνιστή, όμορφη και λυγερή βρήκε το χρυσό φτερό που το  
είχε μυστικό, αχ αυτός ο κόκορας, ο μαύρος μας ο κόκορας!  
Έγινε μάχη μεγάλη, κουτουλώντας με τις μύτες και τσιμπώντας  
δυνατά, για το ένα το φτερό, το χρυσό του το φτερό, που το είχε  
μυστικό ο κόκορας, ο κατάμαυρος κόκορας!

## Νηπιαγωγεία.2ο Ερέτριας και 33ο Χαλκίδας

"Να κάνουμε ανακωχή, λέει η χήνα, η κουνιστή, η χήνα μας η λυγερή. Εάν δεν σταματήσει η μάχη, πούπουλα κανείς δεν θα' χει. Θα σου δώσω το φτερό, το χρυσό σου το φτερό, εάν κι εσύ με βοηθήσεις το φλουρί μου να το βρω, που το ψάχνω από καιρό, το φλουρί μου το χρυσό."

Ο κόκορας ο κατάμαυρος με τα μαύρα πούπουλα, έκατσε και σκέφτηκε, να βοηθήσει δέχθηκε, την χήνα μας την κουνιστή, την όμορφη και λυγερή. Και λοιπόν ξεκίνησε να βρει το χρυσό φλουρί και για να πάρει το φτερό, το χρυσό του το φτερό που το είχε μυστικό.

## Νηπιαγωγεία 4ο Βασιλικού και 6ο Χαλκίδας.

Μια και δυο ο κόκορας , ο κόκορας ο κατάμαυρος,  
έψαχνε εδώ κι εκεί, το χρυσό φλουρί να βρει, να το δώσει  
στη στιγμή, στη χήνα μας τη λυγερή ,την όμορφη και  
κουνιστή για να του δώσει το φτερό, το χρυσό του το  
φτερό που το είχε μυστικό! Σε δάσος μπήκε σκοτεινό,  
σεντούκι βρήκε σφαλιστό !

“-Αχ ,σεντούκι σφαλιστό, μην και έχεις το φλουρί, της  
χήνας το χρυσό φλουρί, να το δώσω να μου δώσει το  
χρυσό μου το φτερό που το έχω μυστικό!”

## Νηπιαγωγεία Αγίου Κωνσταντίνου & Λάρυμνας.

Αχ αυτός ο κόκορας που ήτανε κατάμαυρος που το φτερό του έχασε, το φτερό του το χρυσό, που το είχε μυστικό, που το έκρυβε παλιά, μες στα μαύρα πούπουλα, στο σεντούκι του μιλούσε, για το φλουρί παρακαλούσε, μέχρι που 'ρθε μια κατσίκια, που ήθελε να φάει σύκα, σύκα από τη γριά, με τα άσπρα τα μαλλιά, για να δώσει το φλουρί, που το είχε καταπιεί. Κι έτσι ξεκινήσανε, το σεντούκι αφήσανε, κινήσανε για τη γριά, με τα άσπρα τα μαλλιά, ο κόκορας και η κατσίκια που ήθελε να φάει σύκα για να δώσει το φλουρί, της χήνας το χρυσό φλουρί.



Η γριά που ήταν σοφή,  
στην κατοίκα αμέσως δίνει, μια βελόνα μαγική,  
δεμένη με χρυσή κλωστή.  
μα να πεταχτεί απ' έξω, το χρυσό μας το φλουρί, να το πάρει  
να το δώσει, στη χήνα μας την όμορφη, την κουνιστή και  
λυγερή,  
μα να δώσει και αυτή, στον κόκορα, τον κατάμαυρο, το δικό  
του το φτερό, το χρυσό του το φτερό  
που έψαχνε μα να το βρει και το έχει μυστικό.

## Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α΄

Κι έτσι ο μαύρος κόκορας, ο μαύρος ο κατάμαυρος, πήρε πίσω το φτερό, το χρυσό του το φτερό, που το έχει μυστικό και μεταμορφώθηκε, ευθύς σε πρίγκιπα ξανθό, κατάξανθο και νιό και να 'σου κι η χήνα, η όμορφη και κουνιστή, η όμορφη και λυγρή, που μεταμορφώθηκε, σε βασιλοπούλα, όμορφη και κουνιστή, όμορφη και λυγρή. Κι οι δυο τους επαντρεύτηκαν, τα χρυσά τους φόρεσαν, ο πρίγκιπας χρυσό φτερό επάνω στο καπέλο του και ένα όμορφο κολιέ η βασιλοπούλα έφτιαξε, να γυαλίζει, να κρεμέται το χρυσό της το φλουρί. Κι άλλη μια φορά παιδιά, όλα πήγανε καλά!