

# Ένα παραμύθι για τη γιορτή των 3 Ιεραρχών

Αρχική πηγή: [http://pro-sxolika.blogspot.com/2011/01/blog-post\\_26.html](http://pro-sxolika.blogspot.com/2011/01/blog-post_26.html)

Ηλεκτρονική επεξεργασία: Τάνια Μάνεση








Δε θα βγεις να παίξεις  
σήμερα, Μιχαλάκη;



Θα διαβάσω πρώτα  
τα μαθήματά μου!



Αυτό είναι  
σωστό  
θαύμα!

Όλοι σήμερα στο σπίτι  
δεν μπορούν να  
πιστέψουν στα μάτια  
τους!  
Ο Μιχαλάκης  
διαβάζει.





Ποιος δεν τον ήξερε τον Μιχαλάκη...  
Ήταν ο καπετάν Φασαρίας του σπιτιού!  
Μόλις γύριζε από το σχολείο... αμέσως παιχνίδι.  
Πού μυαλό για διάβασμα... Σήμερα όμως...





Όλοι περίμεναν με αγωνία να μάθουν τι συμβαίνει,  
ώσπου στο τραπέζι ο Μιχαλάκης είπε:

Και βέβαια!

Θέλετε να σας πω  
μια ιστορία που άκουσα σήμερα  
στο σχολείο;





Ήταν κάποτε 3 μαθητές που τους άρεσε πάρα πολύ να διαβάζουν. Τους άρεσε τόσο πολύ που ακόμα και όταν τα άλλα παιδιά έπαιζαν έξω ή είχε καλό καιρό, εκείνοι προτιμούσαν να διαβάζουν...



Οι συμμαθητές τους τούς θαύμαζαν και οι δάσκαλοί  
τους έλεγαν πως όταν μεγαλώσουν,  
θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι.





Πέρασαν τα χρόνια και τα τρία αγόρια μεγάλωσαν.

Ο ένας λεγόταν **Βασίλειος** και έγινε  
σπουδαίος ρήτορας και συγγραφέας.





Είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τους φτωχούς που έφτιαξε μία ολόκληρη πόλη για αυτούς, γεμάτη ιδρύματα: νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, πτωχοκομεία...





Την πόλη αυτή την ονόμασαν Βασιλειάδα και τον Βασίλειο  
για τα σπουδαία του έργα τον είπαν «Μέγα»!







Ο Μέγας Βασίλειος  
από την Καισαρεία



Ο δεύτερος λεγόταν Γρηγόριος και επειδή δίδασκε πάντα τον λόγο του Θεού, τον ονόμασαν Θεολόγο.





Ο τρίτος ήταν ο **Ιωάννης**. Μιλούσε τόσο όμορφα στους ανθρώπους για την αγάπη και την καλοσύνη που τα λόγια του έμοιαζαν με πολύτιμο χρυσάφι!

Για τον λόγο αυτό τον ονόμασαν **Χρυσόστομο**.





Οι 3 τους πήραν ένα όνομα!  
Ονομάστηκαν πατέρες της Εκκλησίας.  
Επίσης ονομάστηκαν Ιεράρχες.





Οι 3 Ιεράρχες





Οι 3 Ιεράρχες αγαπούσαν πολύ τους ανθρώπους και τους δίδαξαν όσα σημαντικά ήξεραν. Έγραψαν πολλά βιβλία και είναι οι προστάτες όλων των μαθητών. Γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. Αυτή την ιστορία μάς είπε σήμερα η δασκάλα.





Πήρα λοιπόν την  
απόφαση να  
διαβάζω κι εγώ  
πολλά βιβλία και να  
μελετώ!





Μπράβο, Μιχάλη!

Τι σπουδαία απόφαση!

