

Αγαπητοί γονείς καλημέρα σας

Σας καλωσορίζουμε σήμερα στη μικρή αυτή γιορτή για να τιμήσουμε την πατρίδα μας και τους μεγάλους αγωνιστές που μας χάρισαν την ελευθερία.

Είμαστε στο σήμερα και χαιρόμαστε την ειρήνη. Τα ποιήματα, τα κείμενα και τα τραγούδια που θα ακούσετε επιλέχθηκαν για να μεταφέρουν μηνύματα για αξίες, όπως την ελευθερία την ειρήνη, το σεβασμό προς το λαό μας αλλά και προς τους άλλους λαούς, την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, την ενότητα.

Σήμερα η χώρα μας και τα σχολεία φιλοξενούν μαθητές απ' όλο τον κόσμο.

Μέσα σ' αυτή την κοινωνία θα πρέπει να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, αλλά και να σεβαστούμε την ταυτότητα του άλλου. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως βάση αυτές τις αξίες, μαθαίνοντας τα παιδιά να διεκδικούν και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, να αποδέχονται, να σέβονται, για να μπορούν αύριο να εργαστούν και να συνεργαστούν με άλλες εθνικότητες. Γιατί η σημερινή πραγματικότητα είναι αυτή. Η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και χρειάζεται να κάνουμε μια παύση μέσα μας και να αναθεωρήσουμε τις πεποιθήσεις μας

Η Ιστορία, οι αγώνες και οι πόθοι των λαών είναι κοινοί όπως και ότι υπάρχει δυνατότητα για ειρήνη, δημιουργία και αρμονική συμβίωση όλων των ανθρώπων παρά το οποιοδήποτε ιστορικό παρελθόν

Η ιστορική μας ταυτότητα μας διδάσκει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αναγνωρίζουμε την αξία κάθε ανθρώπου και την υπόστασή του.

Σε καμία περίπτωση μέσα από τις εθνικές γιορτές δεν θα πρέπει να γεννιούνται συναισθήματα υπερηρωισμού για το έθνος και μνησικακίας για τους υπόλοιπους λαούς, να θεωρούμε τους εαυτούς ως μια ανώτατη υπερδύναμη και όλους τους υπόλοιπους ως κατώτερους. Στόχος μας είναι λοιπόν να καλλιεργηθούν στα παιδιά συναισθήματα όπως η αγάπη, ο σεβασμός για την πατρίδα, την γλώσσα, τις αξίες και να περάσει στα παιδιά το μήνυμα για την αξία της ειρήνης σε όλον τον κόσμο, για τη συμφιλίωση ανάμεσα στους λαούς και για την εικόνα ότι όλοι αποτελούμε κομμάτι ενός συνόλου όπου το καθένα είναι μοναδικό και διαφορετικό και γι αυτό είναι και όμορφο»

ΕΙΡΗΝΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΧΟΜΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΜΑΙ

Αυτή η ηλικία είναι κατάλληλη να φυτευτούν σπόροι για να ανθίσουν στη γη και να φέρουν την Άνοιξη που είναι η αγάπη και η διατήρηση της ταυτότητας μας για το λαό μας και η αποδοχή και η αγάπη για τους άλλους λαούς.

Η οικογένεια και η κοινωνία πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη. Η φτώχεια, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή είναι προβλήματα που δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. Πέρα από τη χώρα μας, πέρα από την ήπειρό μας, ανήκουμε όλοι μας στη μία και ενιαία ανθρωπότητα.