

Χαϊκού – Δημιουργική Γραφή
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Τμήμα Γ1' – Μάιος 2023

Απ' ότι ξέρω
όλους τους σώζει ο Θεός
εμένα πότε;
-Ραφαέλα – Ρόζα Ξηρού

Τέτοια μοναξιά
δεν έχω ξαναζήσει
πότε θα λήξει;
-Ραφαέλα – Ρόζα Ξηρού

«Ζωή»
Κάποτε μόνη
σήμερα δεν είμαι πια
με παρέα ζω.
-Ε. Ζαννιά

«Θάλασσα»
Μέσα στην καρδιά
ο ήχος της γαλήνης
η θάλασσά μου.
-Ε. Ζαννιά

“Μια ματιά”
Σαν σε κοίταξα
τον κόσμο σου αντίκρισα
με μια ματιά.
-Λ. Γιάννου

Τα όνειρά μου
είναι τρελλά μέχρι να
πραγματοποιηθούν.
-Π. Καραμούζης

«Τα μάτια σου»
Πόνος στη καρδιά
τα μάτια σου για μένα
σωτηρία μου.
-Μ.Καρόζη

“Όνειρο”
Είδα όνειρο
ότι είχα τα πάντα
μα ήταν ψέμα.
-Μ. Καρόζη

Πετρώνει η ψυχή
Χάνεσαι στο σκοτάδι
ποιο το νόημα;
-Ε. Νεοφωτίστου

Η βροχή πέφτει
συννεφιά στον ουρανό
ο κόσμος πεθαίνει.
-Ε. Νεοφωτίστου

Δίνω αγάπη
μα δεν παίρνω αγάπη
τι να το κάνω!

-Σ. Κωστή

Μέσα στη ζωή
μου καίγεται η ψυχή
Ας πάμε μαζί!

-Δ. Αναγνωστόπουλος

Μια παρέα μας
όλοι διαφορετικοί
φίλοι όλοι μαζί.

-Χ. Γκινής

Με το ποίημα
που έγραψα αυτό
νιώθω σαν τον Μπασό.

-Ν. Γκινής

«Αυτοανάλυση»
Ώρες άπειρες
μπροστά από καθρέφτη.
Αναρωτιέμαι.

-Δ. Καλπία

Οι φίλοι λάμπουν
είναι σαν τα αστέρια
μόνο το βράδυ.

-Π. Βλάχος

Ο φίλος που νόμιζα
ότι δεν θα χρειαστώ είναι αυτός
που μου έμαθε ότι δεν χρειάζομαι κανέναν.

-Β. Νέτσος

Άμα ρωτήσεις τον Θεό κάτι και
δεν ακούσεις τίποτα, θυμήσου: ένας
Δάσκαλος είναι πάντα σιωπηλός στο
διαγώνισμα.

-Β. Νέτσος

Αν γίνεις ο ηθοποιός της ζωής σου,
όλα και όλοι θα
θα βρεθούν στο δρόμο σου.

-Δ. Κατσάς

**Εις ανάμνησιν
ενός έτους διδασκαλίας**

Αμαλία Ν. Χέλμη