

Αναμνήσεις από την Πολωνία

Κοιτάζοντας πίσω στον χρόνο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η τελευταία εβδομάδα έμοιαζε σαν μήνας ολόκληρος. Τόσα μέρη, τόσοι άνθρωποι, και κάθε τι με την δική του ομορφιά. Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που ζήσαμε.

Στο Σουβάλκι, όπου μείναμε τις πρώτες μέρες, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε πανέμορφα τοπία, όπως το Εθνικό Πάρκο Wigierki, τις λίμνες Wirgy και Hańcza, το βουνό Cisowa αλλά και το σημείο στο οποίο συνορεύουν οι τρεις χώρες, Πολωνία - Ρωσία - Λιθουανία. Εκτός από τη χλωρίδα και τα φυσικά κάλλη της περιοχής μάθαμε και για τα ζώα που κατοικούν σε αυτούς τους τόπους και σταθήκαμε τυχεροί να συναντήσουμε και κάποια από αυτά, όπως βίσωνες, αγελάδες, άλογα, λίγκες, κάστορες, πελεκάνους και άλλα πολλά.

Τις τελευταίες μέρες τις περάσαμε στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, την Βαρσοβία, μετά από ένα πολύωρο ταξίδι με το λεωφορείο. Επισκεφτήκαμε το Βασιλικό Κάστρο στην παλιά πόλη, είδαμε το παλιό τείχος και ανεβήκαμε στην κορυφή του Παλατιού Πολιτισμού και Επιστημών για να θαυμάσουμε την πόλη από ψηλά. Τέλος, επισκεφτήκαμε το πάρκο με τα Βασιλικά Λουτρά που ήταν πλούσιο σε ομορφιές. Υπέροχα διακοσμημένα κτήρια, δέντρα και φυτά τριγύρω, ζωάκια παντού (παγώνια, σκίουροι κλπ.) αλλά και το μνημείο του μεγάλου Πολωνού μουσικού Chopin.

Το καλύτερο κομμάτι του ταξιδιού μας, βέβαια, ήταν το να γνωρίσουμε όλους όσους μας συνόδεψαν σε αυτή μας την εμπειρία. Τα παιδιά από όλες τις ομάδες, τους καθηγητές αλλά και τους ξεναγούς. Καταφέραμε να κοινωνικοποιηθούμε και να αναπτύξουμε φιλίες με ανθρώπους από διάφορα μέρη της γης, με τους οποίους θα χαρούμε να ξανασμίξουμε στο μέλλον.

Η ελληνική ομάδα του 6^{ου} ΕΠΑΛ
Ηρακλείου Κρήτης