

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
Ψηφιακή βιβλιοθήκη 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

«Φτιάξε ένα παραμύθι»

(Πρωτότυπες καρτέλες αναπαραγωγής παραμυθιακού λόγου από τη σελίδα: «Ένα κείμενο, μία εικόνα»)
Γύρισε τους τροχούς! Βρες το πρόσωπο, το ζώο και το αντικείμενο της ιστορίας σου!

το πρόσωπο της ιστορίας μου:

το ζώο της ιστορίας μου:

το αντικείμενο της ιστορίας μου:

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΔΩ:

<https://www.liveworksheets.com/qy1592267p/>

6^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΤ' ΤΑΞΗ – 2020/21

Επιμέλεια:
Τσάντζου Ελένη



Τίτλος: Τα όνειρα του παπαγάλου του πειρατή .

Μια φορά κι έναν καιρό ,ζούσε ένας παπαγάλος που τον έλεγαν πειρατή,και ήθελε να φορέσει κορώνα γιατί νόμιζε ότι θα γίνει κάποτε ένας βασιλιάς.Μια μέρα εκεί που πετούσε που υπ εμφανίστηκε μια νεράιδα που την έλεγαν χρησοσκονίτσα.

Ο πειρατής ο παπαγάλος τρόμαξε και άρχισε να πετάει όσο ποιο γρήγορα μπορούσε. Τότε η νεράιδα έκανε ένα μαγικό και εμφανίστηκε μια κορώνα στο κεφάλι του πειρατή .Τέλος ο παπαγάλος είπε από μέσα του επιτέλους η ευχή μου πραγματοποιήθηκε.Και τότε ο πειρατής πήγε να κυβερνήσει όλων τον κόσμο.Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πειρατότερα.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Ο κοκκινολαίμης αντιμετώπος με τον ιππότη!

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας κοκκινολαίμης που είχε αποφασίσει να πάει σε ένα κάστρο.

Μια μέρα πήγε ο κοκκινολαίμης,αλλά δεν τον άφηνε ο ιππότης να περάσει,στο κάστρο.Έτσι,σκεφτόταν τι να κάνει στον ιππότη για να περάσει.Ο κοκκινολαίμης θυμήθηκε ότι είχε ένα μαγικό φίλτρο που κοιμίζει ανθρώπους.Τελικά,ο κοκκινολαίμης έρηξε το μαγικό φίλτρο στον ιππότη και πέρασε.Ο κοκκινολαίμης χάρηκε που μπήκε σε ένα κάστρο.Έτσι έζησε αυτός καλά και εμείς καλύτερα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η πριγκίπισσα Φελίσπη και ο λαγός.

Ζούσε κάποτε σε ένα βασίλειο μια πολυχαϊδεμένη πριγκίπισσα, η Φελίσπη μαζί με τον πατέρα της που ήταν ο βασιλιάς. Και οι δυο ζούσαν σε ένα υπέροχο παλάτι με πολλά δωμάτια και διαδρόμους. Επίσης υπήρχαν και αρκετοί υπηρέτες που έκαναν το κάθε τι που τους ζητούσε ο βασιλιάς.

Επειδή ο βασιλιάς αγαπούσε αφάνταστα την ξεχωριστή Φελίσπη ήθελε να της κάνει ένα σπουδαίο δώρο. Την φώναζε λοιπόν μία ημέρα και τη ρώτησε ποιο ήταν το δώρο που λαχταρούσε.

Η πριγκίπισσα ήταν αναποφάσιστη δεν μπορούσε να διαλέξει κάτι. Ο βασιλιάς της πρότεινε κάποια πράγματα όπως: φορέματα, ζωάκια, τιάρες, μουσικά όργανα, κοσμήματα, μέχρι που διάλεξε ένα. Η Φελίσπη ήθελε πολύ μία φλογέρα για να παίζει αλλά το πρόβλημα ήταν πως δεν ήξερε να παίζει κανένα μουσικό όργανο. Ο βασιλιάς τότε σκέφτηκε να στείλει ένα γράμμα στον φίλο του τον λαγό ο οποίος ήταν διάσημος μουσικός της όπερας της Βιέννης για να μάθει στην πριγκίπισσα φλογέρα.

Η Φελίσπη χάρηκε πολύ μ' αυτήν την ιδέα. Μετά από πάρα πολλά μαθήματα και ατελείωτες ώρες πρόβας η Φελίσπη βρήκε το νόημα της ζωής στη μουσική. Ακολούθησε τον λαγό και έγιναν οι δυό τους το πιο διάσημο ντουέτο φλογέρας!

e- daskala mou

ΓΕΩΡΓΙΑ



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Οι Ιππότες Και Τα Μαγικά Φίλτρα

Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο μακρινό που ονομαζόταν Γαλινία, ζούσε ένα παλικάρι που το έλεγαν Αντρέα. Ο Αντρέας ήταν μαθητευόμενος ιππότης στην ακαδημία "ΥΠΕΡΠΡΙΓΚΗΠΙΣΑ". Εκεί μάθαινε να προστατεύει την βασιλική οικογένεια από διάφορες συγκρούσεις.

Μία μέρα ο στρατηγός ανακοίνωσε στον Αντρέα και σε άλλους δύο μαθητευόμενους ιππότες τον Γιάννη και τον Μάρκο μία αποστολή. Έπρεπε να πάνε σε μία σπηλιά και από εκεί να πάρουν τα τρία φίλτρα που θα βρούνε και να πει ένα ο καθένας. Μετά θα έπρεπε να πάνε στα σύνορα και να δώσουν όπλα στους εκπαιδευμένους ιππότες που πολεμούσαν με τους εχθρούς. Ολά αυτά έπρεπε να γίνουν πριν εξασθενήσει η δράση του φίλτρου. Οι ιππότες έφτασαν στη σπηλιά και είπαν ένα μαγικό φίλτρο ο καθένας.

Ο Γιάννης μεταμορφώθηκε σε γάιδαρο και ο Μάρκος σε άλογο για να κουβαλήσουν τα όπλα και ο Αντρέας μεταμορφώθηκε σε κοκκινολαίμη για να παιδάξει και να τους δείξει τον δρόμο. Όταν φτάσανε τους βάλανε στην μάχη χωρίς να ξέρουν ότι είναι μαθητευόμενοι. Όμως πολέμισαν γενναία και γύρισαν πίσω νικητές. Έτσι δεν χρίστηκε να τελειώσουν την εκπαίδευσή τους και γύνανε οι πιο δυνατοί ιππότες.

e- daskala mou

ΕΛΕΝΗ Γ.



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Το δώρο της νεράιδας στον παπαγάλο

Σε ένα πλοίο ζούσε ένας παπαγάλος που ήταν πειρατής και τον έλεγαν Πιτ.
Ο Πιτ δεν ήταν κακός και δεν έκλεβε ποτέ. Μιά μέρα όταν έφτασαν τα γενέθλια του δεν είχε κανέναν να του πάρει ένα δώρο ή να του πει χρόνια πολλά.
Τότε η φιλή του η νεράιδα του χάρισε μια χρυσή κορώνα με πολλά ρουμπίνια που ήταν του πατέρα της και ο Πιτ το έκτιμησε πάρα πολύ αυτό και χάρηκε πάρα πολύ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Ο ιππότης που ήθελε να πετάξει

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ιππότης που ήθελε να πετάξει σαν πουλί. Αλλά ποιό πολύ σαν Κοκκινολέμης. Του άρεζε πολύ αυτό το πουλί. Μια μέρα, εκεί που περπατούσε, βρήκε ένα μαγικό φίλτρο. Το ήπιε και έβγαλε φτερά. Ήταν η καλύτερη μέρα για αυτόν.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Οι νεράιδα και η γοργόνα και ο μικρός παπαγάλος που έγινε βασιλιάς.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μία όμορφη και καλή νεράιδα,είχε πάει στον παπαγάλο για να πξούν το αγαπημένο τους παιχνίδι,όμως μετά απο λίγο άκουσαν μία γοργόνα να φώναζει βοήθεια,πήγαν αμέσως να την σώσουν.Είχε μπλεχτεί στα δίχτυα ενός ψαρά,η γοργόνα κατάφερε να ελευθερωθεί όμως η νεράιδα όχι είχαν μελετεί τα φτερά της,φώναζε και η γοργόνα την ξέμπλεξε.Έπειτα ο παπαγάλος βρήκε μία πανέμορφη κορώνα σε έναν μυτερό βράχο,αμέσως την πήρε και εμφανίστηκε ένα κοράλι και του είπε ότι οποιος πάρει αυτήν τη κορώνα θα γίνει βασιλιάς αυτή η κορώνα σου ανίκη είπε το κοράλι,και ο παπαγάλος την φόρεσε αμέσως και έγινε ο βασιλιάς τον παπαγάλο. Όλι τον θαύμαζαν γιατί ήταν ο πιο σπουδός ο πιο έξιπνος και ο μεγαλύτερος. Το κοράλι του είχα πει πως ο παπαγάλος θα έπρεπε να διαλέξει μια κοπέλα για να γίνει η πριγκίπισσα και ο παπαγάλος διάλεξε την νεράιδα.Όλα ήταν υπέροχα και ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής τους, ηδικά για τον παπαγάλο.

EYTYXIA

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η μεγάλη μετατροπή

Μία φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας ιππότης που στην διάθεση του είχε ένα οικογενειακό μαγικό φίλτρο.Δεν ήξερε τι έκανε το φίλτρο και ανυπομονούσε να έρθει η κατάλληλη στιγμή που θα το χρειαστεί.

Μετά από πολλά χρόνια το χωριό του κινδύνεψε από έναν πολύ αιματηρό πόλεμο.Έτσι λοιπόν ο ιππότης ήπιο το φίλτρο που είχε και τον μεταμόρφωσε σε έναν τεράστιο και πανέμορφο κοκκινολαίμη.Και με τα μεγάλα του φτερά δημιούργησε έναν μεγάλο ανεμοστρόβιλο από παστίσιο και με την νοστιμιά του έδωσε ένα τέλος σε αυτήν την κακή φιλία. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΦΛΟΓΕΡΑ

Μία φορά και έναν καιρό σε έναν κόσμο μαγικό ζούσε ο βασιλιάς Ογκάστους. Αυτός ο βασιλιάς αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα. Είχε φτιάξει κέντρα προστασίας ζώων κτηνιατρεία και πολλά ακόμα έτσι ώστε να βοηθάει τα ζώα. Εκείνος όμως είχε μόνο ένα ζώο στο παλάτι του ο καλύτερος του φίλος αυτός που αγαπούσε περισσότερο από όλα έναν μικρό χαριτωμένο λαγό. Τον λαγό αυτό τον λέγανε κύριο Στρουμπουλούλη.

Ο κύριος Στρουμπουλούλης λοιπόν ήταν ένας λευκός χοντρούλης λαγός που του άρεσε να παίζει με την φλογέρα του. Αγαπούσε την μουσική και έκανε πάντα χαρούμενους τους ανθρώπους που ζούσαν στο παλάτι με την εμφάνιση του και με τα τραγούδια που έπαιζε με την φλογέρα του.

Ο βασιλιάς Ογκάστους τον αγαπούσε πάρα πολύ (δηλαδή όπως αγαπώ εγώ τον Κόκο) και πάντα τον πρόσεχε πάρα πολύ όμως μια μέρα ο Ογκάστους είχε φύγει για μια βασιλική δουλειά και ο κύριος Στρουμπουλούλης ήταν χωρίς τον αγαπημένο του φίλο και ένιωθε μοναξιά. Βγήκε λοιπόν έξω στον τεράστιο κήπο του παλατιού και έκατσε στο γρασίδι. Λίγο αργότερα είδε ένα μπλε κύμα φωτός να έρχεται από μακριά και σκέφτηκε να το ακολουθήσει παρόλο που ο βασιλιάς Ογκάστους του είχε πει να μην πηγαίνει σε άγνωστα μέρη εκείνος το ακολούθησε.

Όταν μετά από λίγη ώρα το φως σταμάτησε να προχωράει ο κύριος Στρουμπουλούλης είχε χαθεί, δεν ήξερε που βρισκόταν και που να πάει. Ξαφνικά άκουσε έναν περίεργο θόρυβο μέσα από κάποιες δέντρα. Όταν πήγε πιο κοντά είδε μια μικρή γλυκούλα αρκουδίτσα η οποία μάλλον είχε χάσει την μανούλα του και το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει. Πάλι καλά όμως ο κύριος Στρουμπουλούλης είχε πάντα μαζί του την υπέροχη και θαυματουργή φλογέρα του. Σκέφτηκε λοιπόν να την χρησιμοποιήσει για να νανουρίσει την αρκουδίτσα για να μην κλαίει. Ο κύριος Στρουμπουούλης έπαιζε για αρκετούς ώρες όμως η μικρή αρκουδίτσα δεν έλεγε να σταματήσει. Η ώρα περνούσε και η αρκουδίτσα συνέχιζε να κλαίει ώσπου αχ ησυχία, ο κύριος Στρουμπουούλης άκουγε μόνο τον ελάχιστο θόρυβο του αέρα που χτυπούσε ελαφρώς τα φύλλα των δέντρων, επιτέλους θα μπορούσε να ξεκουραστεί λίγο.

Η ώρα περνούσαν και ο ήλιος έπεφτε το βράδυ ερχόταν και ο κύριος Στρουμπουούλης δεν ήξερε πως να πάει στο ζεστό κρεβάτι του στο παλάτι. Ο βασιλιάς Ογκάστους είχε αγχωθεί, έδωσε εντολή τότε να πάει όλος ο στρατός και να τον βρει τον αγαπούσε τόσο πολύ έτσι πήγε και εκείνος μαζί με όλον τον στρατό. Από την άλλη ο κύριος Στρουμπουούλης είχε ξαπλώσει στο μαλακό γρασίδι και προσπαθούσε να κοιμηθεί όταν άκουσε την μικρή αρκουδίτσα να κλαίει εκείνος προσπάθησε να την ηρέμησηξανά πάνε όμως εκείνη δεν σταματούσε. Ξαφνικά είδε δύο μεγάλα μάτια να έρχονται από το σκοτάδι στην αρχή σκέφτηκε να τρέξει μακριά όμως δεν το έκανε στην αρχή φώναξε οποιός κι αν είσαι φύγε μακριά από εδώ, και τότε εμφανίστηκε μια μεγάλη αλλά χαριτωμένη αρκούδα η μαμά της μικρής αρκουδίτσας εκείνη ευχαρίστησε τον κύριο Στρουμπουούλη που πρόσεχε την μικρή της κόρη και εκείνος έπαιξε ένα τραγούδι με την φλογέρα του για να πει αντίο.

Όταν ο κύριος Στρουμπουούλης έπαιξε το τραγούδι ο βασιλιάς Ογκάστους το άκουσε και κατάλαβε πως μόνο ο φίλος του έπαιζε τόσο όμορφα, τότε όλοι τους άρχισαν να φωναζουν το όνομα του. Μετά από λίγο αφού ο κύριος Στρουμπουούλης δεν απαντούσε ο βασιλιάς Ογκάστους ήταν έτοιμος να τα παρατήσει όταν μέσα από το δάσος εμφανίστηκε ο κύριος Στρουμπουούλης. Τότε ο βασιλιάς Ογκάστους έτρεξε για να τον πάρει αγκαλιά. Όταν πήγαν στο παλάτι ο κύριος Στρουμπουούλης το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ξαπλώσει στο ζεστό και μαλακό κρεβάτι του.

ΤΕΛΟΣ





Τίτλος: Η Χαμένη η κορώνα

Μία φορά και ένα καιρό ζούσε στο δάσος των θαυμάτων η νεράιδα εκεί που καθότανε και έπινε το τσαγάκι της εμφανίζεται ο κύριος παπαγάλος είπε η νεράιδα στον κύριο παπαγάλων.

- Γεια σας κύριε παπαγάλε ψάχνετε κάτι;
- Ναι Έχασα την κορώνα μου.
- Μα τι λέτε πολύ κακά νέα Μήπως θα θέλατε να σας βοηθήσω να τη βρούμε.
- Αν δεν σε βάζω σε κόπο βέβαια

Όπως σε έψαχνε Η νεράιδα και ο παπαγάλος την κορώνα έβλεπαν κάτι από μακριά να γυαλίζει . Έτσι έτρεξε .Η νεράιδα και ο παπαγάλος να πάνε να δούνε τι είναι ο κύριος παπαγάλος νόμιζε πως θα ήτανε ένα κολιέ εκεί η νεράιδα όμως πίστευε πως θα είναι η κολώνα .Ναι είχε δίκιο η νεράιδα η κορώνα ήτανε

Ο κύριος παπαγάλος βρήκε την κορώνα του μαζί με την νεράιδα κύριος παπαγάλος είπε την νεράιδα θέλεις να έρθει σήμερα στο σπίτι μου να φάμε βραδινό και να σε ευχαριστήσω . Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα

e- daskala mou

NTPITA



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Ο βασιλιάς της μουσικής μελωδίας.

Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα χωριό που το λέγαν Λαγοδούπολη, όπου οι κάτοικοι ήταν λαγοί. Ήταν ένα χωριό όχι πολύ μεγάλο, οι κάτοικοι ήταν φιλόξενοι, και όχι τόσο καλά οικονομικά. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να έχουν καλή σοδειά για να μπορούν να ζήσουν καλά το χειμώνα.

Κάπου εκεί ψηλά υπήρχε ένα παλάτι μέσα στο δάσος όπου βασιλιάς ήτανε ένας λαγός, που το λέγανε Πίτερ . Ήταν νέος, δεν είχε προλάβει να ζήσει την εφηβική του ηλικία και ο πατέρας του τον έβαλε νωρίς στο θρόνο. Ο Πίτερ δεν είχε φίλους ήταν μοναχικός και μελαγχολικός. Πίστευε ότι η ζωή του είναι πολύ βαρετή.

Μία μέρα καθώς ο Πίτερ καθότανε στο μπαλκόνι του και αγνάντευε το δάσος άκουσε μία μουσική από φλογέρα, και στη συνέχεια αντίκρισε ένα λαγό. Ο Βασιλιάς του πρότεινε να περάσει μέσα για να μιλήσουν. Ο λαγός του εξήγησε ότι κόντευε η μέρα της μουσικολογίας και για να πάει καλά η σοδιά έπρεπε όλοι οι λαγοί να ενώσουν τις μουσικές φλογέρες και τέλος θα κατέληγαν σε ένα μεγάλο γλέντι. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του τέτοια γλέντια. Ο λαγός απόρησε με τον ενθουσιασμό του και τον κάλεσε στο χωριό του.

Ο λαγός πήγε στο χωριό του και ετοίμασαν τα λαγοτραπέζια που θα υποδεχόντουσαν τον

e- daskala mou

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η Νεράιδα και ο παπαγάλος

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια μικρή ροζ νεράιδα που ζουσε σε ένα μακρινό νήσι της Καραϊβικής. Το όνομά της ήταν Μαρίκα και είχε ένα πανέμορφο χρυσό στέμα.

Μια μέρα που η Μαρίκα πήγε βόλτα με τις φίλες της, την Ευτέρπη και την Μπουμπου, ήρθε ένας πειρατής που τον έλεγαν Τζακ Σπάρου μαζί με τον παπαγάλο του τον Παντελή και έκλεψαν το στέμμα της Μαρίκας.

Όταν η Μαρίκα επέστρεψε και είδε πως λείπει το στέμμα της έβαλε τα κλάματα. Την άκουσε ο Παντελής που ήταν πολύ ευαίσθητος και πήρε το στέμμα κρυφά από τον Τζακ και το πήγε στην Μαρίκα.

Η Μαρίκα χάρηκε τόσο πολύ και κράτισε τον παπαγάλο.

ΕΛΕΝΗ Σ.

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η Νεράιδα και ο παπαγάλος

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια μικρή ροζ νεράιδα που ζουσε σε ένα μακρινό νησί της Καραϊβικής. Το όνομά της ήταν Μαρίκα και είχε ένα πανέμορφο χρυσό στέμμα.

Μια μέρα που η Μαρίκα πήγε βόλτα με τις φίλες της, την Ευτέρπη και την Μπουμπου, ήρθε ένας πειρατής που τον έλεγαν Τζακ Σπάρου μαζί με τον παπαγάλο του, τον Παντελή και έκλεψαν το στέμμα της Μαρίκας.

Όταν η Μαρίκα επέστρεψε και είδε πως λείπει το στέμμα της έβαλε τα κλάματα. Την άκουσε ο Παντελής που ήταν πολύ ευαίσθητος και πήρε το στέμμα κρυφά από τον Τζακ και το πήγε στην Μαρίκα.

Η Μαρίκα χάρηκε τόσο πολύ, που κράτησε τον παπαγάλο για πάντα κοντά της!

ΕΛΕΝΗ Σ.

e- daskala mou

LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η χαμένη κορώνα

Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς καλόκαρδος και ευγενικός που έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για τους υπηκόους του. Είχε όμως ένα ελάττωμα, ήταν λίγο ξεχασιάρης.

Μια μέρα αναστάτωσε όλο το παλάτι γιατί δεν μπορούσε να βρει την κορώνα του. Ήταν πολύ ανήσυχος και ζήτησε τη βοήθεια του παπαγάλου του, του Χούλιο. Ο Χούλιο αμέσως πήγε και βρήκε τη νεράιδα του βασιλείου και την παρακάλεσε να ψάξουν την κορώνα μαζί. Εκείνη ήρθε αμέσως.

Άρχισαν να ψάχνουν ένα ένα όλα τα δωμάτια του τεράστιου παλατιού και δεν την έβρισκαν πουθενά. Ρωτούσαν τους υπηρέτες αν την είχαν δει κάπου. Είχαν απογοητευτεί ώσπου θυμήθηκαν ότι είχαν αφήσει ένα δωμάτιο, κοίταξαν τότε ο ένας τον άλλο και έτρεξαν γρήγορα στο μπάνιο του βασιλιά. Εκεί πάνω στον νιπτήρα είδαν την αστραφτερή κορώνα. Την πήραν γρήγορα και πήγαν κατευθείαν στο βασιλιά να του την παραδώσουν.

Ο βασιλιάς τρελάθηκε από τη χαρά του και αποφάσισε να κάνει μια μικρή γιορτούλα για να τους ευχαριστήσει.

e- daskala mou

ΔΗΜΗΤΡΗΣ



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: Η φωτιά στο δάσος

Ήταν ο βασιλιάς Κόρο που ήταν χαμμένος στο δάσος. Περιπατώντας στο δάσος βρήκε μερικές πατούσες και αποφάσισε να τις ακολουθήσει. Ακολουθώντας τις βρήκε έναν λαγό που ονομαζόταν Φλογέρα. Ο Λαγός του είπε πως το δάσος είναι σχιχωμένο και σε 7 λεπτά θα καεί όλο. Βρήκαν μια αντίκα και μπήκαν μέσα. Καθώς άρχισαν να την οδηγούν έσπασε το δεξί λάστιχο με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί 😞.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

e- daskala mou



LIVEWORKSHEETS



Τίτλος: ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΦΙΛΙΑ

Πριν πολλά χρόνια σε μια χώρα μακρινή ζούσε ένας καλόκαρδος ιππότης, που ήταν πολύ αγαπητός σε όλους τους κατοίκους του Βασιλείου. Ο ιππότης αυτός είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα. Μπορούσε να καταλαβαίνει τα ζώα του δάσους και συχνά περνούσε πολύ καιρό μόνος του μέσα στο δάσος φροντίζοντας τα. Ο καλύτερος του φίλος ήταν ένας κοκκινολαίμης. Μάλιστα πολλές φορές οι κάτοικοι έβλεπαν τον κοκκινολαίμη να πετά κάθε απόγευμα μέχρι το παράθυρο του ιππότη. Οι δυο τους ήταν αχώριστοι.

Μια μέρα όμως οι κάτοικοι άκουσαν τον κοκκινολαίμη να φωνάζει. Έτρεξαν να δουν τι συνέβη και έμαθαν ότι ο ιππότης είχε πέσει βαριά άρρωστος. Ο κοκκινολαίμης δεν είχε λείψει από το πλευρό του καθόλου. Οι γιατροί δεν ήξεραν τι να κάνουν για να σώσουν τον ιππότη. Έλεγαν ότι αν δε βρουν γρήγορα λύση τότε ο ιππότης θα πέθαινε.

Τότε ο κοκκινολαίμης σκέφτηκε να ρωτήσει τη σοφή κουκουβάγια που ζει βαθιά μέσα στο δάσος. Πέταξε λοιπόν μέσα στο σκοτεινό δάσος και αφού την βρήκε της είπε τι είχε συμβεί. Η κουκουβάγια του απάντησε ότι μόνο το μαγικό φίλτρο θα μπορούσε να σώσει τον ιππότη. Αλλά το μαγικό φίλτρο το φρουρούσε ένας μεγάλος δράκος. Ο κοκκινολαίμης δεν δίστασε και πέταξε για να βρει το δράκο. Πράγματι ο δράκος ήταν τεράστιος και άγριος. Όμως ο κοκκινολαίμης με θάρρος του είπε τι ήθελε.

Ο δράκος παραξενεύτηκε που ένα ζώο ήθελε να σώσει τη ζωή ενός ανθρώπου μιας και οι άνθρωποι σκοτώνουν τα ζώα και δεν τα αγαπούν. Όμως ο κοκκινολαίμης του μίλησε για το φίλο του τον ιππότη και για το πόσο είχε βοηθήσει ο ιππότης όλα τα ζώα του δάσους όταν τον χρειάζονταν. Ο δράκος συγκινήθηκε από την ιστορία, και του έδωσε το μαγικό φίλτρο. Ο κοκκινολαίμης το πήρε και πέταξε αμέσως κοντά στον αγαπημένο του φίλο. Κατάφερε και έφτασε έγκαιρα, ώστε να σώσει τον ιππότη. Ο ιππότης μόλις συνήλθε τον ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του. Οι κάτοικοι μόλις έμαθαν τι είχε συμβεί, χάρηκαν πάρα πολύ και κατάλαβαν ότι όλα τα ζώα είναι τελικά οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου.

e- daskala mou

ΣΟΦΟΚΛΗΣ





Τίτλος: Το μυστικό ενός ανίκητου στρατού

Μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ένα μεγάλο και ξακουστό για τον πλούτο του βασίλειο. Για τον λόγο αυτό δεχόταν συχνά επιθέσεις από τα γύρω βασίλεια. Ο βασιλιάς είχε συνάξει τους πιο ικανούς, δυνατούς και έμπιστους ιππότες και είχε καταφέρει έτσι να φτιάξει έναν ανίκητο στρατό. Αρχηγός αυτού του στρατού δεν ήταν άλλος από τον... κοκκινολαίμη και το μικρό κ δεν είναι τυπογραφικό λάθος, καθώς δεν πρόκειται για ένα όνομα ανθρώπου αλλά για το γνωστό πουλί!

Η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά όταν μία μοιραία μέρα στον ιππότη μας είχε έρθει μία λιγούρα και αποφάσισε-μιάς και του άρεσε η μαγειρική-να πάει στην κουζίνα του παλατιού να φτιάξει μία τάρτα. Όμως μπέρδεψε το baking-powder με το magical-powder ένα μαγικό φίλτρο που είχε ξεχάσει ο μάγος του παλατιού στην κουζίνα. Έτσι ο ιππότης μας που φορούσε πάντα ένα κόκκινο φουλάρι στον λαιμό και του άρεσε να τραγουδάει μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε έναν κοκκινολαίμη!

Αμέσως έτρεξε ή πιο σωστά πέταξε στον βασιλιά να του εξηγήσει τι είχε γίνει. Ο βασιλιάς δεν πίστευε ούτε στα μάτια του ούτε στα αυτιά του: πώς είναι δυνατόν ένα πουλί να του μιλάει! Όταν όμως του τραγούδησε το αγαπημένο του τραγούδι, που λίγοι το ήξεραν, τότε πείστηκε. Ο κοκκινολαίμης υποσχέθηκε πως θα ήταν ακόμα καλύτερος ιππότης. Έτσι λοιπόν παρήγγειλε μία πανοπλία σε νούμερο XXS και συνέχισε να μάχεται. Το δυνατότερο όπλο του ήταν το τραγούδι του! Εκεί στην αναμπουμπούλα της μάχης ξεκινούσε το μελωδικό τραγούδι του και οι αντίπαλοι πολεμιστές μαγεμένοι έπεφταν σε έναν γλυκό ύπνο! Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ο στρατός του κοκκινολαίμη κέρδιζε συνέχεια! Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!

Υστερόγραφο: Μην το πείτε σε κανέναν.

e- daskala mou

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ





Τίτλος: Ο δύσκολος λαγός!!!

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που ονομαζόταν Μίδας και λάτρευε το χρυσάφι απο μπισκότα. Ο Μίδας είχε έναν μεγάλο κήπο με λαχανικά με γύση μπισκότα και λουλούδια που μύριζαν μπισκότα. Μετά απο λίγο καιρό ήρθε ένας λαγός και κάθε βράδυ πήγαινε κρυφά και έπερνε όλα τα λαχανικά φτιαγμένα απο μπισκότα του βασιλιά.

Την επόμενη μέρα ο βασιλιάς Μίδας έγινε έξαλος και είπε: Ως εδω θα τον κανονίσω αυτον το λαγό.

Ο βασιλιάς πήγε στο δάσος απο μπισκόταγια να βρεί έναν λαγό που είταν κορίτσι για να ερωτευτή ο λαγός και να φύγει μακριά απο τον κήπο του. Το επόμενο βράδυ ο βασιλιάς έβγαλε το λαγό που είταν κορίτσι βγεικε έξω και η λαγουδίνα προσπάθησε να τον απομακρίνη απο τον κήπο όμως δεν τα κατάφερε και η λαγουδίνα άρχησε και αυτή να πέρνει τα λαχανικά με γεύση μπισκότα του κήπου.

Ο βασιλιάς βρήκε μια φλογέρα που είχε την μελοδία των μπισκότων που κάνουν <<κρατσ>> και το πήρε ο βασιλιάς για να ξεγελάσει τους λαγούς. Την νύχτα πήγε κοντά στους λαγούς και άρχισε να παίζει την φλογέρα <<κρατσ κρατσ>> άκουγαν η λαγοί και τον ακουλούθησαν και ο βασιλιάς τους πήγε μακριά και δεν ξαναγύρισαν ζήσαμε εμεις καλά και αυτή μπισκοτένια!!!

e- daskala mou

EMILI





Τίτλος: Ο Βασιλιάς ΔενΜπορείς

Ο Βασιλιάς "ΔενΜπορείς" είναι ένας τεράστιος γίγαντας. Φοράει την κορώνα του, αρπάζει το σκήπτρο του και μπαίνει στο μυαλό όλων των παιδιών και τα φοβίζει με τα τεράστια χέρια του, το τρομακτικό μουστάκι του και την απείσια φωνή του. Μόνο αυτά μπορούν να ακούσουν τη φωνή του.

Κάθε φορά που διαβάζουν για το τεστ της γλώσσας, έρχεται στο κεφάλι τους και φωνάζει "Δεν μπορείς!". Κάθε φορά που έχουν δύσκολες μαθηματικές εξισώσεις εμφανίζεται μέσα στη νύχτα και φωνάζει "Δεν μπορείς!". Κάθε φορά που αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τους μια κακή συνήθεια, έρχεται με την πιο φρικτή φωνή του και φωνάζει "Δεν μπορείς!".

Όμως αυτός ο γίγαντας-Βασιλιάς δεν ξέρει ότι πίσω του ακολουθεί ένας μικρός λαγός που παίζει ένα ήρεμο τραγουδάκι στη φλογέρα του, που μόνο τα παιδιά μπορούν να ακούσουν. Κάθε φορά που ο ΔενΜπορείς αναλαμβάνει δράση, το μικρό λαγουδάκι ξετρυπώνει, παίζει το τραγουδάκι του και κάνει τα παιδιά να γελάνε και να μην του δίνουν σημασία. Το μόνο που σκέφτονται μετά είναι: "αλήθεια τώρα, Νομίζεις ότι θα σε πάρουμε στα σοβαρά;"

Ο ΔενΜπορείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί δεν τα καταφέρνει να τους τρομοκρατήσει, γιατί δεν τον πιστεύει κανείς. Τότε αγχώνεται, τρελαίνεται, του γυρίζει το μυαλό και ψάχνει να βρει κάποιο άλλο παιδί να το τρομοκρατήσει. Όμως, το λαγουδάκι είναι εκεί και τον ακολουθεί...

EBELINA

e- daskala mou

