



## Στην Δρακοχώρα με τον Άγιο Βασίλη



Μια φορά και ένα καιρό πριν πολλά χρόνια ένας βασιλιάς στην ονειροχώρα ήταν φίλος με τον Άγιο Βασίλη. Οι δύο τους συνήθιζαν να παίζουν συχνά τάβλι στο παλάτι κουβεντιάζοντας μεταξύ τους. Μια μέρα εκεί που έπαιζαν ο βασιλιάς ρώτησε τον Άγιο Βασίλη αν κάποιο παιδί του είχε γητήσει ποτέ κάτι περίεργο. Ο Άγιος Βασίλης σκέφτηκε τότε και μετά είπε στο βασιλιά ότι πράγματι υπήρξε ένα παιδί που του είχε γητήσει κάποτε ένα αβγό δράκου! Ο βασιλιάς γήτησε από τον Άγιο Βασίλη να του διηγηθεί την ιστορία και ο Άγιος Βασίλης δέχτηκε και άρχισε να διηγείται...

'Ηταν πριν πολλά χρόνια όταν ένα εξωτικό τον ενημέρωσε ότι ένα παιδί γητούσε στο γράμμα του ένα αβγό από δράκο! Ο Άγιος Βασίλης παραξενεύτηκε με αυτό που γητούσε το παιδί αλλά δε του πήγανε η





καρδιά να του αρνηθεί. Όμως στο χωριό του Άγιου Βασίλη δεν υπήρχε κάποιος δράκος. Μετά από πολύ ψάξιμο βρήκε την δρακοχώρα. Αυτή βρισκόταν στην άλλη άκρη της γης μέσα σε έρημους. Τότε έδωσε εντολή στα ξωτικά να ετοιμάσουν το έλκηθρο του, για το ταξίδι που ήταν πολύ κουραστικό!

Όταν έφτασε πήγε στο βασιλιά της Δρακοχώρας. Στα χέρια του κρατούσε μια τεράστια τούρτα σοκολάτας! Καθώς ήξερε ότι οι δράκοι τρελαίνονταν για τη σοκολάτα. Αφού την πρόσφερε στο βασιλιά του γήτησε αν μπορεί να του δώσει ένα από τα αβγά των δράκων. Ο βασιλιάς όμως νευρίασε πάρα πολύ και άρχισε να βγάζει φωτιές από το στόμα του!



Διέταξε τους φρουρούς να κλείσουν στη φυλακή τον Άγιο Βασίλη. Κι ενώ ήταν πολύ στεναχωρημένος ο Άγιος Βασίλης εμφανίστηκαν μπροστά του τρία ποντικάκια που κρατούσαν ένα σακουλάκι με χρυσόσκονη!





Τα ποντικάκια είπαν στον Άγιο Βασίλη ότι θα του βοηθήσουν, γιατί η χρυσόσκονη θα του κάνει αόρατο! Πράγματι τα κατάφεραν. Έτοιμος πλέον ο Άγιος Βασίλης εποίμαζε το έλκηθρο του για να φύγει, αλλά και λυπημένος που δεν κατάφερε να εκπληρώσει την επιθυμία του παιδιού.



Τότε τον πλησίασε ένας χαμογελαστός δράκος (Ράστι το όνομά του) και του είπε ότι θα του βοηθήσει. Του είπε ότι δεν γινόταν να του δώσει ένα από τα αβγά των δράκων, αλλά ένα φυτό που έκανε θαύματα σε όποιον το έτρωγε και θεραπευόταν αμέσως. Ο Άγιος Βασίλης το δέχτηκε με χαρά, και προσκάλεσε τον Ράστι να πάει μαζί του. Ο χαμογελαστός δράκος δέχτηκε γιατί ποτέ δεν είχε φύγει από τη Δρακοχώρα. Εντυπωσιάστηκε από αυτά που έβλεπε στο δρόμο.





Φτάνοντας στο σπίτι του Άγιου Βασίλη κάθισαν να φάνε όλοι μαζί με τα ξωτικά. Ο Ράστι βλέποντας στεναχωρημένο τον Άγιο Βασίλη γιατί δεν θα εκπλήρωνε την επιθυμία του παιδιού, του είπε ότι θα μπορούσαν να πάνε μαζί. Έτσι θα έβλεπε το παιδί από κοντά ένα δράκο! Την παραμονή των Χριστουγέννων ξεκίνησαν για το σπίτι του παιδιού.

Ο φίλος του Άγιου Βασίλη, ο βασιλιάς, μόλις άκουσε όλη τη απίστευτη ιστορία, είπε ότι ευχόταν να ήταν και αυτός εκεί να πάρει μέρος σε αυτή την περιπέτεια!

**ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΖΑΧΟΣ**

