

Η Ζαχαρένια, το χωριό των γλυκίων  
κι ο κουραμπιές, που δεν πίστευε στα Χριστούγεννα  
(ΖΑΧΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ)





Μια φορά κι έναν καιρό πριν από πολλά χρόνια σε μια χώρα μακρινή υπήρχε ένα μικρό χωριό η "Ζαχαρένια".

Σε αυτή ζούσαν μόνο γλυκά! Μελομακάρονα, δίπλες, σοκολατάκια! Κάθε λογής γιορτινό γλυκό, που μπορείτε να φανταστείτε!

Όλα τα γλυκά δούλευαν πολύ σκληρά και προετοιμάζονταν όλο το χρόνο για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όλα έπρεπε να είναι τέλεια και να μην πάει τίποτα στραβά.

Μια μέρα στη "Ζαχαρένια" έφτασε ένα περίεργο γλυκό.

Ήταν ντυμένο απλά και δεν είχε κανένα στολίδι πάνω του. Όλοι απόρησαν όταν το είδαν. Το ρώτησαν ποιος ήταν και τι ήθελε. Το γλυκό τους είπε ότι ήταν ο «Κουραμπιές» και είχε έρθει για να ζητήσει δουλειά για να μπορέσει να ζήσει την οικογένεια του!



Ένα πρόβλημα είχε μόνο ο νεοφερμένος! Δεν πίστευε στα Χριστούγεννα!

Κανένα από τα άλλα γλυκά δεν ήθελε να του δώσει δουλειά. Τελικά τον λυπήθηκε ένα γέρικο μελομακάρονο που τον πήρε για να του καθαρίζει τα καρύδια. Ο "Κουραμπιές" χάρηκε πάρα πολύ και προσπάθησε πολύ να γίνει ο πιο καλός βοηθός!

Δεν είχε περάσει ούτε μια βδομάδα στη δουλειά όταν ξαφνικά ακούστηκαν φωνές έξω στο δρόμο και όλοι έτρεξαν προς την κεντρική πλατεία. Βγήκε και ο "Κουραμπιές" για να δει τι συμβαίνει. Όλα τα γλυκά ήταν απελπισμένα! Κάποιος είχε κλέψει τη ζάχαρη και οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησίαζαν. Τι θα έκαναν;



Ο "Κουραμπιές" τότε σκέφτηκε να πάει στο χωριό του Άγιου Βασίλη και να του ζητήσει λίγη από τη μαγική του σκόνη. Έτσι ξεκίνησε το άλλο πρωί χωρίς να πει σε κανένα τίποτα. Όταν έφτασε εξήγησε στον Άγιο Βασίλη τι είχε συμβεί και του ζήτησε τη μαγική του σκόνη. Ο Άγιος Βασίλης του είπε ότι θα τον βοηθούσε αν κατάφερνε και άνοιγε ένα μικρό μπαουλάκι που είχε πάνω στη βιβλιοθήκη του. Ο "Κουραμπιές" προσπαθούσε και προσπαθούσε να το ανοίξει αλλά πουθενά δεν υπήρχε κάποιο άνοιγμα.



Ο Άγιος Βασίλης του είχε πει ότι το μπαουλάκι θα ανοίξει μόνο σε όποιον πραγματικά καταλαβαίνει το νόημα των Χριστουγέννων.

Ο "Κουραμπιές", που δεν πίστευε στα Χριστούγεννα δεν μπορούσε να καταλάβει πώς θα μπορούσε να βοηθήσει! Καθόταν προβληματισμένος και λυπόταν που μέρες γιορτινές τα γλυκά, οι φίλοι του, θα ήταν δυστυχισμένα.

Τότε ξαφνικά το μπαουλάκι άνοιξε! Ο Άγιος Βασίλης πλησίασε τον "Κουραμπιέ" και του είπε ότι η «ΑΓΑΠΗ» είναι το πραγματικό νόημα των γιορτών.

Του είπε ακόμα ότι τα συναισθήματά του για τους φίλους του έκαναν το θαύμα και άνοιξε το μπαουλάκι!

Έτσι σώθηκαν οι γιορτές στην «Ζαχαρένια» !

Όταν ο «Κουραμπιές» επέστρεψε κοντά στους φίλους του όλοι έτρεξαν να τον υποδεχτούν. Είχαν μάθει τι είχε κάνει για αυτούς ! «Από σήμερα και πέρα», του είπαν «θα γίνεις το τιμώμενο γλυκό των Χριστουγέννων! Εσύ και το μελομακάρονο!»

Από τότε ο "Κουραμπιές" δεν έφυγε ποτέ από τη "Ζαχαρένια" και οι καμινάδες του χωριού έβγαζαν πάντοτε καρδιές για καπνό!

Παντού υπήρχε ΑΓΑΠΗ!!!!!!!



Καλές γιορτές!!