

# Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΟΧΩΡΙ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Ελένη Σαραφαντώνη)



# Παραμύθι... μύθι... μύθι το κουνί και το ρεβίθι...

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια οικογένεια πολικών αρκούδων. Ο μπαμπάς αρκούδος Τζακ, η μαμά αρκούδα, Τζένη και η μικρή τους αρκουδίτσα, η Τζάσμην.

Η μικρή Τζάσμην ήταν πολύ στεναχωρημένη αυτά τα Χριστούγεννα! Πέρσι την ημέρα που μάζευαν τα στολίδια, η Τζάσμην σκόνταψε και έσπασε το αστέρι από το δέντρο. Έτσι φέτος δεν είχε το δέντρο της αστέρι. Γι'αυτό ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη να της φέρει ένα λαμπερό αστέρι για το δέντρο.





Η μικρή πολική αρκουδίτσα ζούσε σε ένα χωριό στο βόρειο πόλο. Το χωριό αυτό το λέγανε Αρκουδοχώρι γιατί εκεί κατοικούσαν μόνο αρκούδες. Ήταν ένα πανέμορφο , κάτασπρο χιονισμένο χωριό. Εκεί όλα ήταν φτιαγμένα από πάγο. Τα δέντρα, τα σπίτια, οι πλατείες ,ακόμα και τα μικρά λουλουδάκια. Το χωριό αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό.

Λίγο πιο πέρα σε ένα άλλο χωριό ο Άγιος Βασίλης ετοίμαζε τον πελώριο σάκο του με τα δώρα . Μέσα έβαλε και το λαμπερό αστέρι της Τζάσμην.

Ξαφνικά θυμήθηκε όμως ότι δεν μπορούσε να βγει από το νομό. Γενικότερα δε μπορούσε να βγει από το σπίτι γιατί υπήρχε κίνδυνος να κολλήσει κορονοϊό. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο στην ηλικία του. Έτσι θα έμεναν όλοι χωρίς δώρα και η αρκουδίτσα χωρίς αστέρι.



Όσο ο Άγιος Βασίλης σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να μοιράσει τα δώρα , εμφανίστηκε μπροστά του μια μικρή ροζ νεράιδα. Προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Άγιο Βασίλη και να μοιράσει αυτή τα δώρα.

Το μόνο πρόβλημα ήταν πως δεν είχε δίπλωμα για να οδηγήσει το έλκηθρο. Έτσι σκέφτηκε να μικρύνει πολύ το σάκο για να μπορέσει να τον σηκώσει χωρίς το έλκηθρο.

Όταν όλα ετοιμάστηκαν άρχισε να μοιράζει τα δώρα!

Κάποτε έφτασε στο σπίτι της αρκουδίτσας. Έβγαλε το αστέρι, το μεγάλωσε με το ραβδί της και το πασπάλισε με μαγική χρυσόσκονη. Το τοποθέτησε στο δέντρο και συνέχισε τη δουλειά της.



Με τον ίδιο τρόπο μοίρασε και τα υπόλοιπα δώρα σε όλα τα παιδιά της γης!

Έτσι η χαρά μπήκε σε κάθε σπίτι! Κι ας ήταν τα Χριστούγεννα αλλιώςτικα χωρίς τον Άγιο Βασίλη!

Πολλές φορές για να είμαστε όλοι χαρούμενοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα!