

ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΑΣΤΕΡΙ

ΕΜΙΛΙ ΜΑΡΓΚΕΓΚΑ



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία αρκουδίτσα που την έλεγαν Χιονονιφάδα. Ζούσε μαζί με την αρκουδοοικογένειά της στο Αρκουδοχώρι. Μια πανέμορφη πολιτεία γεμάτη με σπίτια, μαγαζιά, ξενοδοχεία...

Ζούσαν όλοι μαζί στο όμορφο σπίτι τους και η χαρά τους ήτανε κάθε Χριστούγεννα να τα στολίζουν όλα! Με πολλά λαμπερά στολίδια, καμπανούλες και φωτάκια στολίζανε όλο το σπίτι και το ψηλό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους!

Φέτος όμως έλειπε κάτι πολύ σημαντικό! Το αστέρι, που μπαίνει στην κορυφή του δέντρου!



-Να πάρουμε ένα αστέρι από τον ουρανό, είπε η Χιονονιφάδα!

- Τι λες παιδί μου, είπε η μητέρα της! Ένα αστέρι με γκλίτερ μας είναι αρκετό!

Η Χιονονιφάδα δεν της απάντησε! Ήδη όμως προετοίμαζε κρυφά το σχέδιό της!

Πάω για ύπνο, είπε η Χιονονιφάδα και πήγε στο δωμάτιό της.

- Καληνύχτα, Χιονονιφάδα, απάντησε η μητέρα της.

Μόνη στο δωμάτιό της, έγραψε στα γρήγορα ένα γράμμα και έπεσε για ύπνο. Και την επόμενη κιόλας μέρα έφυγε με το σκουτεράκι της να πάει στο βόρειο πόλο.



Έφτασε λίγο πριν τη δύση. Αποφάσισε να περάσει εκεί έξω στο χιόνι το βράδυ της και άναψε μια φωτιά για να ζεσταθεί.

Για καλή της τύχη είδε τη φωτιά ο Άγιος Βασίλης που περνούσε τυχαία από εκεί.

- Τι θέλει Χριστουγεννιάτικα, έξω στο κρύο, μόνη της, μια αρκουδίτσα, της είπε!

- Άι Βασίλη εσένα έψαχνα, είπε σχεδόν φωνάζοντας από τη χαρά της η αρκουδίτσα! Θέλω να μου δώσεις ένα μεγάλο λαμπερό αστέρι για το δέντρο μας!

- Έλα μαζί μου, της είπε ο Άγιος Βασίλης και την πήγε στο σπίτι του.



Στο σπίτι του Άγιου Βασίλη η Χιονονιφάδα γνώρισε τα ξωτικά που ήταν βοηθοί του. Γνώρισε τον Τζακ, τη Βιολέτα, τον Ντας και τον Κοντορεβιθούλη. Αυτό το τελευταίο ξωτικό δεν συμπάθησε πολύ την Χιονονιφάδα. Έτσι όταν ο Άγιος Βασίλης της έδωσε το πιο λαμπερό του αστέρι ο Κοντορεβιθούλης το άρπαξε από τα χέρια της και προσπάθησε να το εξαφανίσει.

Την κατάσταση την έσωσε μια μικρή νεράιδα που μπήκε ανάμεσά τους. Έπιασε τον Κοντορεβιθούλη, τον έβαλε τιμωρία και έδωσε το αστέρι στην αρκουδίτσα!

Και για να μην στενοχωριέται της υποσχέθηκε να την πάει η ίδια στο σπίτι της.

Στην στιγμή οι δυο τους βρέθηκαν στο Αρκουδοχώρι.



Μάλιστα η νεράιδα τη βοήθησε να βάλει μόνη της το αστέρι στην κορυφή του δέντρου.

Ευτυχώς κανένας δεν κατάλαβε την απουσία της και γι αυτό και δεν την μάλωσαν.

Χαρούμενοι όλοι με το λαμπερό αστέρι τους πέρασαν τις πιο όμορφες γιορτές.

