

Ένας Δράκος στην Καισαρεία

Μια φορά κι έναν καιρό, στην πολύ μακρινή Καισαρεία κατοικούσε ο Άγιος Βασίλης. Μία μέρα δέχτηκε ένα χράμα από τον βασιλιά Ερμόλαο του Μαγεμένου Δάσους.

Αναρωτήθηκε γιατί του έστειλε τόσο νωρίς χράμα, αλλά όταν το άνοιξε είδε ότι τον προσκαλούσε σε δείπνο. Ο Άγιος Βασίλης χωρίς να χάσει ευκαιρία πήρε το δρόμο για το Μαγεμένο Δάσος.



Το Μαγεμένο Δάσος δεν ήταν ακριβώς μία πόλη ή ένα χωριό ήταν ένα πανέμορφο δάσος, που μέσα σε αυτό βρισκόταν το παλάτι του βασιλιά. Γύρω γύρω από το παλάτι υπήρχε μία όμορφη μικρή πόλη, ανάμεσα στο καταπράσινο τοπίο. Από το δάσος αυτό πήρε και το όνομά της.

Όταν έφτασε ο Άγιος Βασίλης στην πόλη του βασιλιά και μπήκε στο παλάτι, είδε τον βασιλιά Ερμόλαο μαζί με την σύζυγό του, βασίλισσα Σοφία και τον γιο τους Δομίνικο να του περιμένουν.

Αφού τον περιποιήθηκαν του ζήτησαν —ή τον διέταξαν;— να μην πάει σε κανένα παιδί δώρο φέτος, μόνο στον πρίγκιπα Δομίνικο. Ο Άγιος Βασίλειος απάντησε με θυμό ένα «ΠΟΤΕ» και έφυγε χρήσορα για το χωρίο του.

Την επόμενη μέρα καθόταν και συζητούσε όσα του συνέβησαν μαζί με τα δίδυμα ζωτικά τον Καρυδάκη και τον

Καρυδούλη. Ξαφνιάστηκαν όταν είδαν έναν δράκο να πετάει πάνω από τα κεφάλια τους. Δράκος στην Καισαρεία από κι ως πού; Ποτέ τους δεν είδαν να τριχυρνάει εκεί γύρω δράκος!



Στην αρχή δεν πρόσεξαν τον Λάρη, που ήταν μέσα σε ένα κλουβί. Ο Λάρη ήταν το μικρό σπουργιτάκι που είχε πάντα μαζί του ο Άγιος Βασίλης όταν ήθελε να κάνει πιο όμορφο το έλκηθρο του. Ήταν πολύ αποτελεσματικό το σπουργιτάκι όταν έπρεπε να πει στους τάρανδους να πετάζουν πιο όμορφα την χριστουγεννιάτικη περίοδο. Χωρίς το Λάρη θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο του Άγιου Βασίλη.

Στο μεταξύ ο δράκος πήρε και φυλάκισε τον Λάρη σε ένα υπόγειο. Τον έκλεισε εκεί για να τον εμποδίσει να πετάξει και να το σκάσει. Κλεισμένος στο υπόγειο ο Λάρη μια μέρα που ο δράκος έλειπε είδε δύο ποντικάκια να κρατάνε ένα μικρό πουγκί. Τα ποντικάκια ήταν τα δίδυμα ξωτικά ο Καρυδάκης και ο Καρυδούλης που ήταν μεταμορφωμένα. Τα ξωτικά άνοιξαν το πουγκί και αμέσως η πόρτα του κλουβιού άνοιξε και κατάφεραν να το σκάσουν πριν χυρίσει ο δράκος.

Μετά από αρκετές ημέρες ήταν επιτέλους η μεγάλη βραδιά!

Ήρθαν τα Χριστούγεννα!

Πήραν όλοι δώρα εκτός από τον πρίγκιπα Δομίνικο.

Παρόλο που όλοι ήξεραν ότι ο βασιλιάς είχε βάλει τον δράκο να πιάσει τον Λάρη, παραξενεύτηκαν όταν έμαθαν ότι ο

βασιλιάς αποφάσισε να διώξει από το παλάτι το γλο και τη βασίλισσα Σοφία.

Όπως αποδείχτηκε αρχότερα η βασίλισσα και ο γλος της είχαν πείσει το βασιλιά να εμποδίσει τον Άγιο Βασίλη να μοιράσει τα δώρα του. Ο βασιλιάς όμως μετάνιωσε για ότι έκανε και αποφάσισε να τους τιμωρήσει που τον επηρέασαν. Ζήτησε ακόμα και συγχρώμη από τον Άγιο Βασίλη.



Ο Άγιος Βασίλης όμως θέλει όλον τον κόσμο χαρούμενο τα Χριστούγεννα! Γι αυτό πήγε και βρήκε την βασίλισσα και τον Δομίνικο και τους γύρισε στο παλάτι. Έτσι πήραν όλοι το δώρο τους για τις γιορτές.

ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΔΙΝΟΥ