

Το σπουργιτάκι, το δώρο του Άγιου Βασίλη (ΔΑΦΝΗ ΒΑΪΚΟΥ)



Μια φορά κι έναν καιρό ... έναν όχι και πολύ κρύο χειμώνα ο Άγιος Βασίλης ετοιμαζόταν για το βράδυ των Χριστουγέννων. Η γυναίκα του μέσα στο άγχος ετοίμαζε τα ρούχα του για την μεγάλη βραδιά. Από την άλλη τα ξωτικά μες την χαρά τραγουδούσα και έφτιαχναν δώρα. Όλοι όμως απορούσαν για ένα πολύ παράξενο δώρο. Ήταν ένα σπουργίτι ένα μικρό σπουργίτι. «Μα ποιος θα ήθελε για τα Χριστούγεννα ένα σπουργίτι;» έλεγαν συνέχεια.



Έλα όμως που δεν το ήθελε ένα συνηθισμένο παιδί.
Το ήθελε ένα πριγκιπόπουλο! Και όχι ένα συνηθισμένο πριγκιπόπουλο, το πριγκιπόπουλο που ζούσε στο πιο όμορφο παλάτι του κόσμου που ήταν στην «ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΧΩΡΑ» ή όπως την λένε μερικοί «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΧΩΡΑ».

Εκεί ζούσαν οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι! Ήταν γεμάτοι με πολύχρωμα λουλούδια, ζωάκια που μόνο στην φαντασία σου μπορούσες να δεις και άλλα πολλά, που μόνο στη χώρα αυτή μπορούσες να συναντήσεις!

ΔΡΑΚΟΣ



Athina Petouli illustration

Έρθε το βράδυ των Χριστουγέννων και ο Άγιος Βασίλης έφυγε με τα ζωτικά για να πάει να μοιράσει τα δώρα. Άφησε τελευταίο το πριγκιπόπουλο για να μπορεί να δει καλύτερα το μέρος χωρίς να αγχώνετε μην αργήσει. Αφού όμως υπήρχαν ζώα που μόνο στην φαντασία σου μπορούσες να δεις αυτό δεν βγήκε σε καλό για τον Άγιο Βασίλη.

Ένας δράκος είδε τον Άγιο Βασίλη με το δώρο το αγοριού και το ζήλεψε. Πλησίασε τον Άγιο Βασίλη φιλικά και μόλις έφτασε κοντά του πήρε το κλουβί με το σπουργίτι και άρχισε να πετάει σαν τρελός. Ο Άγιος Βασίλης άρχισε να φωνάζει και πετάει με το έλκηθρό του από πίσω του.



Όπως φώναζε ο Άγιος Βασίλης ξύπνησε το πριγκιπόπουλο. Το αγόρι άνοιξε το παράθυρο και είδε τον Άγιο Βασίλη να πετάει γρήγορα. Όταν τον είδε έβαλε γρήγορα το μπουφάν πήρε τα δύο χάμστερ του και πήδηξε στο έλκηθρο την ώρα που περνούσε κοντά από το παράθυρο. Όταν τον είδε ο Άγιος Βασίλης τρόμαξε και τον ρώτησε:

- Πως μπήκες εσύ μέσα στο έλκηθρο;
- Να όταν περνούσες κοντά μου πήδηξα, απάντησε το παιδί τρομαγμένο.
- Τέλος πάντων, είπε ο Άγιος Βασίλης, ο δράκος πήρε το δώρο σου και δεν ξέρω τι να κάνω;
- - Ξέρω εγώ, λέει χαρούμενο το παιδί. Υπάρχουνε πολλοί ζηλιάρηδες δράκοι εδώ και γι' αυτό έχουμε όλοι μία μαγική χρυσόσκονη που κοιμίζει αυτούς τους δράκους.
- Την έχεις μαζί σου;
- Πάντα!
- Ωραία, είναι και τα χάμστερ σου μαγικά;
- Και βέβαια είμαστε, όλοι εδώ πέρα είμαστε, είπαν τα ποντικάκια με μια φωνή!
- Τέλεια, θέλω την βοήθεια όλων σας, είπε ο Άγιος Βασίλης!
- Πες μας μόνο τι θέλεις, είπαν όλοι μαζί.

Ο Άγιος Βασίλης τους συντόνισε όλους μεμιάς.

- Εσύ, δώσε μου την χρυσόσκονη!
 - Εσείς, κρατήστε τις δύο γωνίες.
 - Εσάς , θα σας κρατήσουμε ανάποδα για να ρίξετε την χρυσόσκονη...
- Όλα πήγαν τέλεια!

Όλοι πήραν το δώρο τους!. Στο τέλος ο Άγιος Βασίλης έριξε την ελάχιστη χρυσόσκονη που είχε περισσέψει πάνω σε όσους τον βοήθησαν και όλοι τα ξέχασαν όλα!

Την επόμενη μέρα το παιδί ξύπνησε χαρούμενο για να πάει να δει το δώρο του αλλά κατά βάθος ήξερε ότι κάτι είχε γίνει εκείνο το βράδυ αλλά δεν ήξερε τι .Όταν ξύπνησε και ο Άγιος Βασίλης του ήρθε αναλαμπή ότι ξέχασε να κάνει να μάγια του στα χάμστερ. Και τώρα καταλαβαίνετε πως έμαθε το παιδί την αλήθεια !!!!!!!!!!!!!!!

Γι' αυτό μην προσπαθήσετε ποτέ να πιάσετε στα πράσα τον Άγιο Βασίλη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Καλές γιορτές!!