

Αλεξάνδρα - Νικολέττα Γογγάκη

Το ταξίδι

ΤΟΥ

Άη Βασίλη



**Διατίθεται Ελεύθερα για δημοσίευση στο
διαδίκτυο.**



**Η φωτογραφία του εξωφύλλου ανήκει στην
Dids, Iași, Romania. Πηγή: Pixels**

Το Pexels παρέχει υψηλής ποιότητας και εντελώς δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άδεια χρήσης Pexels. Όλες οι φωτογραφίες έχουν επισημανθεί σωστά με ετικέτες και μπορείτε να τις αναζητήσετε, αλλά και να τις εντοπίσετε εύκολα μέσω των σελίδων εντοπισμού. Τον Νοέμβριο του 2018 η [Canva](#) απέκτησε το Pixabay μαζί με την Pexels.

Τίτλος: Το ταξίδι του Άη Βασίλη
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα – Νικολέττα Γογγάκη
2020
ISBN: -

Συντελεστές του βιβλίου:

Επιμελητής – γραφίστας – εικονογράφος:

Ιωάννης Καρόζης

Συντονιστής – διορθωτής:

Αλεξάνδρα – Νικολέττα Γογγάκη

Συμμετοχή – συνεισφορά:

Εικόνες:

Πηγή: Pixels & pixabay

Το ταξίδι του Άη Βασίλη



Όλα, μα όλα τα παιδιά του κόσμου, από τα πιο φτωχά μέχρι και τα πιο πλούσια, ονειρεύονται να ζήσουν κάθε Χριστούγεννα αυτό το γλυκό παραμύθι, του να γνωρίσουν από κοντά εκείνο τον καλοκάγαθο κυριούλη με την άσπρη γενειάδα που ταξιδεύει με το **αερόστατο**, ο οποίος δεν θα τους χαρίσει απλόχερα μόνο δώρα αλλά και πολλά χαμόγελα.

Μπορεί, ο κύριος αυτός που δεν είναι άλλος από τον Άγιο Βασίλη να διαβάσει στους μικρούς μας φίλους διάφορες ιστορίες σχετικές με το πνεύμα των ημερών.



Ακόμα, ενδέχεται να τους διηγηθεί πώς περνούσε έναν ολόκληρο χρόνο τον καιρό του στο χωριό όπου διέμενε, τις δουλειές που έκανε, για να βγάλει τα προς τω ζην καθώς και πώς, αλλά και από πού προμηθεύτηκε τα δώρα που τους χαρίζει.

Τα γράμματα που έστελναν τα παιδιά στον Άγιο Βασίλη για να του πουν τι δώρα επιθυμούν, ο γενναιόδωρος και καλόκαρδος ήρωάς μας με την κατακκόκινη πορφυρένια στολή τους τα γυρίζει πίσω έχοντας πριν ζωγραφίσει στο κάθε ένα μία θαυμάσια και αξιοζήλευτη παράσταση η οποία απεικονίζει τον ίδιο να κοιτάζει με απέραντη αγάπη το δώρο που αποζητά το κάθε ζουζουνάκι μας.



Είναι πράγματι πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη κίνηση γιατί δηλώνει ότι ο Άγιος Βασίλης μας με τα παχουλούτσικα και ρόδινα μαγουλάκια, πράγματι αγαπάει σκέφτεται με όλη του την καρδιά τα πειραχτήρια μας και επίσης όλη του αυτή η προσπάθεια μαρτυράει ότι δε θέλει απλώς να τους αφήσει από ένα δώρο και άντε γεια πού σε είδα πού σε ξέρω, αλλά αντιθέτως, πράγματι πασχίζει με όλες του τις δυνάμεις, με την ψυχή του την ίδια να επιστρατεύει αυτή την αστείρευτή του φαντασία ώστε να γλυκαίνει τις καρδιές των μικρών μας φίλων ικανοποιώντας κάθε τους επιθυμία.



Αυτά τα σκανταλιάρικα πλασματάκια όταν βλέπουν όλη αυτή τη θαυμάσια αντιμετώπιση, νοιώθουν μεγάλο και τρομερό ενθουσιασμό και ανυπομονούν τότε θα φτάσουν τα επόμενα Χριστούγεννα για να τον ξαναδούν και να ζήσουν και πάλι με τον γλυκύτερο παππούλη όμορφες ξεχωριστές στιγμές οι οποίες θαρρείς παίρνουν σάρκα και οστά μέσα σ ένα πολύχρωμο σπίτι που είναι φτιαγμένο από μοσχοβολιστά κανελλοζαχαρένια μπισκοτάκια!

Ναι, πράγματι αυτή η μυρωδιά διαχέεται παντού και έτσι συμπληρώνει και δίνει μια καταπληκτική νότα στο όλο κλίμα των ημερών.

Και εδώ έχω να σας διηγηθώ μια μελένια ιστορία που έζησαν κάποιες τέτοιες ζαχαρένιες γιορτές δυο δίδυμα αδερφάκια ο Σπύρος και η Φανούλα με τους γονείς τους και τον Άγιο Βασίλη φυσικά:



τα παιδιά ως γνωστόν είναι ανυπόμονα και νοιώθουν υπέρμετρη αγάπη για αυτούς που όντως δείχνουν ενδιαφέρον για εκείνα όπως και κάνουν το κάθε τι για να κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον των μεγάλων για αυτά, και επίσης άμα οι άλλοι δεν έχουν συνεχώς στραμμένη την προσοχή τους πάνω στα μικρά σκανταλιάρικα πλασματάκια, τότε ουαί και αλλοίμονο σ αυτούς!

Αυτό ισχύει πέρα για πέρα!

Έτσι κι εδώ, ο Σπυρέτος μας μα και η Φανούλα μας σαν ανυπόμονα, σκανταλιάρικα μα και καλόκαρδα παιδάκια που είναι, αυτή την χρονιά έκαναν πολλούς μήνες πριν πρόβα για το τι θα γράψουν στο γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη, πώς θα του ζητήσουν τα δώρα τους, τι θα του πουν ακριβώς, έτσι ώστε να υπάρχει γι αυτά το πολυπόθητο αποτέλεσμα.

Έγραφαν που λέτε το ένα γράμμα μετά το άλλο χωρίς να τα στείλουν βέβαια, και όταν ήταν σίγουροι ότι όντως αυτά ήταν όλα όσα ήθελαν να ζητήσουν τότε και μόνο τότε επέλεξαν το γράμμα στο οποίο εξηγούσαν με κάθε λεπτομέρεια το τι δώρα ήθελαν αλλά και με ποιο περιτύλιγμα.

Βλέπετε, τα κουτσουνάκια μας επιθυμούσαν να είναι τα πάντα όπως τα ήθελαν.



Τα πάντα τα περίμεναν στην εντέλεια σύμφωνα βέβαια με το πώς βλέπουν με τα δικά τους μάτια την τελειότητα.

Συγκεκριμένα η Φανούλα έγραψε στον Άγιο Βασίλη τα εξής:



Καλέ μου Άγιε Βασίλη, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος που έχω να σε δω.

Θυμάμαι ότι πέρση εκτός από το υπέροχο δώρο που μου έφερες, παράλληλα περάσαμε φανταστικά.

Μπορεί να μην έκατρες όσες ώρες θα θελα, παρόλα αυτά οι γλυκές αυτές στιγμές μου γέμισαν την καρδιά με θαλπωρή και είχα φορτισμένες τις μπαταρίες του μυαλού μου ώστε να τις σκέφτομαι για να ανταπεξέρχομαι στις υποχρεώσεις που έχω στο σχολείο μου, στις ξένες γλώσσες, αλλά και όταν πήγαινα και έκανα προπόνηση στην κολύμβηση.

Που λες, επειδή ασχολούμαι με το εν λόγω άθλημα, επιθυμώ διακαώς, ακόμα και στην ελάχιστη ελεύθερή μου ώρα να βρίσκομαι νοερώς στον χώρο της κολύμβησης μέσω του παιχνιδιού που θα σου ζητήσω και το οποίο δεν είναι άλλο από την Barbie με την πισίνα της.

Σ αγαπώ πολύ-πολύ, και θα σε περιμένω και φέτος με τρομερή ανυπομονησία. -----

Και ο Σπυρέτος μας όμως είναι το ίδιο γλυκομίλητος και καλόψυχος όπως ακριβώς και η Φανούλα μας, καθώς εκφράζεται το ίδιο μελένια, τόσο που όσα προβλήματα και να έχεις, παρόλα αυτά νοιώθεις ψυχική ανάταση.

Έτσι λοιπόν και αυτός έγραψε κάμποσα γράμματα, μέχρι να καταλήξει σ αυτό το οποίο και έστειλε.



Εκείνος με τη σειρά του ήθελε αυτή τη χρονιά οπωσδήποτε έναν πλήρη εξοπλισμό που έχουν οι παίκτες του ποδοσφαίρου μιας και ασχολείται ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο.

Παίζει στην παιδική τοπική ομάδα της περιοχής του.

Γι αυτό λοιπόν ανέφερε τα εξής παρακάτω στο γράμμα του:

Λατρεμένε μου Άγιε Βασίλη γεια σου.

Είμαι ο φίλος σου ο Σπυρέτος.

Ανυπομονώ όπως και η αδερφούλα μου η Φανούλα να έρθεις για να σε δούμε.

Έναν ολόκληρο χρόνο σ έχω πεθυμήσει πολύ και δε σου κρύβω ότι εδώ και πολύ καιρό σου έγραφα αρκετά γράμματα τα οποία βέβαια δεν στα έστειλα αλλά το έκανα μόνο και μόνο για να έχω έστω και νοερώς μία εικόνα σου, ότι δηλαδή βρισκόσουν εδώ κοντά μου.

Ξέρω πάρα πολύ καλά και το αναγνωρίζω ότι έχεις πολλές δουλειές στο χωριό σου και παρόλο που κι εσύ θα ήθελες να βρισκόσουν εδώ συχνότερα, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Όμως είμαι σίγουρος για τα αισθήματα αγάπης που τρέφεις για μένα και την αδερφή μου.

Φέτος θα σου ζητήσω ένα δώρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα και που άμα το αποκτήσω - εάν μου το φέρεις, θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος:

ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, και γι αυτό τον λόγο θα ήθελα να μου φέρεις έναν πλήρη

εξοπλισμό που έχουν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή την στολή τα παπούτσια και μια μπάλα.

Μπορεί βέβαια όλα αυτά να τα έχω επειδή όπως σου είπα και πριν παίζω σε μια ομάδα της περιοχής μου, αλλά θέλω άλλο ένα σετ από τα δικά σου χέρια και να πάρω την ευλογία σου έτσι.

Να είσαι σίγουρος ότι θα πάρω τρομερή δύναμη γιατί όταν θα παίζω στην αυλή του σπιτιού μου με αυτά που θα μου φέρεις, τότε θα τα πάω στην ομάδα μου ακόμα καλύτερα από ό,τι τα πηγαίνω τώρα.

Θέλω ακόμα να σου μιλήσω λίγο και να σου πω κάποια πράγματα για τον προπονητή μου στο ποδόσφαιρο: τον λένε Σπύρο σαν κι εμένα, είναι ένας εξαιρετικός, καλοκάγαθος, ευγενικός άνθρωπος με υπέροχο χαμόγελο.

Είναι προπονητής μου στην ομάδα εδώ και δύο χρόνια και δεν ξεχωρίζει κανένα από τα παιδιά.

Σε όλους μας φέρεται ακριβοδίκαια.

Όλα τα παιδιά τον αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς την ώρα της προπόνησης, η οποία νομίζουμε ότι κρατάει μόνο ένα λεπτό.

Όταν έρθεις στην Αθήνα θα σου δείξω φωτογραφίες από τους διάφορους αγώνες καθώς και βίντεο από τις τελετές απονομής.

Επειδή ερχόμαστε πάντα πρώτοι μας έχουν κάνει και μια τιμητική βραδιά.

Αυτά που λες αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη.

Εγώ, η Φανούλα καθώς και οι γονείς μας θα σε περιμένουμε και αυτή τη χρονιά να σε ξαναδούμε κι ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσεις να κάτσεις μαζί μας λίγες ώρες παραπάνω, ώστε να καταφέρουμε να φάμε στο γιορτινό τραπέζι.

Με πολλή αγάπη, ο φίλος σου Σπυρέτος.-----

Έτσι κι έγινε, έφτασε η πολυπόθητη μέρα, όπου τα δύο αδερφάκια θα συναντούσαν και πάλι, έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο τον αγαπημένο τους φίλο.

Εκείνος ταξίδευε από το χωριό του μέχρι το σπίτι των παιδιών με **αερόστατο** και παρόλο που οι συνθήκες του ταξιδιού ήταν δύσκολες - αντίξοες, εν τούτοις πήγαινε με μεγάλη ευχαρίστηση και πραγματικά ανυπομονούσε και αυτός να δει - να συναντήσει αυτά τα δύο πλασματάκια, έχοντας μάλιστα συνεχώς στο μυαλό του - στη σκέψη του όλα αυτά τα θαυμάσια – γλυκά - ειλικρινή λόγια της άδολης αγάπης τους.

Κι επειδή στο σπίτι των παιδιών δεν υπάρχει τζάκι για να μπει από κει ο Άγιος Βασίλης, εκείνος προσγειώθηκε με το αερόστατό του στο μπαλκόνι και ευθύς αμέσως χτύπησε με περισσή ευγένεια το τζάμι της μπαλκονόπορτας.

Αμέσως μόλις τον είδαν όλοι, γονείς και παιδιά, τρελάθηκαν από τον ενθουσιασμό τους.

Δεν ήξεραν τι να πρωτοκάνουν για να δείξουν την αγάπη τους και την εκτίμηση που είχαν ως προς αυτόν.

Έπεσαν στην αγκαλιά του και του έλεγαν τα νέα τους από την καθημερινότητά τους.

Ο Άγιος Βασίλης με τη σειρά του έκανε κι αυτός έκανε το ίδιο.

Συζητήσεις, φαγητό και τραγούδι ήταν στα φόρτε τους, δεν είχαν σταματημό.

Τα δύο παιδάκια κάποια στιγμή πήραν τα δώρα που ζήτησαν στα γράμματα που είχαν στείλει και έλαμπαν τα ματάκια τους από τον ενθουσιασμό και την ευχαρίστηση.

Όμως, κάποτε, ο Άγιος Βασίλης θα έπρεπε να φύγει προς μεγάλη λύπη της οικογένειας.

Τους εξήγησε ότι θα έπρεπε να πάει δωράκια και σε άλλα παιδιά και μάλιστα σε κάποια που ήταν ορφανά και έμεναν όλα μαζί σ ένα μεγάλο κτίριο όπως έλεγε χαρακτηριστικά.

Αυτή τη φορά ο Άγιος Βασίλης βρήκε μια λύση για να επικοινωνεί με τον Σπυρέτο και τη Φανούλα όλη τη χρονιά, γιατί και η μία πλευρά αλλά και η άλλη είχαν δεθεί συναισθηματικά αμφότερες:



Θα αντάλασσαν αλληλογραφία κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου!

Ξεφωνητά, χαμός, άλλο πράμα!

Όπως κι έγινε!



Λίγο πριν την αναχώρηση του Άγιου Βασίλη έβγαλαν όλοι μαζί αναμνηστικές φωτογραφίες αλλά και βίντεο για να τα έχουν όλα αυτά και η μία αλλά και η άλλη πλευρά.



Πράγματι, όσο απομακρυνόταν ο Άγιος Βασίλης με το **αερόστατό** του, μια μελαγχολία πλανιόταν στον αέρα και τόσο τα δάκρυα από όλους τους ήρωες της ιστορίας μας πλημμύριζαν τα πρόσωπά τους.

Όμως, έδωσαν ο ένας στον άλλο την υπόσχεση ότι σε ένα χρόνο ακριβώς θα ξαναβρεθούν.





Ευχαριστίες

Σε όλα τα παιδιά του κόσμου, σε όλους τους αφανείς ήρωες του πλανήτη, που με την αυτοθυσία τους, την απαράμιλλη παρρησία, ηρωισμό τους, βοήθησαν την ανθρωπότητα να ανέβει σε ένα υψηλότερο επίπεδο πολιτισμού.



Βιογραφικό σημείωμα



Αλεξάνδρας – Νικολέτας Γογγάκη

Συγγραφικό έργο

Βιβλία:

Θεός και κατανόηση

Φιλοσοφικές Ανησυχίες

Δημοσιεύσεις:

Δεκάδες δημοσιεύσεις στο TomorrowNews.

Σε εκδοτικούς οίκους.

Εκπαίδευση

Τίτλοι σπουδών - Ανωτερα θεωρητικά πτυχία

A. Φυγής (φουγκας):

Ενώπιον Επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μου απενεμήθη Πτυχίο ΦΥΓΗΣ (ΦΟΥΓΚΑΣ) με το βαθμό <<ΑΡΙΣΤΑ>> (9,83) την 27^η Ιουνίου του έτους 2003.

B. Αντιστιξής:

Ενώπιον Επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μου απενεμήθη Πτυχίο ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ με το βαθμό <<ΑΡΙΣΤΑ>> (9,66) την 27^η Ιουνίου του έτους 2001 .

C. Αρμονίας:

Ενώπιον Επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μου απενεμήθη Πτυχίο ΑΡΜΟΝΙΑΣ με το βαθμό <<ΑΡΙΣΤΑ>> (9,92) την 19^η Ιουνίου του έτους 1999.

D. Δίπλωμα πιανου:

Ενώπιον Επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μου απενεμήθη ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ με το βαθμό <<ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ>> (10) την 15^η Ιουνίου του έτους 1995.

Διακρίσεις & συμμετοχή σε σεμινάρια

α) Την 13^η Δεκεμβρίου του έτους 1997 μου απενεμήθη Δίπλωμα συμμετοχής μου στο Σεμινάριο πιάνου σαν ενεργό διακριθέν μέλος από τον σολίστ καθηγητή πιάνου Dr. Δημήτρη Τουφεξή και το Αττικό Ωδείο.

β) Την 14^η Δεκεμβρίου του έτους 1998 μου απενεμήθη Δίπλωμα συμμετοχής μου στο Σεμινάριο πιάνου σαν ενεργό διακριθέν μέλος από την σολίστ καθηγήτρια πιάνου και Μουσικής Δωματίου MARTA GULYAS και το Αττικό Ωδείο .

γ) Την 25^η Μαΐου του έτους 1998 μου απενεμήθη Δίπλωμα συμμετοχής μου στο Σεμινάριο πιάνου σαν ενεργό διακριθέν μέλος από τον σολίστ καθηγητή πιάνου Dr. Δημήτρη Τουφεξή και το Ωδείο της Ιωάννας Συγκελάκη.

δ) Την 25^η Ιανουαρίου του έτους 1999 μου απενεμήθη Δίπλωμα συμμετοχής μου στο Σεμινάριο πιάνου **επιπέδου DR CLASS**, σαν ενεργό διακριθέν μέλος από τον σολίστ και καθηγητή πιάνου **Κων/νου Λούκου** και το Ωδείο «ΟΡΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

ε) Την 16^η Μαΐου του έτους 1999 μου απενεμήθη έπαινος και γάλκινο μετάλλιο για την συμμετοχή μου στο 14^ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου Χ.Ο.Ν. που έγινε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων

Επαγγελματική εμπειρία

Από το έτος 1997 μέχρι σήμερα (27/10/2018) παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου.

Από το έτος 2005 μέχρι σήμερα (27/10/2018) παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα στα ανώτερα θεωρητικά.

Ξενες γλωσσες

- Αγγλικά, Γαλλικά

Γνωσεις λογισμικού

- Γνώση των πακέτων της **Microsoft**, Word, Excel.
- Χρήση **Internet**, Internet explorer, Firefox, Outlook.

Ενδιαφέροντα

- **Μουσική**
- **Μαγειρική**

Συστατικές επιστολες

- 1) Κα **Μαρία Χαιρογιώργου – Σιγάλα** σολίστ α΄ καθηγήτρια Ωδείου Αθηνών.
- 2) Κος **Δημήτριος Τουφεξής** σολίστ και Διευθυντής του Μουσικού Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας.
- 3) Αρχιμ. **Ειρηναίος** Παναγιωτόπουλος.

Το ταξίδι του Άη Βασίλη

Πνευματικά δικαιώματα

Έτος δημοσίευσης: 2020

Όνομα Συγγραφέα: Αλεξάνδρα Νικολέττα Γογγάκη

Όνομα εκδότη: Ιωάννης Καρόζης