

## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΣΤΟΝ 3<sup>ο</sup> ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 2014-2015 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΦΗ.



Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» προκήρυξαν τον 3<sup>ο</sup> Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Σε αυτόν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας δέκα (10) έως (18) ετών, που είναι εγγεγραμμένοι ή φοιτούν στα σχολεία όλων των δήμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Από το σχολείο μας συμμετείχαν ένας (1) μαθητής και πέντε (5) μαθήτριες της Ε' τάξης με τα παρακάτω έργα :

### Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥ

Όπως κοιτάς τον ουρανό φαντάσου πως βλέπεις έναν άγγελο

...τον άγγελό σου!

Αυτός που θα' θελες να σε προστατεύει

και αυτός που δεν πρόλαβες να ζήσεις .

αυτόν που πάντα θα κουβαλάς μέσα

στο μυαλό σου

θα τον έχεις φλεγμένο στην καρδιά σου

εκεί θα τον κρατάς γιατί οι ψυχές μένουν

πάντα ζωντανές...

**Δήμητρα Σαρρή.**

## Η ΑΝΟΙΞΗ

Σαν έρθει η άνοιξη  
λουλούδια θα ανθίσουν  
με μυρωδιές ευωδιαστές  
τα σπίτια θα γεμίσουν.

Μικροί μεγάλοι και παιδιά  
στους δρόμους έξω θα' ναι  
τη φύση θα χαίρονται  
και θα χαμογελάνε.

Η φύση είναι όμορφη  
γεμάτη όλο εκπλήξεις  
όπου κοιτάξεις γύρω σου  
λουλούδια θα αντικρίσεις.

Τα μάτια σου με όμορφα  
χρώματα θα γεμίσουν  
φυτά εδώ δέντρα εκεί  
ζωντάνια θα χαρίσουν.

**Θάνος Καλαμάκης**

-----

## **Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ**

Είσαι ένα υπέροχο λουλουδάκι  
και σε θαυμάζω λιγουλάκι

Είμαι ένα κοριτσάκι  
που γυρνάω στο δρομάκι  
Μα εσύ μικρή μου αμυγδαλιά  
είσαι όμορφη και γλυκιά

**Μαρία Παπαζήση**

-----

### **Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ**

Όταν η ψυχή του ανθρώπου  
γαληνεύει μεσ' την ειρήνη  
τότε καταλαβαίνεις  
ποσό μεγάλη είναι η αξία της  
Μα όταν βλέπεις  
στην μια ήπειρο υπάρχει πόλεμος και στην άλλη ειρήνη  
νιώθεις κάτι απερίγραπτο  
ανακούφιση από τη μια και από την άλλη θλίψη.

Η ανάγκη για πόλεμο  
είναι συναίσθημα εγωιστικό  
ενώ η ειρήνη  
είναι συναίσθημα αλληλεγγύης .

Ο πόλεμος φέρνει εξουσία  
κάτι που όλοι θέλουν  
ενώ η ειρήνη ταπεινότητα  
που όλοι αποφεύγουν.

**Ερασμία Γαβρίλη**

-----

## **ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΑΚΙ**

Στο φως σου προσκυνώ  
και προσεύχομαι  
προσεύχεται η μάνα μου:  
να είναι καλά τα παιδιά της γης.  
Ας φέρει το φως σου χαρά  
χαρούμενες καρδιές ,χαρούμενες σκέψεις.

Με το φως σου ηρεμώ και κοιμάμαι  
με το φως σου γλυκά ονειρεύομαι  
όνειρα γλυκά, όνειρα, όνειρα...  
Παναγιά μου το φως στο καντηλάκι  
μου αρέσει , το χρειάζομαι ,με φωτίζει...

Ας φωτίζει όλα τα παιδιά,  
ας φωτίζει όλους τους μεγάλους!!!

**Χριστίνα Καλημέρη**

-----

## **ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ**

Καλοκαίρι ήρθε πάλι  
χαρά σκορπίστηκε και χάρη.  
Ο θεός δε βρέχει πια,  
κι εμείς δεν ξανά κάνουμε δουλειά.  
Δεν έχουμε μαθήματα τώρα

και τη μαμά με τις δουλειές την παίρνει η ώρα.

Φρούτα τρώμε πιο πολλά

και η υγεία μας προχωράει φυσιολογικά!

**Μαριλένα Γεωργούση**

---

Για τις συμμετοχές από Ε΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου κατά την βράβευση που έγινε την Κυριακή 26-4-2015 απονεμήθηκαν τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ.

Το ποίημα «**Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥ**» της μαθήτριας **Δήμητρας Σαρρή** κατάφερε να αποσπάσει τον Γ΄ έπαινο και καταχειροκροτήθηκε από την κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου.

**ΜΠΡΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΑ!**



## ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ!



Ο Σύλλογος διδασκόντων και οι συμμαθητές σας σας εύχονται

**ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ!**