

Γλυφάδα, 25 Δεκεμβρίου 2021

Χριστούγεννα! Γύρω μας κυριαρχεί η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα χρυσά, τα ασημένια, τα πράσινα και κόκκινα στολίδια! Φώτα, φώτα, φώτα παντού.

Και σκέφτομαι πως, όσο η διακόσμηση αυξάνεται, τόσο προσπαθεί κάτι να κρύψει.

Τι είναι αυτό; Το κενό της ψυχής; Την απονιά; Τον εγωισμό μας; Την σκληρότητα της εποχής μας; Δεν ξέρω.

Την εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός, η ανθρωπότητα είχε φτάσει στο έσχατο σημείο απαξίωσης και εξευτελισμού του ανθρώπου. Τι κόσμος ήταν αυτός που θεωρεί τον άνθρωπο res, πράγμα (λατ.), που η γυναίκα είναι κατώτερη χωρίς αξία, που διασκεδάζει βλέποντας το αίμα, που φτάνει ένας 70χρονος βασιλιάς στο σημείο να θανατώσει νήπια, για να μην απειληθεί ίσως, κάποτε, ο θρόνος του;

Κι έρχεται ο Χριστός. Ο μεγάλος επαναστάτης της εποχής, για να βγάλει τον άνθρωπο από το βούρκο που βρισκόταν και να τον ανεβάσει στον ουρανό. Η αιωνιότητα έμπαινε στο χρόνο. Το Αιώνιο φόρεσε τη σάρκα και πήρε το αίμα το ανθρώπινο και το φθαρτό για να το κάνει αιώνιο. Με την ταπεινή γέννησή Του, άρχισε ο Θεός της αγάπης να γράφει την καινούρια ιστορία του ανθρώπου, την ιστορία που έχει πλέον προοπτική και από εδώ κάτω στη γη, έχει συνέχεια σε μια υπέροχη αιωνιότητα.

Πριν 2000 χρόνια, έγινε η μεγάλη επανάσταση. Κι όμως, ακόμα σήμερα, αναρωτιέμαι, άλλαξε η σκληρότητα του κόσμου; Άλλαξε η δίψα για αίμα; Άλλαξε η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο; Τι καλύτερο έχει να δείξει η ανθρωπότητα, 20 αιώνες μετά.



Όμως, ο Θεός μες στην τελειότητά Του, έχει -επιτρέψει μου- ένα ελάττωμα. Αγαπάει σε τέλειο βαθμό. Γιατί ο Θεός είναι Αγάπη. Και η Αγάπη σέβεται την ελεύθερη βούληση.

Και ζητάει, ο Χριστός πρώτα, βοήθεια από μας. Σαν βρέφος αβοήθητο. Φτωχό. Που δεν έχει τόπο να Τον φιλοξενήσει. Πήρε την ανθρώπινη ζωή από την αρχή. Και την έφερε μέχρι τέλους. Μέχρι το θάνατο. Να Τον βοηθήσουμε εμείς! Για να ανοίξει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας και να αισθανθούμε και να ζητήσουμε ΕΜΕΙΣ, τη δική Του βοήθεια.

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία».

Και **ευδοκία** σημαίνει μεγάλη αγάπη, μεγάλη καλοσύνη, και θέληση και φροντίδα του Ύψιστου να λυτρώσει το πονεμένο πλάσμα Του από την απανθρωπιά και τη σκληροκαρδία.

Χριστούγεννα! Γεννήθηκε η ελπίδα! Όση σκληρότητα κι αν επικρατεί, η ευσπλαχνία θα νικήσει. Η Αγάπη θα νικήσει. Γιατί η κακία είναι αδυναμία και αρρώστια. Η Αγάπη και η καλοσύνη είναι δύναμη. Είναι αγιότητα.

Με τέτοιες σκέψεις, θέλω να ευχηθώ **κάθε χαρά και ευλογία σε εσάς, τις οικογένειές σας και όλους τους ανθρώπους**.

Και αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, αν ο καθένας μας αντί να βλέπει λάθη μόνο στους άλλους, δοκιμάσει να κάνει λίγο καλύτερο τον ίδιο του τον εαυτό.

ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ο Διευθυντής του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος