

## ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά στο Σχολείο μας την Ομάδα «Μελάμπους – Κυνός Νους». Όχι βέβαια ολόκληρη την Ομάδα, αλλά τέσσερα πολύ σημαντικά μέλη της. Τον Κτηνίατρο κ. Χανιωτάκη Ιωάννη, τον Εκπαιδευτή Σκύλων κ. Παπαγεωργίου Ευστράτιο (που υπηρετούν και οι δύο ως Αξιωματικοί στην Πολεμική Αεροπορία) και τα δύο υπέροχα ζώα τους, μέλη αυτής της Ομάδας, που μας έκλεψαν την καρδιά : τον Σπίθα και τον Αζόρ.

Ο κ. Γιάννης που είναι και πατέρας δύο συμμαθητών μας, μας εξήγησε τον ρόλο και την αποστολή αυτής της Ομάδας που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει βοήθεια μέσω αυτών των πολύ καλά εκπαιδευμένων ζώων σε συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή έχουν απλά κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται θεραπευτική παρέμβαση και βοήθεια. Μέσα από την παρουσίαση και τα βίντεο που παρακολουθήσαμε μάθαμε πολλά κι ενδιαφέροντα πράγματα, μα πιο πολύ μάθαμε τη σημαίνει «ανιδιοτέλεια» και το πόσο σπουδαίο είναι, παίρνοντας παράδειγμα κι εμείς απ' αυτά τα υπέροχα πλάσματα, να γίνουμε στη ζωή μας ανιδιοτελείς !

Ο κ. Στρατής μας εξήγησε ποιος είναι ο δικός του ρόλος, ως εκπαιδευτής σκύλων σ' αυτή την Ομάδα, και μας διηγήθηκε διάφορα περιστατικά από την προσωπική του ζωή, το πώς δηλαδή κατάφερε να κάνει αυτή τη δουλειά, τη συγκινητική ιστορία του Αζόρ που «υιοθέτησε», αλλά και τη συγκλονιστική εμπειρία ενός ανθρώπου που κατάφερε μέσω της βοήθειας των υπέροχων αυτών ζώων να κάνει σημαντικά βήματα στη θεραπεία του.

Η συνάντηση μας αυτή δεν θα μπορούσε να κλείσει με καλύτερο τρόπο, αφού μπορέσαμε στο τέλος να γνωρίσουμε από κοντά αυτά τα τόσο αξιαγάπητα πλάσματα, τα χαϊδέψαμε και θαυμάσαμε την εκπαίδευσή τους. Τα κόλπα τους μας έδειξαν την εξυπνάδα, την εργατικότητα και την αφοσίωσή τους, μας έκαναν να γελάσουμε και να τα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο.

κ. Γιάννη, κ. Στρατή, Σπίθα και Αζόρ

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτή τη μοναδική εμπειρία!

Οι μαθητές των Δ'-Ε'-ΣΤ' Τάξεων και οι Δάσκαλοι μας.