



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

Μήνυμα

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κυρίλλου

Πρός τούς μαθητές και τις μαθήτριες δύο τῶν σχολείων
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2020 – 2021.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ταλαιπωρεῖ
ἀκόμη τὸν πλανήτη μας, ἀρχίζει φέτος ἡ σχολική σας χρονιά.
Τγειονομικὰ μέτρα, μάσκες καὶ ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση φαίνεται νὰ
κάνουν τὴν κατάκτηση τῆς γνώσης ἐνα δρόμο μετ' ἐμποδίων. Όμως, ἡ
ζωὴ δὲν σταματᾷ καὶ ἐνας καινούργιος κόσμος ἀνοίγεται μπροστά σας.

Εἶστε σὲ μία νέα σχολικὴ τάξη, ὅχι γιὰ νὰ κερδίσετε μόνο γνώσεις,
ἀλλὰ γιὰ νὰ μάθετε νὰ ἀγωνίζεστε στὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀνεβεῖτε ψηλά.
Μάθετε γράμματα, γνωρίστε τὴν ζωὴ ἀλλὰ καὶ τὸν ἑαυτό σας.
Καλλιεργῆστε τὸν χαρακτήρα σας. Τὰ μαθήματα, τὰ σχολεῖα καὶ οἱ
σπουδὲς τελειώνουν κάποτε, ἐνῷ ὁ ἑαυτός σας, ὁ χαρακτήρας σας θὰ σᾶς
συνοδεύει μέχρι τέλους. Ό,τι ἐλλιπές ὑπάρχει μέσα σας πρέπει νὰ
θελτιωθεῖ καὶ ὅ,τι εἶναι ἀσθενές πρέπει νὰ θεραπευθεῖ. Νὰ εἶστε ἔντιμοι
καὶ εἰλικρινεῖς, ταπεινοὶ στὶς ἐπιτυχίες καὶ γενναῖοι στὶς ἀποτυχίες. Η
πίστη στὸν Θεὸν εἶναι ἡ δύναμη γιὰ τὸ ξεπέρασμα τοῦ ἑαυτοῦ μας, γι' αὐτό
καὶ ἡ πιὸ σταθερὴ ἀξία τῆς ζωῆς.

Ο φόδος, ἡ ἀνασφάλεια ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη προσπάθεια ποὺ
γίνεται νὰ ξεπεράσουμε καὶ αὐτὴν τὴν ὑγειονομικὴ κρίση μᾶς λένε ὅτι ἡ
ἐπιστήμη καὶ ἡ γνώση εἶναι μέν κάτι πολύ σημαντικὸ στὴν ζωὴ μας,
ἀλλὰ ἔχει δρια. Μαζί, λοιπόν, μέ τὴν γνώση, ἐπενδύστε καὶ στὴν πίστη
καὶ δὲν θὰ χάσετε ποτέ. Νὰ θυμάστε ὅτι οἱ στιγμὲς καὶ οἱ καταστάσεις
μπορεῖ ἵσως κάποτε νὰ μᾶς ἀδικοῦν, ὁ χρόνος δύμως καὶ ἡ ζωὴ ποτέ, γιατὶ
ἀνήκουν στὸν Θεό.-

Καλὴ σχολικὴ χρονιά!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

ΟἘπίσκοπός σας



Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλου

Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος