

Ο βάτραχος Αναποδούλης

ο βάτραχος Αναποδούλης

67° Νηπ/γείο Θεσ/νίκης, 2021-22

Ένα παραμύθι για την διευθέτηση των συγκρούσεων,
Σ. Δ. «Ταξιδεύω προς εσένα, γνωρίζοντας εμένα»

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια μικρή λίμνη, ζούσε ένα βατραχάκι, ο Αναποδούλης, που αντί για βρεκεκεξ -κουξ -κουαξ, έκανε ξεκεβρε- ξαουκ – ξαουκ.



Οι φίλοι του , τα άλλα βατράχια, συχνά τον κορόιδευαν για τον παράξενο ήχο που έβγαζε, γιατί ήταν ακαταλαβίστικος. Τον αγαπούσαν όμως γιατί ήταν κι αυτός ένα ακόμα βατραχάκι που ζούσε μαζί τους.



Ένα καλοκαίρι, στην μικρή λίμνη ήρθε ένας μεγάλος μαέστρος, ο τζίτζικας Τζιτζικοφωνιξ, για να οργανώσει την συναυλία των βατράχων.



Όταν άκουσε τον Αναποδούλη να τραγουδάει έγινε έξω...βατραχων!!!

«Πώς τραγουδάς έτσι εσύ; Να φύγεις από την ομάδα , δεν ταιριάζεις , δεν σε θέλω στην συναυλία μου».



Αχ! Ο Αναποδούλης ένωσε απαίσια ,για την συμπεριφορά του μαέστρου
Τζιτζικοφωνιξ αλλά και γιατί , κανένας φίλος του δεν τον υπερασπίστηκε....



Έθελε τόσο να συμμετέχει στην συναυλία παρέα με τους φίλους του, αλλά αυτός ο μαέστρος ήταν πολύ σκληρός μαζί του. Σκέφτηκε να αλλάξει την φωνή του και να τραγουδήσει όπως τα άλλα βατράχια. Αδύνατον! Με αυτή την φωνή γεννήθηκε κι αυτό ήταν κάτι που δεν άλλαζε. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει κι άρχισε να κλαίει....



6

Οι φίλοι του, τα άλλα βατράχια, βλέποντας τον τόσο λυπημένο, πήραν μια απόφαση:
«Πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη από τον Αναποδούλη για την συμπεριφορά μας, και να ζητήσουμε όλοι μαζί από τον Τζιτζικοφωνίξ να τον βάλει στην χορωδία μας, συναυλία χωρίς τον φίλο μας δεν γίνεται!»



Ο μαέστρος Τζιτζικοφωνίξ ,βλέποντας τα βατραχάκια τόσο λυπημένα χωρίς τον φίλο τους, ξανασκέφτηκε την σκληρή του συμπεριφορά κι όταν όλα τα βατραχάκια πήγαν να του μιλήσουν ειχε αποφασίσει να γράψει λίγο διαφορετικά την μουσική του και....



...να ζητήσει συγνώμη από τον Αναποδούλη που του είχε πληγώσει την καρδούλα με τα λόγια του. Έτσι το τραγούδι της συναυλίας είχε όλα τα γνωστά λογια των βατράχων, αλλά το ρεφραίν του ήταν...ακαταλαβίστικο και μαντέψτε ποιος το τραγουδούσε....



.....φυσικά ο Αναποδούλης που χοροπηδούσε από την χαρά του σαν...βάτραχος!!!



Έγραψαν και ζωγράρισαν οι...

ΣΟΦΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΗΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΝΑ

ΜΕΛΙΝΑ

ΟΛΙΒΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Φ.

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΟΧΟΣ

ΚΟΣΤΗΣ

κ. Αλεξάνδρα 