

Ἦρθε πάλι η Πασχαλιά

«Ἦρθε πάλι η Πασχαλιά, με αγάπη με φιλία, με αυγό και με αρνί, χαίρονται οι Χριστιανοί»

Περιμένοντας την πιο σημαντική γιορτή της χριστιανοσύνης ξεκινήσαμε τις πασχαλινές μας δραστηριότητες με την Ανάσταση του Λαζάρου, την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ και όλα τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Διαβάσαμε βιβλία, παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις και περιγράψαμε αγιογραφίες.



Για να εμπεδώσουμε ότι μάθαμε, τοποθετήσαμε 5 σχετικές αγιογραφίες στο χαλάκι της Bee-bot και την προγραμματίσαμε να φτάσει στην αγιογραφία που μας περιέγραφε το καρτελάκι που τραβούσαμε τυχαία.



Μιλήσαμε για τα έθιμα του Πάσχα και τα ζωγραφίσαμε.



Με κηρομπογιές και βαφή για αβγά βάψαμε τα αυγά μας.



Με τα αποτυπώματα από τα χέρια μας φτιάξαμε λαγουδάκια και τα διακοσμήσαμε



Αλλά και με λαδοπαστέλ και νεροχρώματα



Προσπαθήσαμε να ζωγραφίσουμε τα ίδια αβγά και μ' αυτά να στολίσουμε το δέντρο της άνοιξης



Με κηρομπογιές και ακουαρέλες δουλέψαμε την λεπτή μας κινητικότητα και φτιάξαμε τα δικά μας αβγούλακια.



Μετά από λίγο καιρό εκκολάφθηκαν



για να διακοσμήσουν τις πασχαλινές κάρτες μας.





Φτιάξαμε σταυρούς από πηλό



και καλαθάκια για τα σοκολατένια αβγουλάκια μας



Τέλος παίξαμε πολλά παιχνίδια





Χρωμάτισε το αντίστοιχο γράμμα



