

Μια λέξη μαγική ίσως σώσει την Γη!

Θαύματα κάνει η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Να τος ο Φλάη το φλαμίνγκο πετάει ώρες πάνω από την θάλασσα. Ψάχνει για να βρει κάτι για φαΐ. Ωπ, κάτι βλέπει να λαμπυρίζει, μα μόλις το πλησιάζει, άσχημα μυρίζει.

- Δεν είναι ψάρι αυτό μα ούτε και γαρίδα, μπερδεύτηκα και νόμιζα πως άλλο εγώ είδα. Κάποιος έφαγε καλά και πέταξε την κονσέρβα του στην θάλασσα βαθιά.

Με το ράμφος του ο Φλάη θα πιάσει την κονσέρβα και γρήγορα την πετάει χωρίς να πει κουβέντα. Σκέφτεται όμως πως πρέπει να βρεθεί μια λύση και τους κατοίκους της θάλασσας να ειδοποιήσει. Θέλει να στείλει μήνυμα μέσα στον βυθό, συνέλευση να κάνουν για το κοινό τους καλό.

-Αααα... Βλέπουν καλά τα μάτια μου ή με έπιασε ναυτία; Κάβουρας είναι αυτός που κάνει ηλιοθεραπεία; Φίλε μου κάβουρα θέλω την βοήθειά σου, κάνε ένα καλό να έχεις την υγείά σου. Φώναξε όλα τα πλάσματα του βυθού να συνεννοηθούμε να δούμε τι θα κάνουμε εμείς που εδώ ζούμε.

Έτσι λοιπόν και έγινε, μαζεύτηκαν όλα τα ζώα, συμφώνησαν να καθαρίσουν πριν έρθει μεγάλη μπόρα. Κατάλαβαν πως μόνο όλοι μαζί θα μπορούσαν να έχουν μια συνεργασία σωστή! Ξεκίνησαν τότε την δουλειά και φώναζαν με όλη τους την καρδιά

-Έλα και εσύ, έλα και εσύ! Όλοι μαζί στην εργασία, αυτό θα πει Συνεργασία!

Η χελώνα με το στόμα μαζεύει τα δίχτυα των ψαράδων, για καλό όλων και των δικών της φιλενάδων. Ο ξιφίας με την μύτη κάρφωνε όλα τα χαρτικά και το χταπόδι με τις βεντούζες έπιανε τα πλαστικά. Το καλαμάρι με τα πλοκάμια σκούπιζε όλο τον βυθό και η σαρδέλα με τα μεγάλα μάτια έβρισκε το παραμικρό. Ο σολομός με την ουρά του έσπρωχνε στον κάδο τα καλαμάκια και ο κάβουρας με τις δαγκάνες έπιανε αποσιγάρα και σακουλάκια. Ο αστερίας με όλο του το σώμα άρχισε να σφουγγαρίζει και όλα μέσα στη θάλασσα κατάφερε να γυαλίσει.

-Μα... Εγώ τίποτα δεν έκανα, είπε η σουπιά.

-Μη στεναχωριέσαι , έχουμε και για σένα μια δουλειά. Μήνυμα επειγόντως να στείλουμε στους ανθρώπους, πως πρέπει να φροντίζουμε αυτούς του όμορφους τόπους. Η μαγική μας λέξη είναι η «Συνεργασία» μόνο με αυτήν θα έχουμε στην Γη ευημερία.

-Εμπρός σουπιά ρίξε μπόλικο μελάνι, να σταλεί το μήνυμα σε κάθε της Γης λιμάνι!

Τέλος