

# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

2ος Κύκλος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων: Θεματική: Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη, Υποθεματική: «Τα δικαιώματα των παιδιών»

5<sup>ο</sup> Εργαστήρι : Δικαίωμα των παιδιών στο παιχνίδι

6<sup>ο</sup> Εργαστήρι: Δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και το σχολείο

Συνεχίζοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων για τα δικαιώματα των παιδιών γνωρίζουμε ένα καινούργιο ζωάκι, το Τριλαριλαρο.



Το Τριλαριλαρό μας μιλάει για το δικαίωμα των παιδιών που έχουν στο παιχνίδι και την ξεκούραση. Φυσικά, έγινε το αγαπημένο μας ζωάκι!

Μας έδωσε το έναυσμα να φέρουμε στο σχολείο τα αγαπημένα μας παιχνίδια και να τα δείξουμε στους φίλους μας. Όχι όμως μόνο αυτά..

Με τι παιχνίδια έπαιζαν άραγε οι γονείς μας, όταν ήταν παιδάκια; Παρουσιάζουμε στην ομάδα τα αγαπημένα παιχνίδια των γονιών μας και τα δικά μας.



«Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι αυτό το λαπτοπ. Γράφω λέξεις, ακούω μουσική και παίζω διάφορα παιχνίδια. Διασκεδάζω πολύ!!!»

«Η μαμά μου, όταν ήταν μικρή αγαπούσε αυτό το μωρό. Είναι λαστιχένιο και μαλακό και λειτουργούσε κιάλας ως θερμοφόρα».



Θελήσαμε να αγγίξουμε αυτό το μωρό και πραγματικά μας ενθουσίασε!!!





«Το αγαπημένο μου  
παιχνίδι είναι αυτό το  
φίδι. Του μπαμπά μου  
ήταν τα playmobil»



«Εμένα μου αρέσει να  
παίζω με ελαστικούς  
ήρωες. Ο μπαμπάς μου  
έπαιζε μικρός με αυτό  
το σκυλάκι»





«Εγώ αγαπώ τον αρκούδο μου τον Ασπρούλη. Το αγαπημένο του μπαμπά μου είναι αυτό το αυτοκινητάκι»

«Κι εγώ αγαπώ τα ριγμοβιλ. Στο σπίτι έχω κι ένα μεγάλο κάστρο»



«Μου αρέσει το κουκλάκι μου, ο Θανασάκης. Ο μπαμπάς μου, όταν ήταν μικρός έπαιζε με αυτοκίνητα»





«Ο μπαμπάς μου,  
όταν ήταν μικρός  
έπαιζε με αυτό το  
παζλ και τώρα το  
παίζω κι εγώ»



«Το αγαπημένο  
μου παιχνίδι  
είναι αυτό το  
μωρό»

«Εγώ αγαπώ αυτό  
το κουκλάκι, γιατί  
είναι απαλό και το  
αγκαλιάζω»



«Το αγαπημένο μου  
παιχνίδι είναι αυτό  
το κουνελάκι. Η  
μαμά μου έπαιζε με  
αυτό το μωρό»





«Μου αρέσει να  
παίζω με σχήματα  
και με πλαστελίνες  
της  
παγωτομηχανής



«Τα αγαπημένα μου  
παιχνίδια είναι ο δράκος και  
τα αυτοκινητάκια. Ο  
μπαμπάς μου, όταν ήταν  
μικρός αγαπούσε το  
περιοδικό Λούκυ Λουκ»

«Μου αρέσει να παίζω  
με αυτοκίνητα. Ο  
μπαμπάς μου, όταν  
ήταν παιδί έπαιζε με  
αυτό το παιχνίδι που  
έχει ποδοσφαιριστές»





«Εμένα μου αρέσει να παίζω με τη γατούλα που έχει μπίλιες»



«Μου αρέσει να παίζω με το φορηγάκι μου»

Κι αφού παρουσιάσαμε όλοι τα παιχνίδια μας, φτιάξαμε δύο συλλογές:



Τα δικά μας παιχνίδια, τα σύγχρονα



Τα παλιά παιχνίδια των γονιών μας

Συνειδητοποιήσαμε ότι όλα τα παιδάκια έχουν ανάγκη να παίζουν σε όποια εποχή κι αν βρίσκονται και ότι αυτό το δικαίωμα των παιδιών πρέπει να προστατεύεται.

Το επόμενο ζωάκι που γνωρίζουμε είναι το Κουκουβάκου.



Το Κουκουβάκου μας μιλάει για το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και το σχολείο. Κανένα παιδάκι δεν θα πρέπει να στερείται το σχολείο σε όποιο μέρος της γης κι αν ζει.. Κάνουμε συζήτηση για το δικαίωμα αυτό και λέμε γιατί είναι σημαντικό το σχολείο. Επίσης συζητάμε ότι το σχολείο είναι το μέρος, όπου όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το χρώμα τους ή τις αναπηρίες τους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί μα ίσοι και το σχολείο αγκαλιάζει το κάθε παιδάκι ξεχωριστά!!



Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε το σχολείο μας και λέμε τι αγαπούμε σ' αυτό:





«Μου αρέσει να παίζω με φίλους» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



«Μου αρέσει να μαθαίνω» ΕΥΓΕΝΙΑ



«Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» ΑΛΕΞΙΑ



«Μου αρέσει να παίζω και να ζωγραφίζω» ΜΥΡΤΩ



«Μου αρέσει που έχω φίλους και παίζουμε» ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



«Μου αρέσει το πρωί που ερχόμαστε στο σχολείο» ΚΩΣΤΗΣ



«Μου αρέσει να κάνω εργασίες με τελίτσες» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ



«Μου αρέσει όταν τρώμε και βγαίνουμε στην αυλή» ΧΡΗΣΤΟΣ



«Μου αρέσει το διάλειμμα» ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ.



«Μου αρέσει να παίζω κουζινικά» ΗΛΙΑΝΑ



«Μου αρέσει να παίζω με τον Γιώργο Αγγελόπουλο»



«Μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου» ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.



«Μου αρέσει η ώρα του παιχνιδιού» ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



«Μου αρέσει να παίζω κουζίνα» ΜΙΧΑΕΛΛΑ



«Μου αρέσει η αυλή» ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

«Εμείς αγαπάμε το σχολείο μας, γιατί περνάμε ωραία σε αυτό!!!»